

Het Voorburgse carillon, klokkenspel of beiaard is ondergebracht in de toren van de Oude Kerk in het historische centrum.

De toren dateert uit het einde van de dertiende eeuw en bestaat uit een twintig meter hoge vierkante onderbouw welke wordt bekroond met een achtkantige spits, die eveneens twintig meter meet. Bijzonder is, dat deze spits geheel opgemetseld is, al is dat van buiten niet te zien omdat het dak in 1539 bekleed werd met leien.

De klokken



In vroeger tijden hebben in de toren ongetwijfeld klokken gehangen, maar daarover is niets bekend. De oudste klok, die nu nog aanwezig is, stamt uit 1781. Het is een werkstuk van Johannes Maritz, weegt 230 kg en heeft een doorsnee van 72 cm. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevorderd en in 1944 met zo'n 200 andere klokken weggevoerd. Het schip "Hoop op Zegen", dat het transport uitvoerde, liep echter op een dijk van de in aanleg zijnde Nood-Oostpolder en zonk. Na de oorlog kon het schip worden gelicht en werden de klokken teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren.

Ter vervanging van een tweede klok, die niet terugkwam, werd in 1948 door de firma Van Bergen uit Heiligerlee de huidige uurslag klok gegoten.

Met een doorsnee van meer dan een meter en een gewicht van 810 kg is deze bas-klok de zwaarste in de toren.

Het opschrift luidt:

***De klokkentoon, zo bruoit gesmoord 1943
zij mocht niet lager blijven zwijgen
Weer wordt haar klare roep gehoord,
Weer kan haar lof ten hemel stijgen 1948***

In aansluiting op de bas-klok schonk de Voorburgse bevolking drie klokken, die in 1967 door de firma Eijsbouts in Asten werden gegoten. Sindsdien laten deze vier klokken elk kwartier een voorslag horen. In de toren vermeldt een bronzen gedenkplaat:

***Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie
van deze kerk zijn door de omwonenden 3 luidklokken
geschonken, waardoor een klokkenspel ontstond.
(Fis bestaande klok, nieuw A, B en Cis)
Voorburg Maart 1968.***

Alle vijf hierboven genoemde klokken zijn ook in gebruik als luidklok.

Het carillon

In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken. Hiervoor goot de firma Eijsbouts vierendertig klokken. Samen met de bestaande voorslag van vier klokken ontstond toen een carillon van 38 klokken.

Op de tweede bronzen plaat in de torenhal staat te lezen:

***Kerstavond 1984 kreeg deze toren een beiaard
door uitbreiding van de aanwezige luidklokken met 34 klokken
geschonken aan de gemeente Voorburg door de Frans Mortelmans Stichting, ter
herinnering aan zijn
stichter Franciscus Gomarus Mortelmans (Rotterdam 1889 - Voorburg 1964)***

In 2005 schonken de Voorburgse Rotaryclubs een extra basklok, de 39^{ste}, met als opschrift:

***Ik ben geschonken ter gelegenheid van
60 jaar bevrijding en 100 jaar Rotary
door de Rotaryclubs Voorburg en Voorburg-Vliet***

Vier andere basklokken hebben naast een randversiering eveneens een opschrift:

Klok 1: ***Ik beier ter herinnering aan Frans Mortelmans stichter van
"De Frans Mortelmans Stichting" (1889 - 1964)***

Klok 2: ***Ik beier ter herinnering aan Cornelia van der Zwan,
Echtgenote van Frans Mortelmans (1902 - 1983)***

Klok 3: ***Ik beier als één van de 34 klokken die
"De Frans Mortelmans Stichting" aan Voorburg als beiaard schonk***

Klok 4: ***Ik beier "heel omringd van trotsche hoven" over Voorburg
(citaat uit "De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver" van L. van Ollefen uit 1793)***

De dertig volgende klokken dragen namen van de buitenplaatsen:

Vreugd en Rust	Schoonoord	Bleijenburg
Hofwijck	Essesteyn	Westenburg
Middenburg	West-Duyvestein	Damsigt
Sionslust	Rusthof	Leeuwesteijn
Arentsburgh	Noordervliet	Redenburg
Hoekenburg	Heeswijk	Starrenburg
Vliet en Burgh	De Loo	Bijvliet
Middendorp	Nieuw-Vronesteyn	Zijdervliet
Sonnenburgh	Heldenburg	Opmijst
Eemwijk	Haagzicht	Welgelegen