



Oude Kerk
Voorburg
wijkgemeente Martini

'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.' Psalm 91:1 (Tekst voor de verkondiging van zondag 15 maart)

Beste gemeenteleden van de Wijkgemeente Martini,

We leven in onwerkelijke tijden. Sinds vorige week is het maatschappelijke en sociale leven in Nederland vrijwel tot stilstand gekomen vanwege het corona-virus. Onzekerheid, onrust en spanning om gezondheid en economische gevolgen houden velen van ons in hun greep. Tegelijk zien we ook dat er veel mooie initiatieven om elkaar te helpen ontstaan.

Deze situatie heeft ook een grote impact op onze kerkelijke gemeente. Wat zo totaal vanzelfsprekend leek, is opeens niet meer mogelijk: het bezoeken van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Dat is een groot gemis voor alle leeftijdsgroepen, en ook voor hen die zich voorbereiden op de doop of het doen van belijdenis. In deze periode willen we creatieve wegen zoeken om het gemeente-zijn gestalte te geven.

Kerkdiensten:

In ieder geval tot 5 april zal er iedere zondag om 10.00 uur via www.kerkomroep.nl een kerkdienst (zonder kerkgangers) te volgen zijn vanuit de Oude Kerk waarin een van onze eigen predikanten voorgeat. Hier zullen ook mededelingen worden gedaan over geboorte, overlijden, ziekte of praktische zaken. Verzoeken tot voorbede kunt u mailen aan de predikanten of uw ouderling.

We beseffen dat niet iedereen deze digitale mogelijkheid heeft. We hopen dat u in dat geval 'in uw binnenkamer' een moment van gebed en bijbellezing zult houden. Ook is het wellicht een mogelijkheid, elkaar thuis op te zoeken om samen de dienst mee te maken of de bijbel te openen. Volgens de richtlijnen is onderling bezoek niet verboden, tenzij één van beiden symptomen vertoont. Hebt u praktische hulp nodig, geef dit dan door aan uw ouderling, diaken of de scriba.

Overige activiteiten en samenkomsten door de week:

Vervallen tot onze grote spijt tot nader bericht. Vergaderingen vinden zo veel mogelijk telefonisch plaats. De kerkenraad heeft een stuurgroep ingesteld om de voorkomende zaken te regelen.

Oude Kerk open van 11.00-13.00 uur voor verstillings en gebed:

Iedere werkdag is de Oude Kerk open voor stilte en gebed (met inachtneming van sociale hygiëne voorschriften en onder voorbehoud van nieuwe regelgeving). Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken of een voorbede op te schrijven. Een paar regels gelden tijdens deze openstelling: graag stilte in acht nemen en ruime afstand bewaren tot andere bezoekers.

Pastoraal bezoekwerk:

Huisbezoek van of een telefoongesprek met ouderling of predikant blijft – wat betreft huisbezoek zo lang de richtlijnen van de overheid dat toestaan - mogelijk. Als u bezoek wenst, geef het even door, u kunt uw ouderling of predikant altijd even bellen, schroom niet (predikanten: 070-7520363/ wfschormans@hotmail.com / hmmarchand@hotmail.com).

We willen als gemeenschap juist in deze tijd elkaar niet in de steek laten en ons oefenen in onderlinge liefde en zorg. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen door alert te zijn op de nood van een ander.

Wees creatief en bel, app of schrijf eens een mede-kerklid, nu we elkaar tijdelijk op zondag niet kunnen ontmoeten. Daarnaast is uw gebed van onschatbare waarde!

Telefooncirkel:

De ouderlingen zijn bezig een telefooncirkel op te zetten voor hen die nu niet de deur uit kunnen of durven. Vindt u het fijn om zo nu en dan gebeld te worden, of vindt u het leuk om iemand anders op te vrolijken met een telefoontje? Dan kunt u dit doorgeven aan Els Schippers (070.386.65.98 elsschippers@hotmail.com)

Praktische hulp:

Als u praktische hulp nodig heeft of graag iemand anders wilt helpen, neem dan contact op met diaken Cor Hoek (chhoek@ziggo.nl / 070-415 11 15)

Gebed en luiden klokken:

We willen ook verbonden zijn in gebed. We kunnen elkaar niet op de gebruikelijke wijze opzoeken. Ons voorstel is, dat we elke dag om 12 uur 's middags een moment stil zijn om te bidden. Als we dat - ieder op zijn eigen plek - doen, verbindt ons dat met God en met elkaar. De kerken in Leidschendam en Voorburg zullen dan hun (angelus)klokken luiden, zodat we ons met elkaar verbonden kunnen weten. Hieronder suggesties hoe je vorm kunt geven aan dat gebedsmoment.

Communicatie (en privacy:)

We proberen zo goed mogelijk iedereen op de hoogte te houden. Het eerste platform waarop we dat doen is de website. Hier vindt u de laatste informatie. Ook zullen we via nieuwsbrieven communiceren. Voor de digitale nieuwsbrief hebben we eenmalig – gezien de bijzondere situatie - gebruik gemaakt van ons bekende emailadressen. *Wilt u verdere mailing niet meer ontvangen laat dat dan (in een reply\antwoord mail) weten.*

Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, of uw hart wilt luchten!

Namens de kerkenraad en ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans,

Dirma Redelijkheid (voorzitter), Cor Hoek (diaken), Els Schippers (ouderling),.

Gebedsbrief Protestantse Gemeente Voorburg

18-25 mrt 2020

We kunnen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet meer samenkomen in kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Daarom stellen we voor om iedere dag tegelijkertijd te bidden. Ieder op de plek waar hij of zij is, om 12 uur 's middags. Zo zijn we op afstand verbonden met elkaar en gaat het gezamenlijk gebed tot God door. In de Oude Kerk zal de Onze Vader klok geluid worden op dat moment. Dit papier biedt een handreiking voor dat gebed.

Hoe kun je zo'n gebedsmoment vormgeven?

- kaars aansteken en stil worden
- lees Bijbeltekst volgens rooster van Taizé (zie pg.3)
- wees stil en vraag je af 'wat betekent dit voor mijn vandaag?'
- gebed (suggestie zie pg.2) en onze Vader
- zegen (zie pg.2)

Gebed

In dit gebed staan steeds:

Word op die momenten stil en breng voor God aan wie je in het bijzonder moet denken.

Trouwe God

U bent ons licht, ons heil.

Bij U is ons leven veilig.

Bij U zoeken wij houvast nu het stil geworden is om ons heen.

We zijn uit ons doen.

Er ligt een sluier over ons leven.

Wij brengen voor U

ons onbestemde gevoel over wat er boven ons hoofd hangt

Wij brengen voor U

ieder die bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen.....

Wij brengen voor U

wie ziek zijn, vechten voor hun leven.....

Wij brengen voor U

wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen.....

Wij brengen voor U

wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte

onzeker over hun baan of hun bedrijf.....

Wij brengen voor U

de vluchtelingen op de Griekse eilanden, op Lesbos, 20.000 mensen bij elkaar, terwijl het virus ook daar is vastgesteld.....

Wij brengen heel deze wereld voor U

ook situaties die niets met corona te maken hebben

maar wel zorg wekken.....

Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk.

Onze Vader

Zegen

*Moge God ons zegenen
met de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid
Amen*

Voor elke dag is er een Bijbeltekst volgens het rooster van de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé. Deze teksten worden in Taizé gelezen tijdens het middaggebed. Maar niet alleen daar. Over de hele wereld zijn er christenen die leven met deze bijbelteksten. (https://www.taize.fr/nl_article158.html)

wo. 18 maart

Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, richt mijn hart onverdeeld op u.
Ps 86

do. 19 maart

Toen Jozef en Maria Jezus in de tempel vonden, zei hij tegen hen: "Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.
Lc 2:41-52

vr. 20 maart

Jezus zegt: Ga door de nauwe poort naar binnen. Want smal is de weg naar het leven.
Mt 7:7-14

za. 21 maart

Paulus schreef: Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.
Fil 3:1-9

ZON. 22 maart

Jezus vroeg de blindgeborene die door hem genezen was: "Geloofst u in de Mensenzoon?" "Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven," zei hij. "U kijkt naar hem en u spreekt met hem," zei Jezus.
Joh 9:1-41

ma. 23 maart

Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen toe en zei: Ik ben het, wees niet bang.
Joh 6:16-21

di. 24 maart

Jezus zegt: Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.
Lc 6:27-38

wo. 25 maart

De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
Lc 1:26-38