

# Nieuwsbrief nr. 5 Martini Wijkgemeente

## 14 mei 2020

---





## De kerk, plaats van ontmoeting, ook nu

We komen elkaar in deze tijd vooral tegen door middel van een kaartje, e-mailberichtje of een telefoontje, maar gelukkig soms ook nog fysiek. Want mede dankzij het mooie weer zijn de bankjes rondom de kerk zeer regelmatig bezet.

Omwonenden gebruiken de bankjes bij De Voorhof en ook de bank naast de kerk wordt door velen even benut om in het zonnetje te zitten. Voor gemeenteleden is deze bank na het middaggebed (iedere dag om 12.00 uur) vaak een plek om elkaar even te spreken, uiteraard op de gepaste afstand nu.

Wat is het mooi om te zien dat de kerk tijdens de openstelling, maar ook daarbuiten nog altijd een bijzondere plaats van ontmoeting is. We hopen dat met de versoepeling van de maatregelen we elkaar weer meer lijfelijk kunnen ontmoeten. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.

---

## Kerkdiensten in juni: experimenteren met maximaal 30 bezoekers

Vanaf **1 juni** kunnen we voorzichtig gaan experimenteren met diensten waarin maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Vanaf **1 juli** kunnen de aantallen omhoog tot 100, al denken we niet, dat we zoveel mensen in onze kerk op veilige afstand van elkaar kunnen ontvangen. Zeker niet, omdat de steiger bij het orgel nu veel plaats in neemt.

Een aantal maatregelen moet ervoor zorgen dat het risico op besmetting zo laag mogelijk blijft. Denk aan looproutes, desinfecteren bij de ingang, 1,5 meter afstand houden, niet zingen en geen collectezakken doorgeven. Wie griepverschijnselen heeft, blijven thuis.

Normaal gesproken worden onze zondagse diensten per zondag door zo'n 200 mensen bezocht. We denken dat zo'n 250/275 mensen regelmatig in de Oude Kerk meedoen met de eredienst. Dat betekent, dat niet lang iedereen tegelijk aan de beurt kan komen.... We beseffen ondertussen dat ieder gemeentelid anders omgaat met de nieuwste verruiming van de landelijke regels. Blijft u of jij voorlopig liever thuis na 1 juni, dan is dat ook prima.

Hoe e.e.a. er uit gaat zien, ook voor kinderdienst en tienerdienst, daar zijn we nog mee bezig. Voor Pinksteren (31 mei) krijgt u via een nieuwsbrief en de website meer informatie over de verdere gang van zaken.

---

## Komende kerkdiensten

**17 mei 10.00 uur ds. Leneke Marchand. Exodus 20: 1-21.**

'Blijf bij je Bevrijder', zo heeft iemand de tien geboden eens samengevat. Wij zijn geneigd de tien 'woorden' op te vatten als opdrachten, als dingen die we 'moeten'. Maar als je goed leest, blijkt dat het hier eigenlijk om beloften gaat. "Ik heb jullie bevrijd," zegt de Heer, "houd je dan aan die werkelijkheid!"



**21 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag, ds. Jan van der Wolf en ds. Leneke Marchand, gezamenlijke dienst van de Open Hof en de Martiniwijkgemeente in de Oude Kerk. Handelingen 1:4**

In deze viering staat het woord 'wachten' centraal. In Handelingen 1:4 staat: "Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op de belofte van de Vader". Wachten is moeilijk. Je hebt al snel het idee dat je je tijd verdoet. Maar 'wachten' is een essentieel onderdeel van geloven. Wellicht ontdekken we in deze jachtige tijd, die voor een deel stil is gelegd door de coronacrisis, dat we behoefte hebben aan een 'spiritualiteit van het wachten'.

**24 mei 10.00 uur Joas van der Schoot, predikant-in-opleiding. Exodus 23: 1-17**

Predikant in opleiding Joas van der Schoot loopt, zoals u wellicht weet, stage in onze gemeente. Onderdeel van de stage is het leiden van een aantal kerkdiensten. Veel stage-activiteiten vervallen noodgedwongen, maar dit kan gelukkig doorgaan, ook al is het dan online. Op zondag 24 mei zal hij voor het eerst voorgaan in onze gemeente en op 7 juni zal hij eveneens de dienst leiden. Goed gebruik is de dienst met een aantal gemeenteleden na te bespreken. Dat zal in de week na 24 mei online via Zoom gebeuren. Wilt u daaraan meedoen, mail dan even naar mij (mailadres op website en in kerkblad te vinden). We wensen Joas zegen in de voorbereiding toe. Ds. Giel Schormans

De diensten zijn vanaf 10.00 uur online mee te volgen op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2008-Oude-Kerk-Voorburg> en <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10081> of later terug te kijken.

---



## Pinksterkunst: doe mee!

*Vuurvogel van de vloed,  
Duif boven de Jordaan,  
Versterk in ons de gloed,  
Wakker het feestvuur aan (LB 687:2)*

Op 31 mei is het Pinksteren. Dat kunnen we niet samen vieren. Maar u of jij kunt wel meedoen aan een kunstwerk, dat met Pinksteren en de weken erna in de Oude Kerk zal hangen. Vouw thuis een duif, teken van de Heilige Geest.

Gebruik daarvoor rood, oranje, geel of wit papier (21 x 21 centimeter). De vouwbeschrijving vindt u in de bijlage, op de website en uitgeprint in de Oude Kerk. Of kijk op Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=oH\\_cYnYOO1I](https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I)

Wilt u of jij meer dan één duif vouwen: heel graag! Hoe meer hoe beter. Lever de duiven **uiterlijk donderdag 28 mei** in. In de kerk staat een mand (dagelijks open van 11-13). Of stuur de duif naar Mieke Plugge (adres Virulyaan 17, 2267 BR Leidschendam). Alle duiven samen zullen samen een mobile gaan vormen die een mooie plaats in de kerk krijgt. Informatie bij Mieke Plugge (tel. 06-15298074).

[Klik hier voor de vouwbeschrijving](#)

---

## Telefooncirkels met vraag van de week

*'Ik woon hier nog niet zo lang en kende nog niet veel mensen in de kerk. Nu sluit ik nieuwe vriendschappen.'*

*'Zo leuk om ook eens een jong iemand te spreken!'*



Zomaar twee reacties van mensen die meedoen aan de telefooncirkels. Er ontstaan nieuwe contacten en bestaande contacten verdiepen zich. Weet u na al die weken niet waar u het samen over moet hebben, omdat u op dit moment maar zo weinig meemaakt? Dan is hier een vraag van de week voor u/jou. Hoeft niet, mag wel!

**Week 21** Vertel eens iets over het dorp, de stad, de straat waar je bent opgegroeid.

**Week 22** Waar voel je je het meest dankbaar voor in je leven?

**Week 23** Wat wilde je als kind worden?

**Week 24** Hoe ziet je ideale wereld na de coronacrisis er uit?

Wilt u of jij ook meedoen aan een telefooncirkel, laat het weten aan Els Schippers ([070-3866598](tel:070-3866598) [elsschippers@hotmail.com](mailto:elsschippers@hotmail.com))



## Diaconie: bericht vanuit het maaltijdproject

Voor de gasten en de vrijwilligers van samen eten in de Voorhof,

Wat hebben wij elkaar een tijd niet gezien en wat missen wij het samen eten elke veertien dagen. Zolang wij anderhalve meter afstand moeten houden gaat dat ook niet lukken denk ik, maar wij blijven hopen op betere tijden.

Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd, inzet en enthousiasme het afgelopen kerkelijk jaar.

Veel geduld, kracht en hoop toegewenst voor iedereen de

komende tijd.

Zelf geniet ik van prachtige fietstochten en elke dag een natuurgedicht uit het boek: IK WOU DAT IK EEN VOGEL WAS EEN MEREL

*Er is iets in de zang van een merel, het is voorjaar, je wordt wakker  
je ligt te denken in de nacht, het raam staat open- er is iets  
waarvan die vogel zingt en je denkt aan wat je moet opgeven  
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol met het zingen van die merel*

Rutger Kopland

Tot ziens, Gerda van der Hoeven

---

## Collecten

Wekelijks wordt er in de dienst mondeling uitleg gegeven over de collectebestemming. Externe doelen ontvangen vanuit de diaconie € 600,- De oproep om (zo mogelijk) in één keer een bedrag voor meer keren over te maken werkt goed. Van harte hopen we dat u dit nog een tijdje wilt volhouden. Hartelijk dank voor uw bijdragen vanuit de diaconie en de kerkrentmeesters. Mocht u het gemist hebben: de eindopbrengst voor het 40-dagenproject voor het Wycliffe Bijbelvertalingsproject in Papoea, waaraan Anne Stoppels-Dondorp meewerkt, heeft een eindstand bereikt van € 2719,82 Bijzonder hartelijk dank voor uw giften

### Diaconale collecten:

NL 27 INGB 0000 26 19 19

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

### Plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL 87 ABNA 0516 61 15 85

t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

---





## Bericht van de kerkpostbode

Nadat de kinderdienst de kinderen heeft opgeroepen te tekenen en knutselen voor oudere gemeenteleden zijn er al heel veel kaarten, knutsels en tekeningen bij ons binnengekomen en weer doorgestuurd. Nog niet alle mensen van de kerk zijn aan de beurt geweest voor deze kinderpost. Daarom roepen we de kinderen op vooral door te gaan. De

postbode vindt het heel leuk om rond te fietsen en de kaarten te bezorgen en iedereen is er blij mee. Helemaal leuk is het dat ontvangers ook kaarten terug sturen. Dat is voor kinderen heel speciaal! Een mevrouw vertelde dat ze zich nog uit haar jeugd herinnerde dat ze met een ouder iemand correspondeerde en hoe leuk dat was! Die kaarten kunnen ze ook naar ons sturen, want op alle tekeningen en kaartjes staat een naam of we hebben die op de brief erbij geschreven.

Wilt u rechtstreeks contact, dan mag u ons bellen voor het adres. En als ouderen, of ze nu wel of niet al iets ontvangen hebben, het leuk vinden een kaartje te sturen naar een van onze kinderen of jongeren, voel u vooral vrij ook te tekenen of schrijven. Zo zijn en blijven we als gemeente echt verbonden! We doen dit overigens niet alleen, want ook de leiding van de kinderdienst en andere ouderlingen adresseren en bezorgen mee!



Thom en Bep van Sloten, Hoekenburglaan 34, 2275 TE Voorburg; 070-395 21 83

---

## Tenslotte

Komende donderdag vieren we Hemelvaart. *Als Hij, ons Hoofd, in de hemelse werkelijkheid is, dan kunnen wij, zijn Lichaam hier op aarde, niet ten onder gaan!*

De Heer is in de wolken  
Onttrokken aan ons oog  
Maar Hij heeft alle volken  
Zijn Koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
In teken en in taal  
Straks, op de nieuwe morgen  
Zien wij Hem allemaal

Liedboek 666:2

Een hartelijke groet!  
Dominee Leneke Marchand  
Dominee Giel Schormans  
Dirma Redelijkheid (voorzitter kerkenraad)

---