

Nieuwsbrief nr. 8 Martini Wijkgemeente

10 juli 2020

In deze nieuwsbrief informatie over de komende diensten, zingen in de kerk en de viering van het Heilig Avondmaal

'Als kalveren in de wei'

Wat was het fijn om afgelopen zondag weer met ongeveer 100 mensen in de kerk te zijn.

De logistiek rondom de dienst verliep probleemloos en buiten werd er nog ruim tijd genomen om weer bij te praten. Leuk is dat je dan opeens

nieuwe mensen leert kennen en door de wisselende plek de kerk ook eens van een andere kant ziet!

Ook de kinderen hebben genoten van de eerste keer dat ze weer in de Voorhof mochten zijn! Alsof ze niet weggeweest waren!



Heilig Avondmaal

Na een lange tijd zullen we komende zondag (en de 2 zondagen daarna) voor het eerst weer Avondmaal vieren. Dit doen we 'kort en krachtig' aan het eind van de gewone dienst. In brood en wijn reikt Christus ons zijn leven aan, en mogen we proeven hoe goed God is.

We vieren het Avondmaal deze zondagen staande in een grote kring, die een groot deel van de kerk beslaat. Mocht u slecht ter been zijn en liever niet zo lang staan, dan kunt u natuurlijk blijven zitten. Bij voorkeur op een stoel aan de buitenkant van de rijen, zodat u zo veel mogelijk bent opgenomen in de kring.

Ook tijdens de Avondmaalsviering houden we de 1,5 meter afstand aan. Volgt u daarvoor de aanwijzingen van de ambtsdragers en taakdragers. Het Avondmaal zult u ontvangen uit ontsmette handen.

Het brood dat ons voor ogen staat

En zich geduldig breken laat

Is uw gedaante, lieve Heer,

Gij daalt als manna in ons neer. (LB 389:1)

Zingen in de kerk? Voorlopig alleen het slotlied

Sinds 1 juli is zingen als onderdeel van kerkdiensten weer toegestaan, mits de RIVM richtlijnen worden opgevolgd. Tot nu toe hebben we van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Afgelopen week verscheen echter op de website www.eerstehulpbijventilatie.nl een wetenschappelijk rekenmodel, waarmee kerkenraden kunnen beoordelen of hun kerkgebouw geschikt is om weer in te zingen. De factoren die worden meegewogen zijn o.a. het aantal kubieke meters van de kerk (5000m³ in ons geval), de lengte van de dienst en van het zingen, het aantal kerkgangers (ca. 100), de ventilatiemogelijkheden (goede natuurlijke ventilatie).

Voorzitter Dirma Redelijkheid: 'Op grond van het rekenmodel komen we tot de slotsom dat we in de Oude Kerk weer veilig kunnen zingen. Allereerst gaan we er al vanuit, dat u thuisblijft bij verkoudheids- en griepklachten. Mocht er nu toch iemand met coronabesmetting aanwezig zijn in de kerkdienst, dan is de kans kleiner dan 1 procent dat het virus via zingen wordt overgedragen in een zo groot en hoog kerkgebouw als het onze.'

Dat is goed nieuws! Zingen hoort tenslotte bij het hart van ons geloof. Tegelijk willen we als kerkenraad niet te hard van stapel lopen. Het vertrouwen moet groeien en ook mensen met een kwetsbare gezondheid moeten zich veilig kunnen weten als ze naar de kerk komen. Daarom hebben we besloten voorlopig alleen het slotlied met elkaar te zingen. Na het zingen gaan we dan direct de kerk uit, de buitenlucht in. Dat geeft de gelegenheid te wennen en vertrouwen op te bouwen.

Kerkdienst bijwonen in juli en augustus?

Geef u op via de website <https://oudekerkvoorburg.nl/opgave-aan-kerkdiensten-in-de-oude-kerk/> en vul op het formulier meteen alle zondagen in juli en augustus in die u zou willen en kunnen komen. Dan maken wij een verdeling en bent u welkom als u van ons een bevestiging krijgt via email of telefoon. Op zaterdag maken wij een indeling in de kerk en als er dan plekken over blijken te zijn bellen we mensen van de reservelijst op. Daarna is opgeven niet meer mogelijk voor die zondag maar dan kunt u vast een weekje later wel op de lijst. De eerste zondag konden we 105 mensen een plekje geven en hadden we nog stoelen over, dus weet dat als u een uitnodiging krijgt er ook echt plek voor u is. U kunt mij ook bellen (inspreken mag ook dan bel ik u desnoods terug). Meld u vooral ook als er kinderen mee komen en of die naar kinderdienst of crèche gaan. De hele zomer zijn ook kinderen welkom!

Bep van Sloten (kerkdienstoudekerk@gmail.com) of 070-3952183

Gang van zaken in de kerk

Bij binnenkomst wordt uw naam op de aanwezigen lijst afgestreept. Er staan ouderlingen bij de deur, gegevens zijn bij ons veilig en geven we niet aan derden door, maar we zijn verplicht bij te houden wie er binnen zijn (protocol RIVM). Op afstand gaan we naar binnen, dus kom op tijd! Binnen wordt u een plek toegewezen, houd u s.v.p. aan de aanwijzingen. Na afloop kunnen we niet zomaar gaan lopen maar moeten we op aanwijzing vertrekken. Voor ouders die hun kind naar de crèche brengen: graag slechts 1 ouder en geen hele families in de Voorhof!

Terugblik op de eerste dienst in juli

Interview na de dienst met ouderling Els Schippers-Gijsbers, jeugdouderling Femke Verdoes-Heijnis, dominee Leneke Marchand en ouderling Bep van Sloten



Kerkdiensten in juli

Zondag 12 juli ds. W.F. Schormans

viering Heilig Avondmaal

In deze dienst stappen Boris Assink, Thomas van der Duin, Hanga Hegyi, Daniel Noordermeer over van de kinderkerk naar de tienerdienst en catechese

Zondag 19 juli ds. H.M. Marchand

viering Heilig Avondmaal

Zondag 26 juli predikant in opleiding J. van der Schoot en ds. H.M. Marchand

viering Heilig Avondmaal

Geven

- Er is geen collecte tijdens de dienst.

- Geven aan de **diaconie** kan *bij voorkeur via de bank* NL27 INGB 0000 2619 19 Diaconie Protestantse Gemeente. (Doel wordt wekelijks genoemd en zie PROEF!) Externe doelen ontvangen € 600,- van de diaconie.
- Geven aan de **kerkelijke gemeente** (personeel, gebouwen, eredienst, pastoraat etc.) *kan bij voorkeur via de bank* NL 87 ABNA 0516 6115 85 Protestantse Gemeente Voorburg of met de onderstaande QR code.
- Bij de uitgang kunt u ook een envelop met uw gift in de mand achterlaten. Als u uw gift speciaal voor een diaconaal doel of “de kerk” wilt bestemmen, schrijft u dit dan op de enveloppe. Anders wordt de inhoud gelijkelijk over de diaconie en kerk verdeeld



QR-code voor gift aan de kerkelijke gemeente
(personeel, gebouwen, eredienst, pastoraat etc.)

Graag uw aandacht voor:

In het laatste nummer van PROEF! heeft u kunnen lezen over de restauratie van de orgels in onze Oude Kerk. Hiervoor wordt uw financiële steun gevraagd. Bankrekening NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. orgelrestauratie. Hartelijk dank voor uw bijdrage!



Kamer gezocht

Wouter Goede is 20 jaar en hoopt begin volgend schooljaar te starten met zijn studie veiligheidskunde in Den Haag. Wouter woont nu nog thuis, in Almere, waar hij lid is van de protestantse gemeente. Hij is bevriend met familie van René en Gelske van der Duin, vandaar dat hij via deze weg een oproepje plaatst. Wouter zoekt een kamer in de buurt van Den Haag en hoopt dat één van u hem verder kan helpen!

Voor vragen kunt u hem bereiken op: 06 81 73 22 12.

Ten slotte

Of u nu thuisblijft of op vakantie gaat, we wensen u allemaal een goede zomertijd toe! De maand augustus zijn onze predikanten niet bereikbaar, hebt u een predikant nodig, neemt u dan contact op met ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars (06-40 29 89 57)

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Ds. Leneke Marchand

Ds. Giel Schormans

Dirma Redelijkheid, voorzitter