

Nieuwsbrief nr. 6 Martini

Wijkgemeente 29 mei 2020



Pinksteren

Kom o Trooster, heilige Geest,

zachtheid die de ziel geneest.....

Liedboek 669, naar Veni Sancte Spiritus

Na Pasen vieren we nu ook Pinksteren niet samen. Het heeft iets onbestaanbaars. Op die eerste Pinksterdag 'waren allen te samen bijeen' (Hand. 2: 1). Het samenzijn lijkt wel een voorwaarde voor de komst van de Heilige Geest. Wat moeten we nu? Tegelijk belijden we ook de oneindige creativiteit van de Geest, die grenzen doorbreekt, die waait waarheen Hij wil, die ons ook achter onze beeldschermen en in onze quarantaine weet te vinden. 'This incredibly benevolent force': er is die ongelooflijk welwillende kracht achter en in alle dingen, die wil, dat wij niet bang zijn. Op allerlei manieren is Hij ook nu in onze gemeente aan het werk.

Hervatting van de erediensten

Nu de corona-maatregelen worden versoepeld, kunnen we ook als gemeente voorzichtig weer gaan werken aan de normalisering van het gemeentelven. Hieronder kunt u lezen wat dat met name voor de kerkdiensten betekent.

De kerkdeuren gaan weer (beperkt) open!

We zijn blij dat er weer ruimte komt om op zondag bij elkaar te komen in de kerk. Naar schatting volgen nu gemiddeld tussen de 250 en 375 mensen de zondagse erediensten van onze wijkgemeente via internet (minimaal). Dat zijn niet allemaal gemeenteleden, maar ook 'gasten'. Daar zijn we dankbaar voor. Tegelijk horen we van u dat online-diensten toch niet de samenkomsten op zondag helemaal kunnen vervangen en dat met het verstrijken van de tijd het ook zwaarder valt om het ritme vast te houden. Kerkgang en andere geloofspraktijken leer je sneller af dan aan. Het kerkgebouw, het orgel, de onderlinge ontmoeting, het samen zingen, het geloofsgesprek, het Heilig Avondmaal, de koffie na de dienst, etc. etc. worden zéér gemist.



We zijn dankbaar dat de ergste crisis in de zorg onder controle is en de regering de maatregelen versoepelt. Met de noodzakelijke voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen willen we daar als kerkenraad van harte gebruik van maken.

Wat betekent dit concreet?

- Formeel mogen per 1 juni maximaal 30 gemeenteleden de diensten bezoeken, vanaf 1 juli maximaal 100.
- We willen als kerkenraad een overzicht maken van die mensen die graag een keer de kerkdienst willen bezoeken. Dan kunnen we op grond daarvan een indeling maken en u gericht voor een zondag uitnodigen.
- U kunt zich opgeven via kerkdienstoudekerk@gmail.com. Vermeldt daarbij uw naam, uw adres, eventueel uw e-mailadres en telefoonnummer en geef daarbij aan of u alleen of met meer gezinsleden komt. Ook zal er in de loop van volgende week een opgaveformulier op de website www.oudekerkvoorburg.nl beschikbaar zijn.
- Wie geen internet heeft kan Bep van Sloten bellen op nummer 070-3952183.

Kerkdiensten in de maand juni

- In de maand juni is er iedere zondag een dienst om 10.00 uur waar (afgezien van de ambts- en taakdragers) 30 gemeenteleden welkom zijn. U bent deze maand veelal dus nog steeds vanuit huis via internet met de gemeente verbonden. Daar blijft de vormgeving van de dienst dan ook op aangepast.
- We gebruiken deze maand om ervaring op te doen.
- De ouderlingen zullen uit de aanmeldingen elke week een groep gemeenteleden uitnodigen om aanwezig te zijn. De rest van de gemeente kan de diensten meebeleven via www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten vanaf 1 juli

- Als de 'proefmaand' juni goed is verlopen, kunnen we vanaf 1 juli ruimer gaan uitnodigen. Dan zal er ook weer creche en kinderdienst zijn.
- Na de vakantiemaanden juli en augustus kijken we hoe we het gemeentelven verder kunnen normaliseren.

Gang van zaken rondom de diensten

Als u een uitnodiging ontvangt om een kerkdienst bij te wonen, ontvangt u daarbij ook informatie over de praktische gang van zaken rondom de diensten. En bij binnenkomst in de kerk volgt u de aanwijzingen gastvrouw of gastheer. Waarbij we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM.

Voor de kerkdienst betekent dat:

- Geen samenzang.
- Geen collecte tijdens de dienst (geef via de bank, of doe een gift in een envelop die u in de kerk in een schaal kunt leggen).
- Liedboeken en bijbels zijn niet beschikbaar, neem deze eventueel zelf mee. Natuurlijk maken we wel, net als anders, gebruik van de beamer.
- Er is na afloop van de dienst geen gezamenlijk koffiedrinken.
- En ook de autodienst mag voorlopig i.v.m. de anderhalvemeter regel nog niet rijden.

Ten slotte:

We hopen dat we zo langzaam aan het gemeentelven kunnen hervatten. Het zal in het begin anders en dus wennen zijn. Het zal ook improviseren zijn. Deze situatie is voor iedereen nieuw en we zullen al doende moeten leren. Er zal vast ook wel eens iets fout gaan. We hopen dan op uw begrip. Maar met creativiteit, humor, geduld (en natuurlijk Gods hulp) zal het vast allemaal goed komen. We blijven ondertussen zoeken naar creatieve manieren om gestalte te geven aan het gemeentelven in deze bijzondere tijden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het op deze manier veilig en verantwoord is om weer bij elkaar te komen. Wij zien er naar uit en we hopen u ook! Voel u natuurlijk vrij uw eigen afweging te maken.

Hebt u vragen? Neem contact op met de voorzitter van de kerkenraad Dirma Redelijkheid dirmaredelijkheid@xs4all.nl

Komende kerkdiensten

Zondag 7 juni ds. Leneke Marchand. Tekst: Ex. 24 (vernieuwing van het verbond)

Zondag 14 juni ds. Giel Schormans. Tekst: Exodus 25.10-22, 16.31-37 (mobiel heiligdom)

Bijbellezen in de zomer: de kerk

Wat betekent het om deel van de kerk te zijn, deel van Christus' lichaam? Hoe zullen wij leven als kerk? Hoe zag de vroege kerk zichzelf? In de Coronacrisis worden deze vragen spannender dan ooit. Wat is in deze omstandigheden onze roeping, onze diepste identiteit als geloofsgemeenschap? Vanaf Pinksteren luisteren we iedere woensdag van 20.00- 20.45 uur in de Oude Kerk naar een bijbelgedeelte, dat betrekking heeft op deze vragen. Beide wijkpredikanten hebben afwisselend de leiding, en dat zullen ze ieder op een eigen wijze doen. Na een bijbeluitleg worden een paar lijnen doorgetrokken naar nu.

10 juni: Vergaderd en verstrooid (Handelingen 2:42; Handelingen 8:1)

17 juni: Uitgezonden (Mattheüs 28: 16-20)

24 juni: Ge-ent op Israël (Romeinen 11: 11-24)

1 juli: Lichaam van Christus (Efeziërs 4)

8 juli: Burgers van de hemel (Handelingen 7, Stefanus, Fill. 3: 18-20)

15 juli: Koningen, priesters en profeten (1 Petrus 2:1-10)

22 juli: Begiftigd met gaven van de Geest (1 Korinthe 12:1-11)

Praktisch:

- In de Oude Kerk
- Kerk open vanaf 19.40 uur
- Maximaal 30 mensen, vol=vol
- Uitzending via Kerkomroep en Kerkdienstgemist te volgen
- Meer informatie bij de predikanten
- En ook hier geldt dat we ons aan de RIVM richtlijnen zullen houden.

Zondagavond 21 juni, 19.00 uur: Online-concert Sweelinckensemble in de Oude Kerk

Zondagavond 21 juni wordt via kerkomroep en kerkdienstgemist vanuit de Oude Kerk een concert gegeven door het Sweelinck-ensemble. Het ensemble zal 7-stemmige werken ten gehore brengen van Thomas Tallis, Tomás Luis de Victoria, John Sheppard en J. Clemens non Papa, allen uit de 16e eeuw. De koorzang wordt afgewisseld door orgelmuziek van Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621).

Het Sweelinck-ensemble is een project-ensemble dat is opgericht door Janko Fraanje, een goede vriend van Hans Houtman. Hans zal deze avond dirigeren en tevens meezingen in het ensemble. Het koor bestaat voor deze gelegenheid uit 7 zangers.

Te beluisteren via Kerkomroep en Kerkdienstgemist , Oude Kerk, Voorburg

'Interactief' concert 'Het liefste lied' op zondag 5 juli: geef een lied op!

Omdat de avonddiensten voorlopig nog niet door kunnen gaan wordt u een alternatief aangeboden in de vorm van een verzoeknummersconcert. U kunt tot 22 juni een psalm of lied dat u mooi vindt, opgeven bij Hans Houtman (E: hanshoutman76@icloud.com). We horen graag wat u zo aanspreekt in dit lied, zodat we zowel het lied als de toelichting kunnen verwerken in het concert. Naast de opgegeven liederen is het idee om ook nog wat klassieke werken uit te voeren. De uitvoerenden zijn: Adriënne van Mourik, Irma Nieuwenhuis, Jetteke Sjouke, Gelske van der Duin, Rene van der Duin, en Hans Houtman, orgel, algehele leiding.

Te beluisteren vanaf zondag 5 juli 19.00 via Kerkomroep en Kerkdienstgemist , Oude Kerk, Voorburg

Open Kerk: gastvrouwen en –heren gezocht

“De kerk blijkt ook in de afgelopen weken voor veel mensen een plek om even te willen zijn. Dagelijks zijn er tussen de 10 en 22 bezoekers. Bezoekers van buiten onze gemeente, de onverwachte bezoekers, lopen de kerk binnen om even rond te kijken. Ze zijn soms langer, soms korter in de kerk. Sommigen nemen echt even tijd en blijven een poosje in stilte zitten of steken een kaarsje aan.” (uit het verslag van Adriënne van Mourik over de Open Kerk)

Omdat sommige van de gast-heren en –dames nu weer aan het werk gaan, zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Er zijn steeds twee mensen aanwezig, dus je staat er niet alleen voor. Vraag meer informatie of geef je op bij Adriënne van Mourik (adrienne@avanmourik.nl , T: 06-4707320)



Wie jarig is trakteert...

Vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg ontvangen alle medewerkers en bewoners van de verpleeghuizen in Voorburg een traktatie tijdens de Pinksterdagen. Als bemoediging en als hart onder de riem voor hen die de afgelopen tijd binnen hebben gezeten en verstoken zijn gebleven van bezoek door familie en vrienden.

Pinksterfeest is van oorsprong een oogstfeest (de oogst komt van het land). Later in de tijd werd het ook de verjaardag van de kerk. Wie jarig is trakteert, dus vandaar deze traktatie.

Houd moed, heb lief. Samen komen we ook deze tijd weer door.

Collecten

Wekelijks wordt er in de dienst mondeling uitleg gegeven over de collectebestemming. Externe doelen ontvangen vanuit de diaconie € 600,- De oproep om (zo mogelijk) in één keer een bedrag voor meer keren over te maken werkt goed. Van harte hopen we dat u dit nog een tijdje wilt volhouden. Hartelijk dank voor uw bijdragen vanuit de diaconie en de kerkrentmeesters.

Bijzonder hartelijk dank voor uw giften

Diaconale collecten:

NL 27 INGB 0000 26 19 19

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL 87 ABNA 0516 61 15 85

t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Hart onder de riem voor ondernemers Huijgenskwartier

Zaterdag 6 juni gaan we met gemeenteleden van de Franse Kerk (GKV) en onze wijkgemeente Martini bloemen uitdelen aan de ondernemers van het Huijgenskwartier. We willen hen op die manier een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. We zijn tenslotte burenliefhebbers!



Kerkenraad

We zoomen wat af. Op de foto ziet u de kerkenraad in vergadering, nog mét Coronacoupe.



Oriëntatie op kerkapp

Nu we elkaar als gemeenteleden maar beperkt kunnen ontmoeten, wordt communicatie via andere kanalen belangrijker. De website is vernieuwd en we maken sinds maart gebruik van deze nieuwsbrieven. Als aanvulling daarop gaan we vanaf het komende seizoen experimenteren met een kerkapp (voor op de mobiele telefoon of tablet). In deze app komt alle informatie over diensten en activiteiten te staan. Er kan mee gecollecteerd worden en gemeenteleden kunnen er onderling makkelijk mee communiceren. We gaan dit als proef een jaar proberen en het wordt e deels gefinancierd wordt door de landelijke kerk. Vanaf september moet de kerk-app in bedrijf zijn. Om alvast een indruk te krijgen zie:
<https://www.donkeymobile.app/ons-product>



Duiven..



Het prachtige eindresultaat!



De tieners druk bezig 111 (!) duiven te vouwen voor het pinksterkunstwerk dat met Pinksteren in de kerk zal hangen.

Bericht vanuit de burgerlijke gemeente Nieuwe 'verkeersregels' voor het Huygenskwartier

De Kerkstraat zal gebruikt gaan worden voor het verruimen van de terrassen. Dit betekent dat de Kerkstraat vanaf a.s. maandag 1 juni 12.00 uur tot 1 november afgesloten zal zijn voor verkeer. Vanaf het kerkterrein moet u deze periode dan ook via de Herenstraat (richting Oosteinde) uitrijden. De terrassen zullen dagelijks vanaf 11 uur worden opgezet, dus tot 11

uur kan er wel via de Kerkstraat worden uitgereden, indien gewenst. Er komt ook bebording om de afsluiting van de Kerkstraat aan te geven.

Er zal rekening gehouden worden met geluidsoverlast tijdens de zondagse diensten.



Kerkpost

Marlise is erg blij met de kaart die zij heeft gekregen omdat zij zo'n mooie tekening had gemaakt!

Tenslotte

*Uit het wachten komt de vonk
kom, Geest van boven, kom;
uit het ruisen komt de rust –
kom, Geest van boven, kom;
uit de stilte komt het lied –
kom, Geest van boven, kom;
bevestig ons, en wees
de vonk, de rust, het lied.*

Lied 684:1 (Nieuwe Liedboek)

We wensen u of jou een gezegend Pinksterfeest!

Ds. Leneke Marchand

Ds. Giel Schormans

Dirma Redelijkheid (voorzitter kerkenraad)



[Face
book](#)

[Web
site](#)

Deze e-mail is verstuurd aan elsbeimers@hotmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).
• Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

