



Orde van dienst op zondag 12 juli
2020

**Oude Kerk
Voorburg**

wijkgemeente Martini

In de
Oude- of Martinikerk te Voorburg

In deze dienst stappen Boris Assink, Thomas van der Duin, Hanga Hegyi, Daniel Noordermeer over van de kinderkerk naar de tienerdienst en catechese

Vieren wij het Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Arjan van Mourik
Lector: André Sjoerdsma
Organist: Hans Houtman
Zang: Adriënne van Mourik
Irma van Nieuwenhuis
Jetteke Sjouke

Muziek voor aanvang van de dienst:
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Psalm 139 in beurtspraak (staande)

Antifoon B (algemeen, zomer)



V: HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

**A: U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.**

V: Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

**A: Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.**

V: U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.

**A: Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.**

V: Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

Antifoon

**A: Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.**

V: Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

**A: ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.**

V: Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,'

**A: ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.**

V: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,

**A: zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.**

**A. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen Amen**

Antifoon

Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. **Amen**

Moment voor de kinderen: Overstapmoment

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er vandaag weer
kinderdienst in gebouw de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het
materiaal van Bible Basics. Op deze zondag staat Op deze zondag
staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze
koning

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing Lucas 17:11-19

Gezang 487 (De Heer heeft mij gezien en onverwachts)

Preek

Lied: 388:1,4,5 (Voor ieder van ons een plaats aan de
tafel)

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling

Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader

Viering Heilig Avondmaal

(Tijdens de viering muziek:

(Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring. De ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de kring kunt innemen (houdt u 1,5 meter afstand van elkaar). Na het avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de kerk, neem daarom uw jas en uw orde van dienst vast mee in de kring. Wilt u wachten met het nuttigen tot iedereen brood en wijn heeft: als de predikant het aangeeft nuttigen wij gelijktijdig brood en vervolgens wijn. Bent u slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat kan. Iedereen die gedoopt is en Jezus als Heer)

Slotlied 416:1,3,4 (Allen)

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Muziek

MEDEDELINGEN 12 juli

Zingen:

Wij hebben de gegevens van onze kerk ingevuld in het rekenmodel van het RIVM en het blijkt dat het volledig veilig is om in onze kerk te zingen. Met 5000 m3 en goede mogelijkheden tot ventilatie is het risico nihil. We bouwen het zingen rustig weer op. Daarom beginnen we vandaag met het zingen van het slotlied.

Collectes

De diaconale collecte is voor Financiële nood, een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau moeten leven. De tweede collecte is voor de kerk. Als u niet naar de kerk komt vragen wij u uw gift over te maken.

Geven door overmaken aan diaconie:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente;

Geven door overmaken aan de kerk:

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

Of via deze QR-code: 1. ga naar de camera op je mobiel en breng de QR-code in beeld; bericht wordt weergegeven: OPEN: 'SAMENGOEDDOEN.NL'



tik hierop en je komt automatisch bij de site van SKG.

2. kies voor Openen op deze website -> je komt bij ideal (betalingen)
3. kies voor gift en je komt in de volgende pagina

4. vul in namens wie of

anoniem je de gift wilt geven, je mailadres (niet verplicht), het bedrag en dan kun je via ideal betalen. Vul eventuele opmerkingen in

5. volgende pagina: check of je alles goed hebt weergegeven en bevestig dat het juist is, ga akkoord met de algemene voorwaarden

6. klik op: Gift verwerken en ik wil naar de betaalpagina

7. als alles goed is kom je in de ideal pagina waar je je bank kunt selecteren

8. bij je bank app bevestigen en betalen.

Mand

Doneren via de bank heeft onze voorkeur, desgewenst kunt u ook uw gift in een envelop doen en in de mand bij de uitgang poneren. Wilt u uw gift een specifieke bestemming (diaconie of kerk) geven, schrijf dat dan op de envelop, anders wordt uw gave gelijkelijke verdeeld over diaconie en kerkvoogdij

Bijbellezen in de zomer: woensdagavond 15 juli

20:00-20:45 uur, thema: Koningen, priesters en profeten (1 Petrus 2:1-10). In de kerk en uitgezonden via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl.

In Juli en Augustus weer een kerkdienst meemaken?

Geef de data op via de website (1^e pagina knop aanmelding voor de kerkdiensten). Hebt u geen internet bel dan Bep van Sloten, tel. 3952183.

Avondmaal

Avondmaal: God deelt in onze nood, opdat wij delen in en uitdelen van Zijn goedheid. In juli zullen we 3 zondagen achter elkaar (12, 19, 26 juli) brood en wijn ontvangen en met elkaar delen. Dit doen we 'kort en krachtig' aan het eind van de gewone dienst.