



Orde van dienst op zondag 14 juni
2020

Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini

In de
Oude- of Martinikerk te Voorburg

Deze dienst is te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl of
www.kerkomroep.nl

Voorganger: Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector: Rosalie van Mourik
Organist: Hans Houtman
Zang: Gelske van der Duin
Fluit: René van der Duin

Muziek: *Ciacona in C- J. Pachelbel (1653-1706)*

Moment voor de kinderen

Kinderlied: HH 91:2

Welkom door ouderling

Moment van stilte en inkeer

Psalm 99: 1,3,6 (*God is koning*)

Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Amen

Psalmgebed: Psalm 84

G: LB 710b



V: Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.

A: Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

V: Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

A: Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,

V: bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.



A: Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.

V: Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

A: Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.

V: Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

A: Eer aan de Vader, en de Heilige Geest
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen
Amen



Gebet

Schriftlezing Exodus 25: 1-2 en 8-22

25 De HEER zei tegen Mozes: 2. 'Vraag de
Israëlieten mij geschenken te geven; neem van
ieder die daartoe bereid is een bijdrage in
ontvangst. 8. De Israëlieten moeten een heiligdom
voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan
wonen. 9. Ik zal je een ontwerp laten zien van de
tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze
tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

Gezang 320: 1 (lvK)

Zingt een nieuw lied voor God de Here

en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

Vervolg Schriftlezing Exodus 25

10. Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. 11. Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. 12. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. 13. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze 14. en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. 15. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden. 16. In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven.

Gezang 320:2

Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd
de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar.

Vervolg Schriftlezing Exodus 25

17. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed. 18. -19. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. 20. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. 21. Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. 22. Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.

Gezang 320:3

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

Preek

Muziek: *Tempo giusto, uit Sonate d-moll*
G.F. Telemann (1681-1767)

Groet uit de gemeente

Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader

Moment van delen: aankondiging collecte en mededelingen door ouderling

Lied HH 632: 1,2,3,4 (*God in ons midden*)

<https://www.youtube.com/watch?v=9is2IVNvrYQ>

1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2. Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant,
fakkelt die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.

4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Zegen

Muziek: *Fuga in C- J. Pachelbel*