

Nieuwsbrief nr. 16 Martini

Wijkgemeente 17 december 2020

Alle diensten tot en met 17 januari online.

In deze nieuwsbrief belangrijke gewijzigde informatie over de kerkdiensten de komende tijd.



Zondag 20/12:	dr. H. de Leede	Digitale dienst om 11.00 uur
Kerstavond 24/12:	ds. W.F. Schormans	Digitale dienst om 20.30 uur
Kerstmorgen 25/12:	ds. H.M. Marchand	Digitale dienst om 10.00 uur
Zondag 27/12:	ds. H.M. Marchand	Digitale dienst om 10.00 uur
Oudjaar 31/12:	ds. W.F. Schormans	Digitale dienst om 19.00 uur

LOCKDOWN

Sinds dinsdag zit Nederland opnieuw in een lockdown. Die is zelfs steviger dan voorzien: ook de basisscholen zijn gesloten. De overheid heeft een dringend beroep gedaan op alle kerken om zoveel mogelijk over te gaan op online diensten. Na intensief overleg in de stuurgroep heeft de kerkenraad besloten aan die oproep gehoor te geven.

Vanaf aanstaande zondag zullen de zondagse kerkdiensten daarom alleen online te volgen zijn. Dat geldt helaas ook voor de Kerstavond en de Kerstmorgen. Alle eerdere informatie over de kerkdiensten is hiermee dus gedateerd (in het Krantje van deze week, en de komende PROEF).

Het tijdstip van de uitzendingen verandert daarom tijdelijk ook: Iedere zondagmorgen (met uitzondering van a.s. zondag 20 december, zie boven) is de dienst om 10.00 uur live mee te vieren via de bekende kanalen.

Ook de geplande openstelling van de kerk op 24 december van 16-20 komt te vervallen. Wel zal de kerk dagelijks van 11.45-13.00 uur geopend zijn voor het middegebed om 12.00 uur (dat ook via kerkomroep te volgen is). We bevelen dit van harte bij u aan. Laten we juist in deze tijd verbonden blijven met God door trouw te zijn in het gebed.

TOELICHTING

Wij nemen dit besluit met pijn in het hart en beseffen dat het voor velen teleurstellend zal zijn. We hebben overwogen de kerkdiensten door te laten gaan zoals we dat nu doen. Die ruimte biedt de overheid. Dat zou te rechtvaardigen zijn, omdat we de kerkdiensten als een essentiële dienst aan God en de samenleving beschouwen. Juist met Kerst vieren we immers het allerbelangrijkste dat deze wereld nodig heeft: God is mens geworden.

Tegelijkertijd maken we als kerkelijke gemeente deel uit van een samenleving in crisis waarin van veel mensen grote offers worden gevraagd. Hoewel we onszelf als gemeente al forse beperkingen opleggen, vinden we het wijs om in deze moeilijke tijden gehoor te geven aan de oproep van de overheid en tijdelijk niet meer fysiek samen te komen. Niet omdat veiligheid en gezondheid ons boven alles gaat, maar om constructief een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de crisis in de gezondheidszorg.

Wat ook meespeelt is de toenemende maatschappelijke druk op kerken. Dat kerken en andere godshuizen een uitzonderingspositie hebben roept veel onbegrip en wrevel op. Dat zegt wat ons betreft vooral veel over de huidige samenleving, maar toch het is de vraag of we de zaak van het evangelie dienen door daar in deze specifieke situatie aan voorbij te gaan. We hebben nog overwogen om terug te gaan naar één dienst per zondag, maar dan wordt de frequentie waarin kerkbezoek mogelijk is zo laag, dat dit geen echte oplossing is. Daarom vieren we dit jaar wel degelijk Kerst, maar niet fysiek gezamenlijk.



LICHTDRAGERS

Want we geloven dat ons in deze situatie ook een kans wordt geboden. Namelijk om te groeien in iets waar wij als gemeente misschien nog wel wat groei kunnen gebruiken: het onbeschroomd en vrijmoedig getuigen van de hoop die in ons is. Kerk blijven we, en Kerst vieren we, maar nu ieder op zijn en haar eigen plek. We willen u van harte vragen om die vrijmoedigheid te oefenen en rond Kerst het licht van Christus voor anderen hoorbaar of zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door een ander gemeentelid thuis uit te nodigen, of door met uw burens buiten op kerstavond of – morgen het kerstevangelie te lezen en een lied te zingen of een gebed uit te spreken. Door bij iemand een kaart te brengen of een bloemetje. Door aan tafel een gebed uit te spreken. We zijn blij dat we inmiddels ook de kerkapp hebben, en vragen u deze te installeren en hiervan ook gebruik te maken. Hebt u hulp nodig, wilt u een mooie 'Lichtdrager-ervaring' delen, wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws: zet de app op uw telefoon of vraag iemand dat voor u te doen.

LATEN WE HET LICHT VERSPREIDEN

Als teken van verbondenheid vragen wij u en jou om op Kerstavond, vanaf 20.00 uur, een brandende kaars in de vensterbank te zetten. Jezus, het Licht van de wereld, wordt geboren in de donkere nacht. Zijn Licht mogen wij delen met elkaar en doorgeven aan Voorburg en aan de wereld, als een krachtig teken van hoop, ook in deze onzekere tijd. Laten we het Licht uitdelen, zoals een paardenbloem haar pluïjes verspreidt over de aarde.

We denken ook aan het Joodse volk, dat de eeuwen door in vrijheid, maar ook in verdrukking, haar feesten is blijven vieren, hoe klein en beperkt dat soms ook maar mogelijk was. En met Chanoeka, het feest van het Licht, zet het de kandelaar voor het raam, zodat het licht niet alleen de huizen, maar ook heel de wereld kan beschijnen. Zet u, zet jij ook een kaars voor het raam op Kerstavond?



PERSPECTIEF

Zodra het enigszins mogelijk is (we gaan er nu vanuit dat dat na 17 januari is) zullen we de dubbele diensten met vreugde hervatten, zodat wie dat wil weer de kerkdiensten kan bezoeken. We hopen dan de eerste drie opeenvolgende zondagen ook het Heilig Avondmaal te vieren.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Alle overige activiteiten – behalve dus het middegebed – vervallen tot nader order.

KINDERKERSTFEEST

Ook het kinderkerstfeest van komende zondag zal op een andere manier gevierd worden dan aanvankelijk was aangekondigd. Kinderen ontvangen in een aparte mailing van de kinderdienst meer informatie.

TENSLOTTE

Het is bijzonder om te zien wat er allemaal gebeurt voor en achter de schermen. Er worden dagelijks door een aantal gemeenteleden digitale wonderen verricht: de digitale adventskalender, de website, de kerkapp, het opgavesysteem voor de kerkdiensten, de Proef! etc. Maar ook het middegebed, de kerstengelen die op pad gaan, de dames van de kinderdienst, de koster, de kerstboomploeg, de kerkelijke administratie, de kerkenraadsleden, de stille bidders, de drukke doeners, de mensen die kaartjes sturen of bellen, de mensen die met hun vrolijkheid bij anderen de moed er inhouden, de mensen die de kans geven hen te bemoedigen, de beameraars, de aanmoedigers thuis, de.... etc. etc.

We wensen alle gemeenteleden van harte de vreugde en de vrolijkheid om waar het met Kerst wezenlijk om draait: *“De goedheid en mensenliefde van God onze Redder is op aarde verschenen”* (Uit de brief van Paulus aan Titus 3,4)

Dirma Redelijkheid (voorzitter), ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans

ADVENT

Wat zucht je toch in 't donker, kind?
Ik deed het grote licht ontbranden!
Toe, open maar je lege handen,
Je weet het toch: Wie zoekt, die vindt.

Ik kwam toch voor de rijken niet?
Niet voor de sterken, de gezonden?
Ik kom barmhartigheid verkonden
Aan elk, die pijn heeft, of verdriet

Heb je geen kleden voor Mijn feest?
Ik zal je witte kleed'ren geven.
't Is moeilijk, van gena te leven;
Ik weet 't: Ik ben ook arm geweest.

In Bethlehem zie Ik je weer,
Daar moet Ik vélen plaats bereiden;
Mijn ster zal hen er henen leiden.
Jij komt toch ook? Aarzel niet meer!

Nel Benschop (uit de bundel Gouddraad uit vlas) Voorgelezen door ons gemeentelid mevrouw den Rooijen in de digitale adventskalender.



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

