

Nieuwsbrief nr. 17 Martini

Wijkgemeente 18 januari 2021

Diensten

De komende tijd lezen we voornamelijk uit het evangelie naar Marcus. Tot Aswoensdag (17 februari), wanneer de veertigdagentijd begint, leven we in de tijd van de Epifanie. We vieren dat Jezus Christus verschenen is in deze wereld, en staan stil bij de vraag, hoe Hij ook in en door ons aan het licht kan komen.

17 januari Johannes 2:1-11 Ds. Giel Schormans
 24 januari Marcus 1: 14-20 Ds. Giel Schormans, ingebruikname hoofdorgel
 31 januari Marcus 1: 21-28 Ds. Leneke Marchand
 7 februari Marcus 1: 29-39 Ds. Leneke Marchand
 14 februari Marcus 1: 40-45 Ds. LM, ds. GS, bevestiging ambtsdragers

De diensten zijn wekelijks online mee te beleven via Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Schriftlezing en preek worden 's maandags op Spotify gezet als podcast, en zijn daar te beluisteren.



Van de predikanten



We vinden het fijn, om van u iets terug te horen over de diensten. Wat neemt u mee, wat sprak je aan, wat houd je bezig? Of gewoon een eenvoudige groet. Aarzel niet om ons een mail, een appje te sturen of de telefoon te pakken! We brengen onszelf steeds weer te binnen dat we als 'diensers van het goddelijk woord (Verbi Divini Minister) in de eerste plaats voor Gods aangezicht staan en dat Hij ons hoort. Maar het doet ons ook goed om door reacties van gemeenteleden te merken, dat ook de gemeente er nog is... dat we niet 'in een zwart gat' staan te bidden en te preken... en dat de Geest ook aan de andere kant van het beeldscherm werkzaam is. Ook voor een goed gesprek zijn we beschikbaar, indien wenselijk bij u thuis, of in de kerk, tijdens een wandeling of telefonisch. Laat het weten!

Ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans

Digitaal koffiedrinken na de dienst via Google Meet: 24 januari 11.30 uur

We willen proberen of er behoefte is aan een digitaal zondags koffiedrinkmoment. Onze zuster gemeente de Open Hof heeft hier goede ervaringen mee. Op zondag 24 januari om 11.30 uur zit ds. Leneke Marchand voor het eerst klaar achter te computer om u/jou te ontmoeten. De link naar dit digitale gesprek wordt van te voren in de kerkapp gezet. We willen proberen om dit in ieder geval gedurende de lockdown wekelijks te doen.



Zingen

Tot nog toe zong een klein groepje gemeenteleden voor ons in de online-diensten. Zij deden dat niet alleen voor ons, maar in de eerste plaats namens ons voor God. 'Dat ik de bekende gezichten zie, en bekende stemmen hoor, dat maakt dat ik me betrokken voel,' reageerde een gemeenteled. Nederland Zingt of de EO Beamdienst is ook mooi, maar daar ben je dan toch nog meer toeschouwer. En de christelijke eredienst heeft alles te maken met deelnemer zijn.

Afgelopen week kwam echter het advies om helemaal niet meer in de kerk te zingen. De Engelse variant, de hoge verspreidingsgraad van het virus op dit moment en de ervaringen in kerken in Biddinghuizen en Julianadorp brachten de werkgroep Zingen in de Kerk tot dit advies. Wijs en onvermijdelijk waarschijnlijk, maar ook zeer verdrietig. Wat blijft er over van een kerkdienst, waarin geen mensen zijn, geen collecte wordt gehouden, geen avondmaal gevierd, waarin nu ook niet meer door enkelingen gezongen kan worden? Komende zondag zult u Gelske horen als solist, de komende week zal de kerkenraad besluiten hoe we hier in verder gaan. Thuis kan u natuurlijk wel meezingen. ('We zingen de burenen er uit', hoorde ik iemand zeggen.)

Oecumenische week van gebed vanuit de Oude Kerk

Zondag 17 januari begint de wereldwijde week van gebed voor eenheid van christenen. Van maandag 18 januari tot en met zaterdag 23 januari zal er dagelijks van 12.00 – 12.20 uur een oecumenisch middaggebed worden gehouden dat wordt uitgezonden vanuit de Oude Kerk in Voorburg via Kerkdienstgemist en Kerkomroep.

De pastores van de verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg zullen voorgaan in deze gebedsvieringen. Thema is dit jaar: Blijf in mijn liefde. Voor meer informatie, kijk op de [website](#) van de plaatselijke Raad van Kerken.

Ingebruikname orgel

Kijk en luister vooral ook mee naar de eredienst a.s. zondag 24 januari om 10.00 uur.

Deze week is de restauratie van het Marianne orgel afgerond en Fred Verschoor (voorzitter van de orgelrestauratiecommissie) zal ons hier het e.e.a. over vertellen tijdens de dienst. En natuurlijk zullen onze organisten Hans Houtman en Jan Drogers het orgel weer laten klinken als nooit tevoren.



Nieuwe ambtsdragers

We zijn als kerkenraad heel blij te kunnen meedelen, dat drie gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan de vraag, of ze pastoraal ouderling willen worden. Het zijn Jeanette Verwoerd, Irene Feenstra en Reinout Salverda. Als pastoraal ouderling zullen zij ook deel uitmaken van de kerkenraad. Het is de bedoeling dat Irene ouderling wordt in de wijk van Bep van Sloten (wijk 22, rond de Oude Kerk). Bep treedt na 12 jaar af als ouderling. Binnenkort zal bekend worden aan welke wijken Jeanette en Reinout verbonden worden.

Verder is onze ouderling-kerkrentmeester Maurits Assink verkozen voor een tweede termijn, ook onze diaken Mieke Plugge is verkozen voor een tweede termijn.

Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde kandidaten kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente binnen 2 weken na deze bekendmaking bij de wijkscriba worden ingediend: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

De voorgenomen (her)bevestiging en het aftreden van Bep van Sloten, en Alewijn Schouten als kerkrentmeester vindt plaats in de dienst van 14 februari om 10.00 uur in de Oude Kerk.

Onderlinge zorg: kleine wijkes

De huidige maatregelen (hoe noodzakelijk ook) bedreigen niet alleen het onderwijs, de economie en tal van andere steunpilaren waar de samenleving op rust. Ook het kerkelijk leven wordt aangetast. Het valt niet mee om in deze tijden met elkaar verbonden te blijven. Mensen, naast wie je wekelijks in kerk zat ('kerkburen') heb je nu misschien al bijna een jaar niet gezien. Het samen zijn, samen bidden en samen zingen versterkt niet alleen geloof, maar ook de saamhorigheid. Of met een mooi bijbels woord: de koinonia (gemeenschap). Een mens knapt er van op, wanneer zij of hij ervaart deel te zijn van een gemeenschap. Het blijft zoeken, hoe we de verantwoordelijkheid voor elkaar op dit moment vorm kunnen geven.

Al langer zijn we bezig met het vormen van kleine wijkes: kerkleden, die bij elkaar in de buurt wonen, worden met elkaar in contact gebracht. Ieder wijkje heeft een coördinator, die het initiatief neemt en het eerste contact legt. In de wijken 20 en 29 (ouderling Els Schippers) is daar in december een begin mee gemaakt. Kerkleden die bij ons in beeld zijn, en van wie we verwachten dat ze meer betrokkenheid op prijs stellen, hebben een brief ontvangen met daarin uitleg en de namen van mede-wijk-genoten. Mocht u wonen in deze wijk, en geen brief hebben ontvangen, en dat wel willen, laat het dan weten aan Els Schippers (elsschippers@hotmail.com).

Het doel van de kleine wijken is sociaal: het stimuleren van onderlinge verbondenheid. Per wijkje zal samen gezocht worden naar een invulling die voor de deelnemers goed en zinvol is. We merken nu al, dat mensen zelf creatief in het veilig leggen van contacten. De een bracht in december wat lekkers aan haar wijkgenoten, de volgende ontdekte een oude bekende op het namenlijstje en besloot regelmatig met die persoon te gaan bellen. Wordt vervolgd.

Zit u of jij niet in een van de genoemde wijken, maar kun je niet wachten om deel te worden van een kleine wijk? Laat het weten! hmmarchand@hotmail.com



Denk aan de verlenging van uw jaarontheffing

De gemeente Leidschendam Voorburg liet ons weten dat de storing in het aanmeldingssysteem voor het aanvragen van een jaarontheffing voor het parkeerterrein bij de kerk is opgelost. Denkt u er dus aan deze ook nu weer aan te vragen.

Afscheid Joas van der Schoot

Beste broeders en zusters van de Martini wijkgemeente,

Wat voelt het ontzettend lang geleden, die zondag eind september 2019 dat ik werd voorgesteld in de Wijkgemeente Martini! Mijn stage in jullie midden heeft een jaar en drie maanden geduurd, maar het voelt véél langer. Ik heb ontzettend veel geleerd en de stage en ook erg genoten in deze intensieve periode.

Met mijn begeleiders heb ik erg veel geluk gehad. Waar veel studiegenoten het met één begeleider moeten doen, kon ik met zowel ds. Schormans, mijn eerste begeleider, als met ds. Marchand optrekken. Van hen heb ik ontzettend veel geleerd en met hen heb ik prettig kunnen samenwerken. Zij namen ook de tijd en moeite om mij verder te helpen met goede en grondige feedback waar ik veel aan had en heb. Hartelijk dank daarvoor!

Ook van de gemeente heb ik genoten. Wat hebben jullie in Voorburg een mooie club mensen bij elkaar! En tegelijk is een gemeente natuurlijk meer dan dat. En ook voor de Martinigemeente geldt dat: ik vond het inspirerend om te zien hoe soms heel verschillende mensen in en rond de Oude Kerk samenkomen rondom het Evangelie en hoe jullie met elkaar de weg van Jezus willen gaan.

Onvermijdelijk heeft de coronacrisis zijn stempel gedrukt op mijn stage. Veel kon niet, veel moesten anders. Maar tegelijk om er gelukkig ook heel veel wel. En de activiteiten die anders moesten waren er niet minder om. Het enige wat ik echt wel erg gemist is dat ik anders van jullie nauwelijks heb kunnen ontmoeten bij laagdrempelige activiteiten als het koffiedrinken na de zondagse diensten.

Tegelijk heb ik dus ook heel veel wel kunnen doen. Overal waar ik kwam voelde ik mij welkom en werd ik zonder problemen in vertrouwen en ook serieus genomen: van pastoraal gesprek tot kerkdienst en van doopgesprek tot uitvaart. Dat heb ik als een grote eer ervaren. Ook inspireert en motiveert de ervaring van de stage mij met het oog op de toekomst, nu het einde van de predikantsopleiding voor mij in zicht is.

Hartelijk dank voor een mooie en leerzame tijd!
 Met vriendelijke groet,
 Joas van der Schoot

Ps. Ik neem binnenkort nog een keer persoonlijk afscheid in de kerkdienst.



Joas van der Schoot
 Predikant in opleiding



Deze week gaat de Actie Kerkbalans van start.

Actie Kerkbalans is een landelijke actie. Overal vragen kerkelijke gemeenten en parochies deze dagen hun leden om een financiële bijdrage voor het komend jaar.

In december heeft u per mail, als uw emailadres bij de kerkrentmeesters bekend was, net als voorgaande jaren al een verzoek meekregen om een toezegging voor uw kerkelijke bijdrage voor 2021 te doen. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, of heeft u geen mail ontvangen, dan wordt u deze week per brief gevraagd uw toezegging alsnog te doen. De kerk krijgt geen subsidie, maar omdat de kerk een AMBI instelling is kan ook úw gift wel fiscaal aftrekbaar zijn.

Het thema dit jaar is: **Geef vandaag voor de kerk van morgen.**

Meer dan ooit missen we anderen om ons heen, een handdruk bij een ontmoeting, nabijheid, contact en gezamenlijkheid. Anderen hebben verbinding nodig. De kerk is daarbij, niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaring en levensvragen te delen. Actie Kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk, tijdens, maar ook na deze moeilijke periode. Omdat we mensen zijn die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. Dat is wat de kerk wil blijven doen, waar ze al eeuwenlang voor staat. Dus geeft u alstublieft: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Link naar de nieuwsbrief van de Open Hof gemeente



Hierbij weer vier links naar de laatste nieuwsbrieven van onze zuster gemeente de Open Hof:

[Nieuwsbrief 17 december 2020](#)

[Nieuwsbrief 24 december 2020](#)

[Nieuwsbrief 30 december 2020](#)

[Nieuwsbrief 8 januari 2021](#)

Tenslotte

Heer, blijf bij ons,
 want het is avond en de nacht zal komen.
 Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
 aan de avond van de dag,
 aan de avond van het leven,
 aan de avond van de wereld.
 Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
 met Uw troost en zegen,
 met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt
 de nacht van beproeving en van angst,
 de nacht van twijfel en aanvechting,
 de nacht van de strenge, bittere dood.
 Blijf bij ons in leven en in sterven,
 in tijd en eeuwigheid.

Luthers avondgebed

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
 Dirma Redelijkheid, ds. Giel Schormans, ds. Leneke Marchand



Facebook Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

