

# Nieuwsbrief nr. 21 Martini Wijkgemeente 12 mei 2021

## Hemelvaart 2021

Coronatijd: de één vaart wel bij deze tijd van inperking en stilte, de ander slijt er aan. Je geloof kan er aan slijten, je hoop, je verwachting, je creativiteit. In die tussentijd leven we als kerk toe naar Pinksteren. Pinksteren begon met wachten, wachten, wachten én bidden. Tot de Geest uit de as nieuw vuur deed oplaaien. Diezelfde Geest is vandaag nog werkzaam en even leven scheppend als destijds.

Iedere dag om 12.00 uur bij het middaggebed luiden de klokken van onze Oude Kerk drie minuten lang. Ze beieren over onze stad: veni Creator Spiritus, kom Schepper Geest! Dat gebed wordt gehoord. *Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!*



### Nog eens: werken van barmhartigheid

Tot Pinksteren staat het hongerdoek met de Werken van Barmhartigheid in de stiltehoek van de Oude Kerk. Bijzonder hoe het werk groeide in de aanloop naar Pasen, onder de handen van Loes Wiersma-Deijl, Jaap Geluk, Fraukje de Boer-Wiersma, Marian de Ridder, Daniëlle Dijkman en Sita van Hout- Dekker. Naar een idee van Adriëne van Mourik en met hulp van Marjan Geluk.

*Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
roept U ons Christus, uw gezicht te zijn.*

(Naar LB 973)

### Bid mee met Pinksternoveen!

En breng gedurende negen dagen vijf mensen in gebed tot God.



De negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren vormen van oudsher een bijzondere tijd van aanhoudend gebed. In het middaggebed bidden we uit de Psalmen, rond het thema 'Uw Koninkrijk kome'. Omdat er geen middaggebed is op zaterdag, zondag en Hemelvaartsdag, zijn we de negen dagen in de Oude Kerk wat eerder gestart, namelijk op maandag 10 mei.

Thuis kun je ook meedoen, door dagelijks tien minuten te reserveren om voor iemand in het bijzonder te bidden. Voor je begint:

- Kies vijf mensen om voor te bidden, en bid gedurende deze dagen dat ze de vernieuwende liefde van Christus zullen leren kennen.
- Bepaal voor jezelf een geschikt moment, waarop je iedere dag zo'n 10 minuten kunt bidden. Dit kan om 12.00 uur zijn, gelijk met het middaggebed, maar ook op je eigen moment.
- Zet een herinnering in je telefoon, hang een briefje op de koelkast of op een andere plaats, zodat je er aan herinnerd wordt om elke dag te bidden.
- Wil je de dagelijkse gebedsteksten ontvangen, geef je dan in de kerkapp op voor de tijdelijke groep Pinksternoveen. Druk op de ontdek-knop (linksboven in de app), zoek de groep en vraag toegang. Het bestand met daarin alle gebeden van het noveen is ook te vinden op de website van de Oude Kerk.



### Nacht van gebed voor de vervolgte kerk: 4 juni

Vrijdagavond 4 juni bidden we vanaf 20.00 uur (tot de gebedsonderwerpen behandeld zijn, uiterlijk ongeveer 23.00 uur), via Zoom voor vervolgte christenen. Door filmpjes en gebedspunten van Open Doers horen we over hun pijn en

lijden. Biddend delen we in hun lijden en brengen het voor God.

Meedoen? Meld u aan op [bwalvoort@hotmail.com](mailto:bwalvoort@hotmail.com) en ontvang op vrijdag 4 juni via mail een Zoomlink, waarmee u vanaf 20.00 mee kunt doen. Verdere informatie bij Netty Dondorp, Erna Arons of Thilly Walvoort.

### 'Coffee to go' vanaf zondag 16 mei

De terrassen zijn weer open, de temperatuur stijgt. Bij mooi weer zal er na de zondagse diensten weer koffie geschonken worden buiten op het kerkplein en is er ook zo weer gelegenheid elkaar in de frisse lucht te ontmoeten.

### Aanmoediging: kom weer naar de kerk!

Nu de druk op de ziekenhuizen afneemt en de vaccinatiegraad ook in onze gemeente stijgt, willen we u van harte uitnodigen de kerkdiensten weer fysiek bij te komen wonen. Het samenkomen 'onder het Woord' en de lofzang gaande houden is niet alleen een voorrecht maar nadrukkelijk ook een Bijbelse opdracht: samen te komen om te bidden voor de vrede voor de stad waarin we wonen.



Het kan zijn dat u de draad van de (digitale) diensten en het gevoel van verbondenheid met de kerk aan het kwijtraken bent. Als dat zo is dan hopen we dat u de draad toch weer zult oppakken. Voor uzelf én voor de ander. U wordt gemist en u bent nodig! U kunt zich via deze [link](#) aanmelden.

Het is ook mogelijk dat de digitale 'kerkgang' op een zelf gekozen moment zo goed bevalt dat er weinig aanleiding lijkt te zijn om nog fysiek naar de kerk te komen. Toch is die er wel. Sommige aspecten van kerk en geloof kunnen via de digitale weg namelijk goed beleeden en beleefd worden. Maar veel andere aspecten ook niet. Kerk zijn is immers niet alleen 'onder het Woord zijn', maar ook: samen zijn, de sacramenten delen, zingen, met alle zintuigen elkaars verhaal horen. We staan met elkaar tijdens een dienst in het krachtenveld van de Geest.

Als kerkenraad willen we daarom zo snel als mogelijk en verantwoord is, weer meer kerkgangers uitnodigen, de samenhang hervatten, alsook de ontmoeting na de diensten. Daarbij zullen we de adviezen van de landelijke kerk in de gaten houden en vertalen naar onze eigen lokale situatie. We houden u middels deze nieuwsbrief, de website en de kerk app op de hoogte.

In beide ochtenddiensten zijn tot nog toe 30 kerkgangers welkom (dienstdoende gemeenteleden uitgezonderd). Kinderen komen nog niet in de kerk, maar gaan direct naar de Voorhof, waar om 11.00 uur de kinderdienst begint. Na de kerkdienst kunnen zij daar ook weer opgehaald worden door hun (groot-)ouder(s).



### Kerkelijke huwelijken

Op vrijdagmiddag 4 juni zal om 14.30 uur het huwelijk van Jasmijn van Klaveren en Jesper van den Berg worden bevestigd en ingezegend in de Oude Kerk. Ds. Sterrenburg leidt deze dienst, die te volgen is via kerkomroep en kerkdienstgemist. Jasmijn en Jesper wonen in Breda, waar ze lid zijn geworden van de Markuskerk. De Oude Kerk is voor Jasmijn, opgegroeid in onze gemeente, echter een hele vertrouwde plaats. Daarom vindt de inzegening in Voorburg plaats. We wensen hen beiden een hele mooie dag en Gods

zegen toe. In de felicitaties betrekken we natuurlijk ook de beide families en in het bijzonder onze gemeenteleden Fred en Karin van Klaveren. Wilt u het bruidspaar een kaartje sturen? In de groep [Kaartje sturen](#) (kerkapp) verschijnt na 29 mei het adres.

Op zaterdagmiddag 5 juni vragen Edwin Brouwer en Timeah Muller (Herenstraat, Voorburg) Gods zegen over hun huwelijk in de Oude Kerk. Timeah komt uit Zuid Afrika. Zij groeide op in een zendelingengezin. Het stel leerde elkaar kennen toen Timeah in Nederland studeerde. In januari stonden Edwin en Timeah op het punt van trouwen in Zuid Afrika, toen daar alles in lockdown ging. Inmiddels is Timeah in Nederland komen wonen en willen zij op de korte termijn burgerlijk en kerkelijk trouwen. Daar willen we als Martiniwijkgemeente graag gehoor aan geven. Voorganger is ds. Leneke Marchand. We wensen het bruidspaar een gezegend leven samen, en hopen dat ze binnenkort een kerkelijke dienst zullen vinden voor te zich beiden livestream (kerkdienstgemist). Een felicitatie sturen aan het stel? Dat zullen Edwin en Timeah zeker op prijs stellen. In de groep [Kaartje sturen](#) (kerkapp) verschijnt na 29 mei het adres. Of mail naar ds. Marchand: [hmmarchand@hotmail.com](mailto:hmmarchand@hotmail.com) voor adresinformatie.

### Nieuwsbrief Open Hof en Raad van Kerken

Lees [hier](#) de laatste nieuwsbrieven van onze zustergemeente de Open Hof.

Voor de nieuwsbrieven van de Raad van Kerken in Nederland klik [hier](#).

Als u zich wilt opgeven voor de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Leidschendam-Voorburg kan dat [hier](#).

### Muzikale avonddiensten

Zondag 16 mei om 19.00 uur is er een Choral Evensong. Dit is een getijdendienst naar het voorbeeld van de Anglicaanse liturgie. Met Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman.



Zondag 30 mei 19.00 uur: Liefste liederen van gemeenteleden worden gezongen door leden van de Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman en Kees Alers (fluit).

Beide diensten zijn uitsluitend te volgen via kerkomroep en kerkdienstgemist.

### Rooster kerkdiensten

Donderdag 13 mei	10.00 uur <b>Hemelvaart</b>	ds. A. Sterrenburg
Zondag 16 mei	9.30 uur <b>Hemelvaart</b>	ds. J. van der Berg
	19.00 uur <b>Evensong</b>	ds. A. Sterrenburg
Zondag 23 mei	9.30 & 11.00 uur <b>Pinksteren</b>	ds. L. Marchand
Zondag 30 mei	9.30 & 11.00 uur	ds. G. Schormans
	19.00 uur <b>Liefste Lied</b>	Marianne cantorij o.l.v. Hans Houtman
Vrijdag 4 juni	14.30 uur <b>Huwelijk</b> Jesper van den Berg & Jasmijn van Klaveren	ds. A. Sterrenburg
Zaterdag 5 juni	15.00 uur <b>Huwelijk</b> Edwin Brouwer en Timeah Muller	ds. L. Marchand
Zondag 6 juni	9.30 & 11.00 uur	ds. L. Marchand

### Tenslotte

Uw Koninkrijk kome (Gebed Pinksternoveen)

*Almachtige God  
Uw Zoon, die verheven is boven alle machten,  
heeft ons in de wereld gezonden  
om het goede nieuws van uw Koninkrijk te verkondigen.  
Inspireer ons met uw Heilige Geest,  
en vul onze harten met het vuur van uw liefde  
opdat ieder die uw Woord hoort,  
tot U getrokken zal worden  
door Jezus Christus onze Heer,  
Amen.*

Namens de kerkenraad,  
Dirma Redelijkheid (voorzitter)  
Ds. Leneke Marchand  
Ds. Giel Schormans



Facebook Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com](mailto:scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com) toe aan uw adresboek.



