

Nieuwsbrief nr. 22 Martini Wijkgemeente 29 mei 2021

Gebedsactie 44.000 namen in het middaggebed

20 juni is de internationale Vluchtelingendag. 44.000 mensen stierven tussen 2014 en 2020 aan de Europese grenzen. Onder hen ook veel christenen, bijvoorbeeld uit Nigeria, Eritrea en Iran. Zoals we op Eeuwigheidszondag de namen van overleden gemeenteleden voor God in gedachtenis brengen, zullen we gedurende de maand juni in het middaggebed elke dag zeven namen noemen, van mensen die op hun tocht naar asielaanvraag in Europa zijn omgekomen. We doen dit samen met De Open Hof.



We zien dit als een vorm van 'kyrie', Heer ontferm U: mee-lijden, met het lot van veel vluchtelingen en migranten. Door hun namen te noemen, geven we hen een gezicht en bevestigen we hun kostbaarheid en hun door-God-gewild-zijn.

We zijn verlegen met wat zich afspeelt en hebben geen pasklare antwoorden, we erkennen de complexiteit van de situatie. Met deze gebedsactie nemen we geen politiek standpunt in (dat is aan ieder persoonlijk). Wel willen we ons biddend voor Gods aangezicht met concrete mensen en hun problematiek verbinden, in alle vragen zoekend naar Gods wil en zijn gerechtigheid.

De namen van de honderd omgekomen vluchtelingen die we noemen in de loop van de maand, zullen geschreven worden op kleine monumentjes. Als een soort 'Stolpersteine', struikelstenen, krijgen die tot 19 juni een plaats in de kerktuinen van de Oude Kerk en Open Hof.

Meedoen met het maken van monumentjes? Neem contact op met Frank Arons arons.frank@gmail.com. Meer informatie of reageren: [ds. Leneke Marchand \[hmmarchand@hotmail.com\]\(mailto:hmmarchand@hotmail.com\)](mailto:ds.LenekeMarchand@hmmarchand@hotmail.com) / 070-7520363.

Het middaggebed vindt elke dag plaats in de Oude Kerk van 12-12.15. Ook te volgen via kerkdienstgemist of kerkomroep.



Nacht van Gebed – vrijdag 4 juni 2021. Bidden voor de vervolgte kerk

In vele landen komt zeer zware vervolging van onze broeders en zusters voor. Zij vragen ons gebed om standvastig te blijven geloven in onze Heer Jezus

Christus. We zijn één Lichaam, één Kerk, bidt u mee? Dit jaar gaat dat via Zoom van 20.00 tot ca. 23.00 uur.

Als u uw emailadres doorgeeft aan bwalvoort@hotmail.com ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen. Thuis kijken we dan via het internet naar filmpjes van Stichting Open Doors over christenen die het moeilijk hebben en bidden a.d.h.v. gebedspunten. Om 20.00 uur kunt u inloggen, maar ook later als u dat wilt (u kunt de hele avond tot 23.00 uur of een gedeelte van de avond meedoen).

"Bid voor elkaar, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."

Huwelijksinzegeningen

Op vrijdag 11 juni ontvangen Annelie van Varik en Ruben da Cruz Lopes de zegen over hun huwelijk, in een dienst die om 14.00 begint in de Oude Kerk (te volgen via Kerkdienstgemist en Kerkomroep). Voorganger is ds. Leneke Marchand. Annelie groeide op in de Oude Kerk/Opstandingskerk. We kennen haar ook als juf van de jongste kinderen van de kinderdienst. We wensen Annelie en Ruben een prachtige dag en goed begin van hun huwelijk. Bij dezen feliciteren we ook de ouders van de bruid: gemeenteleden Teunis Jan en Nicolette van Varik.



Op vrijdag 18 juni gaan Jaap den Engelsman en Evelien Hoogendijk trouwen. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden in de Oude Kerk om 15.30 uur. Voorganger is ds. Giel Schormans. Jaap is al vele jaren lid van onze gemeente en deed vorig jaar belijdenis. Na vele single jaren leerde hij tot zijn verrassing en vreugde Evelien kennen die in Gouderak woont. Jaap en Evelien gaan in Gouderak wonen en zullen daar ook kerkelijk gaan meeleven. Maar we zullen hen vast en zeker hier ook nog wel zien. Felicitaties natuurlijk ook voor hun families, in het bijzonder ons gemeentelid Jannie van der Heide, moeder van de bruidegom.



Heilig Avondmaal 13 en 20 juni

Op de zondagen 13 en 20 juni zullen we het Heilig Avondmaal vieren in beide diensten. Dit doen we in de kring. Na afloop van beide ochtenddiensten is er gelegenheid om persoonlijke voorbede te ontvangen.

Stuur een selfie met kerk naar PROEF!

Deze zomer kunnen we er hopelijk weer op uit trekken. Omdat te vieren hebben we iets bedacht. Stuur een selfie (van jezelf of samen met je reisgenoten) met op de achtergrond een kerk naar PROEF! We maken van al die inzendingen een mooie collage voor in ons kerkblad. Mail je foto naar: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl



Een kijkje in de Opstandingskerk

De Opstandingskerk aan de Rembrandtlaan is sinds een jaar in gebruik door Compananny, kinderopvangorganisatie. Rondleidingen bij de opening van het gebouw konden i.v.m. Covid niet doorgaan. Gemeentelid Jacques Plugge attendeerde ons op de mogelijkheid virtueel een kijkje te nemen via de app

[ICompananny 2.0 \(werkenbijcompananny.nl\)](#).

Jacques schrijft: 'Tot mijn waardering ziet de herinrichting er waardevol uit. Met inachtneming van het belang van de oorspronkelijke inrichting met o.a. de ramen, bijbeltekst, deurklinken; brutalisme.'

Mooi om dit te horen en de moeite waard om zelf even te kijken!

Rapportages

Protestantse Gemeente Voorburg toekomstbestendig beschikbaar

De afgelopen maanden is er in opdracht van de Algemene Kerkenraad veel werk verzet door 3 werkgroepen in het kader van het traject PGV toekomstbestendig. Werkgroep 1 hield zich bezig met de vraag: wat voor kerk willen we zijn? Groep 2 dacht na over de gebouwen en de derde groep verdiepte zich in de financiën. Intussen heeft de Algemene Kerkenraad de rapportages onder grote dank aanvaard. De interessante rapporten zijn [hier](#) te lezen. Let wel, ze bestaan uit analyses, scenario's en oplossingsrichtingen. Er zijn geen besluiten genomen, behalve die betrekking hebben op inkomstenverhoging en het reduceren van (facilitaire) kosten. Deze rapportages zijn uitgangspunt voor verdere reflectie en gesprek in de beide wijkgemeenten. Dat zal het komende seizoen gebeuren. Daarna zal de Algemene Kerkenraad tot besluitvorming overgaan.

Gebedsbijeenkomsten PGV toekomstbestendig

Intensief wordt er nagedacht over de toekomst van onze PGV. Wat voor kerk willen we zijn? Hoe zien we de samenwerking tussen beide wijkgemeenten. Hoe komen we tot een gezonde financiële situatie? Daarbij komen getallen, analyses en scenario's voorbij. Dat is noodzakelijk. Maar we zien het ook als een geestelijk proces, waarbij we biddend onze weg zoeken. Daarom gaan we elke maand een gebedsbijeenkomst rondom dit traject organiseren. Elke derde woensdag van de maand van 19:15 - 19:45 uur afwisselend in de Koningkerk en in de Oude Kerk. Een halfuur van gebed, een Bijbeltekst, een lied, stilte Er is een vaste structuur, maar ook gelegenheid om zelf een gebedsintentie te verwoorden. Iedereen is welkom, maar we denken uiteraard ook aan kerkenraadsliden en leden van werkgroepen. De eerste keer is op 16 juni in de Koningkerk

De andere data zijn: 21 juli Oude Kerk, 18 augustus Koningkerk, 15 september Oude Kerk, 20 oktober Koningkerk, 17 november Oude Kerk en 15 december Koningkerk

Ds Giel Schormans en Ds Jan van der Wolf



Nieuwsbrief Open Hof wijkgemeente

De laatste nieuwsbrieven van de Open Hof wijkgemeente kun je [hier](#) bekijken.

Tenslotte

Eens komt de grote zomer, waarin zich 't hart verblijdt
God zal op aarde komen, met groene eeuwigheid
De hemel en de aarde wordt stralende en puur
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. (Liedboek 747)

Het lijkt er op dat het nu eindelijk zomer wordt. In tuinen en bermten zijn de afgelopen weken planten en bloemen opgeschoten met een snelheid die je niet voor mogelijkheid houdt. De verrassing die de komst van de zomer altijd weer vormt, heeft God in petto voor heel zijn schepping. Dat is iets om gelovig naar uit te zien, voor wie bedrukt wordt door de dagelijkse nieuwsberichten (Israël en de Gazastrook, Wit-Rusland). Soms zie je er al kleine tekens van: uitbottende shalom. Hij komt!

Met hartelijke groet,
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid, voorzitter kerkenraad



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

