



Oude Kerk Voorburg

wijkgemeente Martini

**Orde van de dienst op
zondag 27 juni 2021
09.30 en 11.00 uur**

**Oude of Martinikerk te
Voorburg**

2e zondag van de zomer

Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: I Thilly Walvoort-van
Leeuwen
II Ronald Schippers
Lector: I André Sjoerdsma
II Dirma Redelijkheid
Organist: Hans Houtman

*Orgelspel: Præludium in G-Dur, BWV 541- J.S.
Bach (1685-1750)*

Welkom door de ouderling

Moment van stilte en inkeer

*(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)*

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: Amen

Gebed om ontferming

Glorialied (staande): 299^e (Glorie, glorie aan God)

Gebed bij de opening van het Woord

[II: Kindermoment

Kinderlied HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)]

Schriftlezing Ruth 2: 11-22

11Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is mij
allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man
voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw
vader en uw moeder en uw geboorteland hebt
verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen
niet kende. 12Moge de HEERE uw daad vergelden, en
moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God
van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om
toevlucht te nemen. 13En zij zei: Laat mij genade
vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost
en u hebt naar het hart van uw dienaress gesproken,
hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen.

14Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar: Kom er
hier bij en eet van het brood en doop uw stukje brood
in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij
reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd
verzadigd en hield nog over. 15Toen zij opstond om
weer aren te gaan rapen, gebod Boaz zijn knechten:
Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet
lastig. 16Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit
de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan
rapen, en bestraf haar niet. 17Zo raapte zij aren op de
akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze
uit. Het was ongeveer een efa gerst. 18En zij pakte het
op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij
geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij
overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en
gaf het haar. 19Vervolgens zei haar schoonmoeder
tegen haar: Waar heb je vandaag aren geraapt en waar
heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien heeft,
gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder
bij wie zij gewerkt had en zei: De naam van de man bij
wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz.

20Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge
hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan
de levenden en aan de doden, gezegend worden door
de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is
nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers.
21En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien heeft hij
tegen mij gezegd: U moet dicht bij mijn knechten
blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn.
22Naomi zei tegen haar schoondochter Ruth: Het is
goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor
hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker
niet lastigvallen. 23Zo bleef zij dicht bij de meisjes van
Boaz om aren te rapen, tot de gersteoogst en de
tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar
schoonmoeder.

Lied: 146a: 2 (Hoe goed is 't hun die bouwen)

Schriftlezing: Johannes 6: 10-13

¹⁰ Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. ¹¹ Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. ¹² Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' ¹³ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.

Lied: 146a: 4 (*Hij is de Heer, de trouwe*)

Preek

Muziek: Verset a-mineur, No. 13 - L. Lefébure-Wély (1817-1869)

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Moment van delen: aankondiging collecte en mededelingen door ouderling

Slotlied Lied 913: 1,2 (*wat de toekomst brengen moge*)

Zegen

Orgelspel: Fuge G-Dur, BWV 541 - J.S. Bach

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

MEDEDELINGEN

Collecten

De diaconale collecte is voor volwassenen en kinderen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. De tweede collecte is voor de kerk.

Geven voor diaconie en kerk via de Kerkapp

Klik op Geven (het 3^e symbool onderaan).

Geven door overmaken aan diaconie

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, onder vermelding van "Gift collecten tijdens CORONA".

Geven door overmaken aan de kerk

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg, onder vermelding van "Gift collecten tijdens CORONA".

Zondagmorgendiensten

U ontvangt een uitnodiging via www.kerktijd.nl. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de diensten dan kunt

u dat doen via de knop op de website. Lukt het niet? Bel Mieke: 06-27338902 (alléén voor hulpvragen en niet om aan te melden).

Tijdens de tweede dienst is er kinderdienst. De kinderen beginnen in de kerk en zitten dan bij hun ouders. Na de dienst halen (groot-)ouders zelf hun kind op bij de Voorhof.

Na beide diensten is er gelegenheid om bij mooi weer buiten koffie te drinken. Voor wie moeilijk wat langer staat, is een beperkt aantal zitplaatsen in de Voorhof beschikbaar

De Oude Kerk blijft open rond het middaguur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45-13.00 uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch moment, het middaggebed, dat ook via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl is te volgen.

Maak een kind blij met een vakantietas!

Voor de Actie Vakantietas is al een mooi bedrag ontvangen. Dank aan allen die een gift hebben overgemaakt.

Wilt u nog meedoen: graag overmaken naar NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, onder vermelding van "Actie Vakantietas".

Bijbelgesprekskringen

In de Voorhof, over het boek Ruth:

- Maandag 28 juni en 12 juli 20.00-21.30 uur
- Dinsdag 29 juni en 13 juli 10.00-11.30 uur

Opgeven bij ds. Giel Schormans.

Gebedsbijeenkomsten PGV toekomstbestendig

Intensief wordt er nagedacht over de toekomst van onze PGV. Wat voor kerk willen we zijn? Hoe zien we de samenwerking tussen beide wijkgemeenten. Hoe komen we tot een gezonde financiële situatie? Daarbij komen getallen, analyses en scenario's voorbij. Dat is noodzakelijk. Maar we zien het ook als een geestelijk proces, waarbij we biddend onze weg zoeken. Daarom gaan we elke maand een gebedsbijeenkomst rondom dit traject organiseren. Elke derde woensdag van de maand van 19:15 - 19:45 uur, afwisselend in de Koningkerk en in de Oude Kerk. Een halfuur van gebed, een Bijbeltekst, een lied, stilte Er is een vaste structuur, maar ook gelegenheid om zelf een gebedsintentie te verwoorden. Iedereen is welkom. De eerstvolgende keer is op 21 juli in de Oude Kerk.

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevorburg

www.protestantsegemeentevorburg.nl

Ds. Leneke Marchand

hmmarchand@hotmail.com

Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com