

# DE ABC-CURSUS

Een introductiecursus christelijk geloof

## HOOPVOL LEVEN



ONTDEK  
DE WEG  
DIE JEZUS WIJST

*Als je nieuwsgierig bent naar de weg  
van en met Jezus of je je kennis en  
betrokkenheid wil opfrissen*



Oude Kerk  
Voorburg  
*wijkgemeente Martini*

Wat?

Een kennismakingscursus christelijk geloof. Met een gemêleerde groep mensen behandelen we thema's als: Geloof ik? Wie is Jezus? De Bijbel en Bidden. Ook geschikt als voorbereiding op de doop of het doen van belijdenis.

Materiaal:

We gebruiken het boekje 'Hoopvol leven' van Gert-Jan Roest als leidraad.

Wanneer?

De cursus bestaat uit twee delen. Het tweede deel is verdiepend.

*Deel 1: Donderdagavond 30 september, 14&28 oktober, 11&25 november, 9&16 december 2021. Deel 2: 27 januari, 10&24 februari, 10&24 maart, 7&21 april  
Avonden duren van 20.00-21.45 uur*

Waar?

In 'de Voorhof', de zalenruimte naast de Oude Kerk (Herenstraat 77)

Kosten?

De cursus is kosteloos. Deelnemers dienen zelf het boekje 'Hoopvol leven' aan te schaffen (€16,95)

Leiding/info/  
aanmelden

ds. Giel Schormans, een van de predikanten van de Oude Kerk in Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Contact:

[wfschormans@hotmail.com](mailto:wfschormans@hotmail.com) / 06-15056604  
*NB. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers (minimaal 6, maximaal 8)*