

Nieuwsbrief Special: Activiteitengids 17 september 2021

Vormings- en Toerustings- activiteiten 2021-2022

(de overige activiteiten vindt u hierna, met de blauwe koppen)

De Vormings- en Toerustings- activiteiten zijn per wijkgemeente (De Open Hof en Martini) gerubriceerd. U bent van harte welkom op activiteiten in beide wijkgemeenten. Hebt u interesse, maar bent u geen lid? Weet u welkom! De activiteiten zijn vrij toegankelijk; wel dient er soms een boek (je) te worden aangeschaft.

Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud, vanwege corona. Vraag de contactpersoon om actuele informatie.

Cursussen en leeskringen



De ABC cursus:

Leiding, info en aanmelden:
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

Een kennismakingscursus met het christelijk geloof.

Voor wie nieuwsgierig is naar de weg van en met Jezus, maar ook voor wie zijn kennis en betrokkenheid wil opfrissen. We gebruiken dit jaar het boekje 'Hoopvol leven' van Gert-Jan Roest als leidraad. Deze cursus bestaat uit deel 1: zeven donderdagavonden (om de twee weken) en deel 2: voor wie (misschien) belijdenis wil doen of zich wil laten dopen met Pasen. Data deel 1: Donderdagavond 30 september, 14&28 oktober, 11&25 november, 9&16 december 2021. Data deel 2: 27 januari, 10&24 februari, 10&24 maart, 7&21 april



Bijbel lezen ochtend en avond: het boek 1 Samuel

Leiding, info en aanmelden:
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

We lezen dit seizoen gedeelten uit het bijbelboek 1 Samuel. De predikant geeft achtergronden en uitleg bij het gelezene, na

Gebed



GEBEDSGROEP 2e en 4e maandag;

contactpersoon: Piet Mostert,
p.wmostert@gmail.com,
070 – 38 66 946

Bidden voor gemeenteleden die kampen met ziekte, rouw, zorgen van andere aard, en onze voorgangers, de lijdende kerk... Deze taak, die wij als roeping ervaren, wordt bepaald door het woord van Paulus: als iemand in de gemeente lijdt, lijden de anderen mee. Dit woord nodigt uit elkaars lief en leed te delen. Wij mogen middels ons gebed meeleven met die broer of zuster uit de gemeente, maar hem of haar ook in ons gebed bij God brengen, of liever, met God verbinden. Wij vragen of Hij in het leven van deze mens wil komen en vertrouwen erop dat de Eeuwige dat met zijn helende kracht ook doet. Wij zijn nu met 7 deelnemers; heel graag zouden wij nog een enkel gemeentelid in deze kring verwelkomen. Het kan ook zijn dat iemand incidenteel behoefte heeft iets met geloofsgenoten te delen en daarvoor graag gebed wil; u bent welkom! Elke 2e en 4e maandag van de maand van 18.45 tot 19:30 uur in het koor van de kerk en na afloop van het Heilig Avondmaal.

de pauze is er gelegenheid voor verdieping en gesprek.

Ochtend: één keer in de maand op dinsdagmorgen van 10.00-11.30 uur in de Voorhof (aansluitend gelegenheid het middaggebed bij te wonen).

Data: dinsdagmorgen 28 september, 26 oktober, 23 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni

Avond: één keer in de maand op woensdagavond van 20.00-21.30 uur de Voorhof. **Data: Woensdag 29 september, 27 oktober, 24 november, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 6 april, 11 mei**



**Leeskring (2 avonden):
Domweg Gelukkig – een
theologische en
filosofische verkenning
van het streven naar geluk**

Leiding, info en aanmelden:
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

Aristoteles zei al dat niets zo menselijk is als het streven naar geluk. In onze tijd betekent dat voor veel mensen: streven naar genot. En genieten kun je pas, denken we, als je eerst voldoende bezit hebt verzameld. Tegelijk merken we dat het niet meevalt gelukkig te zijn of te worden, ook niet als je alles hebt wat je hartje begeert. Misschien moeten we weer leren om juist het ongeluk te aanvaarden? Gaat het juist om de kunst van het ongelukkig zijn? Ook als christen kun je je afvragen: in hoeverre moet ik meedoen met dit streven naar persoonlijk geluk? Is dat inderdaad wat God ons wil geven, of gaat het veel meer om de zin van het bestaan, of troost in het bestaan, dan om geluk? In twee avonden bespreken we dit boekje van dr. Willem Maarten Dekker.

**Data: dinsdagavond 5 en 12 oktober
20:00-22:00 uur in de Voorhof**



**Onopgeefbaar
verbonden? Bijbels-
theologische
achtergronden bij 'Kerk
en Israël'.**

Middaggebed:

Contactpersoon:
ds. Leneke
Marchand, hmmarchand@hotmail.com

De Oude Kerk is van maandag t/m vrijdag open van 11.45 - 13.00 uur. Om 12.00 uur is er een liturgisch moment. Voor gelovigen en niet-gelovigen, zoekers en vindsters. Of je nu toevallig door de Herenstraat slentert, even pauze hebt op een drukke werkdag, een boodschapje hebt gedaan, of dat je er speciaal voor komt: de deur staat open. Het middaggebed gaat door, ongeacht het aantal mensen. Tijdens het middaggebed lezen we een korte bijbeltekst, zingen een lied en geven we een kaars aan elkaar door, waarbij wie dat wil in stilte of hardop een kort gebed uitspreekt. Een liturg bereidt het middaggebed voor en leidt het ook. Een gastheer/gastvrouw staat de liturg terzijde en heet bezoekers welkom. Welkom!



**Gebedsgroep voor de
dienst op zondag:**
contactpersoon: Netty

Dondorp, dondorpgos@casema.nl;
070 – 36 20 659

Korte gebedsbijeenkomst voorafgaande aan de zondagse eredienst. In dit bijeenzijn wordt God gevraagd om een zegen voor de dienst, voorganger, kinder- en tienerdienst. Wilt u meedoen? Welkom!
Elke zondag van 09.30 – 09.45u in de bovenkamer (boven de ingang van de Oude Kerk).

Jeugd



**CATECHESE voor
jongeren 12+:**

coördinatie en aanmelden: Eline de Vries of
Henk Scheper

Leiding, info en aanmelden:
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

“De kerk weet zich onopgeefbaar verbonden met het volk Israël”, zo staat in de kerkorde van onze Protestantse Kerk. Waarom en wat zou dat kunnen betekenen? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘Israel’? Waarom wordt het Joodse volk het uitverkoren volk genoemd en wat betekent dat voor ons als gelovigen uit de volken? Tijdens drie avonden verdiepen we ons aan de hand van bijbel en wat literatuur in de betekenis van Israël en de verhouding tussen kerk & Israël. De politieke situatie in Israël en de Palestijnse gebieden laten we deze avonden rusten. Het gaat primair om een verkenning van bijbels-theologische en kerkhistorische achtergronden.

Data: dinsdagavond 1,8 en 15 februari van 20:00-21.30 Van 20:00-21.30 uur in de Voorhof

Voor meer (Bijbel)kringen en cursussen: zie ook onder 'Open Hof'

Kringen



De kringen:

Info en aanmelden:
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

Vorig jaar door Corona niet goed gelukt. Dit jaar een nieuwe poging: We willen kleine groepen vormen (max. 8 deelnemers), met een drievoudige focus: gemeenschap, geloofsgroei (samen bijbel lezen aan de hand van aangereikt materiaal) en praktijk (wat wordt er van ons gevraagd, betrokkenheid op het concrete leven). De kringleiders worden toegerust door de predikanten. In de kring heeft iedereen zijn of haar eigen rol: gastheer, etc. De kringen komen bij mensen thuis samen, eenmaal per 3 weken.

eline.vries@hotmail.com;
hscheper@gmail.com

Catechese, raar woord misschien. Wat betekent het? Catechese is leren, door te luisteren, vragen te stellen en samen met andere jongeren na te denken. Catechese gaat over de inhoud van het geloof en over wat het betekent christen te zijn. nu precies met elkaar te maken? En wat betekenen ze voor mij vandaag? Dit jaar wordt de catechese anders ingedeeld. We doen twee korte series van 5 avonden. De eerste serie heeft als thema: ‘De Bijbel voor dummies’ en wordt gehouden op alle maandagen tussen 25 oktober en 26 november van 19.00 - 20.15 uur. De tweede serie is van 7 maart tot en met 4 mei (ook op maandagen). Daarnaast doen we een paar keer een gezellige activiteit op vrijdag of zaterdag, gaan we speed-daten met senioren uit de kerk en sluiten we het jaar af met een BBQ. De catechese is bedoeld voor alle tieners uit de gemeente die naar de middelbare school gaan en wordt gegeven door Henk Scheper.



Kinderdienst:

contactpersoon:
Gelske van der Duin,
rmvanderduin@kpnplanet.nl

We vinden het belangrijk dat kinderen (4-12 jaar) zich thuis gaan voelen in de kerk, dat ze zich gekend weten door de mensen in de kerk en door God. We willen hen vertrouwd maken met de God van de bijbel die van hen houdt en er altijd voor hen wil zijn. We hopen dat ze Hem leren kennen en met Hem door het leven gaan. Daarom is er tijdens de dienst in de Oude Kerk een kindermoment en gaan we daarna naar onze eigen ruimte om het verhaal op het niveau van de kinderen te vertellen en daarover te praten en te knutselen.



Tienerdiensten;

contactpersoon: Maaikema Snoep

maaikemmartha@hotmail.com,
Eline de Vries
Eline.vries@hotmail.com
en Pieter Redelijkheid



**GemeenteGROEIGROEP
van het Evangelisch
Werkverband;**

contactpersoon:
Henny Touwen,
Touwen33@ziggo.nl

070-2113552 / 06-15454525

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar, buiten als dat kan en anders thuis. Iedereen is bij ons welkom.



Dames Boekenclub

Aanmelden graag bij Karin van der Velden - Aleman via Whatsapp: 06-24 21 71 81

In 2019 is in de Martini-gemeente een Dames Boekenclub gestart. Eén keer in de 3 maanden komen we bij elkaar om een boek te bespreken. Gezamenlijk maken we begin van het jaar een lijst aan mooie, interessante titels die leerzaam zijn en die ons in het dagelijks leven inzicht brengen. We spreken hier met elkaar over, meestal onder het genot van een kopje thee in een cafeetje in de Herenstraat of tijdens een wandeling! Nu tijdens de coronaperiode is het in deze club wat stiller geweest, zodra het weer kan, pakken we het weer op met boeken of te lezen artikelen.

40+



SANDWICHGROEP;

Contactpersoon: Hannie Keijzer

hkeijzerdenrooijen@gmail.com;
06-24696170

De Sandwichgroep is een groep die 1 keer in de twee maanden bij elkaar komt en die begint met een eenvoudige maaltijd. Daarna praten we met elkaar over de afgelopen kerkdienst, of een thema wat voorbereid is door een persoon uit de groep

p_redelijkheid@hotmail.com

Elke twee weken ontmoeten de tieners elkaar tijdens de kerkdienst voor een goed gesprek. Vaak wordt het bijbelgedeelte besproken dat in de eredienst centraal staat; soms komen ook andere thema's aan bod.

Er is een tienerdienst voor 12 – 15 jaar door Eline de Vries en Maaïke Snoep en een tienerdienst voor 15+ jaar door Pieter Redelijkheid.



Godly Play:

contactpersoon: Anita

Neuteboom, anita.neuteboom@gmail.com
Godly Play team Voorburg: Annette Hendriks, Geertje van Essen, Anita Neuteboom, Irma Nieuwenhuis

Godly Play is een nieuwe methode om spelenderwijs bijbelverhalen te vertellen. De vertellingen worden gedaan tijdens de kerkdienst, vanaf 10.00 uur in de kinderdienststruimte van de kerk. Geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Van harte welkom, ook als je voor het eerst komt. Informeer even naar de data voor De Open Hof en de Martinigemeente.

Zomerkamp GHZV;

contactpersoon: Irene Geers-Fahner, info@ghzv.nl

Wij zijn een zomerkamp voor alle kinderen uit Voorburg en omstreken, georganiseerd vanuit de Voorburgse kerken. Elk jaar gaan we met zo'n 75 tot 90 deelnemers in de 5e week van de basisschoolvakantie naar een kamphuis (met slaapzalen) in Nederland. Er zijn activiteiten speciaal voor de junioren (8 t/m 12 jaar) en voor de senioren (13 t/m 17 jaar) maar ook gemeenschappelijke activiteiten, zoals het dagelijkse eten, een sportmiddag en een kampdienst. De leiding aan het woord:

“Laat je als junior meeslepen in een spannend verhaal of ga mee met de ‘special activity’ (elk jaar weer een verrassing) van

die dat fijn vindt om te doen. We zijn een hechte groep aan het worden. Je bent ben je van harte welkom om met ons mee te doen. Aanmelden kan bij Hannie Keijzer.

70+



Martina

contactpersoon: Mieke Plugge,
mplugge2@hotmail.com,

06 – 15 29 80 74

Deze trouwe groep dames komt al vele jaren bij elkaar. We hebben een vrolijke 'doorstart' gemaakt in een andere vorm. Deze groep dames komt nu bij elkaar onder de naam 'Martina'. Dit is nu een aantal keren per jaar voorbereid door een stel enthousiaste jongere dames. In dit nieuwe seizoen gaan we er weer een aantal vrolijke middagen van maken. Deze bijeenkomsten voor de wat oudere vrouw zijn vaak op maandag- of dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in de Voorhof.

Staat u nog niet op de lijst en wilt u voor de eerstvolgende keer ook een uitnodiging krijgen, meldt u zich dan aan bij Mieke Plugge.



Werkgroep vervoer ouderen;

contactpersoon: Jaap Geluk,
070 – 34 79 374

Deze werkgroep organiseert vervoer van ouderen die anders niet naar de kerk kunnen naar de zondagmorgen-dienst. Een aantal kerkleden rijdt met hun eigen auto twee of drie mensen. Opgave voor nieuwe mensen om te worden gereden gaat in overleg tussen de wijkouderling of wijkdiaken en Jaap Geluk.

Ontmoeting

de senioren. Tijdens het kamp speel je toffe spellen, is er een sportdag, kampdienst, spook-tocht en zijn er verschillende binnen- en buitenactiviteiten. De week wordt afgesloten met een bonte avond waar jij jouw talent kan laten zien!" Zie verder www.ghzv.nl

Jong volwassenen



20+ lunchbijeenkomsten;
Dirma Redelijkheid,

dirmaredelijkheid@xs4all.nl en
ds. Giel Schormans,
wfschormans@hotmail.com

Een keer per maand na de zondagse dienst lunchen we samen en gaan in gesprek over geloof (en twijfel), over doen en laten, over het leven met God en met elkaar. We doen dat afwisselend aan de hand van een bijbelgedeelte, de preek van die zondag, een artikel of de actualiteit. Van harte welkom op zondag in De Voorhof bij de Oude Kerk van 12.00 – 13.30 uur.

Geloofsopvoeding



Zondagse lunch voor kinderen en ouders ('Jonge ouderslunch');

Contactpersoon: Arie-Jan van 't Zelfde en

ds. Leneke Marchand, hmmarchand@hotmail.com

'Geloven' is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Daar lopen we als ouders tegenaan en daarmee komen ook onze kinderen al jong in aanraking. Omdat wij onze kinderen gelovig willen opvoeden en willen groeien in ons geloof, zoeken we elkaar op. Wij, ouders en kinderen, komen ongeveer zes keer per kerkelijk seizoen samen in De Voorhof (naast de Oude kerk)

Koffieochtenden;

contactpersoon:

Edith van Kalsbeek, 06 – 40 20 48 95
edithvk@solcon.nl

Koffieochtenden zijn op de eerste maandag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in de Voorhof, naast de Oude Kerk. Wandel gerust binnen voor een kop koffie en een praatje. U bent van harte welkom!

Samen eten:

contactpersoon:

Janny van der Heide, 070 – 38 61 534
jannyvanderheide@versatel.nl en Gerda van der Hoeven, 070 – 38 72 066, gerdavidhoeven@hotmail.com

‘Samen eten’ is vooral gericht op samenzijn en ontmoeten van mensen van binnen en buiten de kerkgemeenschap van de wijkgemeente van de Oude Kerk, over alle leeftijden heen. ‘Eten moet je toch, dus kan je dat zeker ook samen doen’, zegt Gerda van der Hoeven, initiatiefneemster. ‘Samen eten’ heeft een laagdrempelig karakter en er is geen kerkelijke activiteit rondom de inhoud van de maaltijd.

U bent vanaf 17.15 uur welkom in de Voorhof bij de Oude Kerk, Heren-straat 77, elke 2de en 4de dinsdag van de maand. Iedereen welkom.

€ 8,- voor een driegangen verrassingsmenu. Sap: € 1,-; wijn: € 1,50.

Aanmelden kan t/m de zaterdag voor de maaltijd, per mail en telefoon.

WIJKGEMEENTE ‘DE OPEN HOF’

Startzondag 19 september 2021, met het thema: ‘Van U is de toekomst’.

Als we iets geleerd hebben in de coronatijd, dan is het wel dat het leven niet zo maakbaar is als wij wel eens denken. Wij hebben de toekomst niet in de hand, hoe verstandig we ook onze plannen maken en hoe hard we ook ons best doen. ‘Van U is de toekomst’ is het thema voor de startzondag op 26 september. Voor ouders en jonge kinderen is er die dag een gezellige en inhoudelijke ontmoeting.

Lessen van corona?

We starten het nieuwe seizoen met een aantal gesprekken waarin we persoonlijk en als gemeente nagaan welke lessen we van corona hebben geleerd. Daarom presenteren we nu geen uitgewerkt programma, dat hangt af van wat in deze gesprekken aan de orde komt. Van sommige activiteiten weten we wel dat deze zullen plaatsvinden, die staan hieronder vermeld. Alles uiteraard onder voorbehoud van wat het najaar ons brengt. Vanzelfsprekend zijn er ook

of ergens buiten, begeleid door ds. Leneke Marchand. Om samen te eten, plezier te hebben, om elkaar te bevragen, te steunen, en te stimuleren in het leven met God. Bijeenkomsten zondags van 11.30 tot 13.30 uur.



Materialenkoffer voor ouders en kinderen;

contactpersoon: Gelske van der Duin, rmvanderduin@kpnplanet.nl en Fredi Willemsen, willemsen341@gmail.com

Een koffer om lekker in te grasduinen: zing mee met de liedjes-cd, kijk samen naar de filmpjes op de dvd of ga gezellig boekjes lezen. Ook voor volwassenen zit er wat bij: boeken over opvoeding, het kiezen van kinderbijbels etc. Kortom: in dit koffertje vind je allerlei boekjes en andere dingen die iets te maken hebben met jullie en met geloof, God en de bijbel.

Nieuwsgierig geworden?

Neem even contact op, dan kun je het koffertje drie weken lenen!

eigen initiatieven mogelijk.

Neem daarvoor contact op met werkgroep Vorming en toerusting,

contactpersoon Jan van der Kolk,
070-3861141, jan@vanderkolk.net



Christelijke MEDITATIE: begin de dag met stilte

contactpersoon: ds. Els van
der Wolf, 070-2128279
evanderwolfkox@gmail.com

Iedere maand is er op donderdagmorgen een uur van stilte en gebed in de kerkzaal van de Koningkerk. Na een korte introductie over de wijze van mediteren, zoeken we de meditatieruimte op. Meestal staat een Bijbeltekst centraal. Na de meditatie is er ruimte om kort te delen hoe het je vergaan is. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben met meditatie om mee te doen. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Data: 7 okt, 11 nov, 2 dec, 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 5 mei, 2 juni.

20plus GROEP

Contactpersoon:
ds. Jan van der Wolf,
070-2128279
jtvanderwolf@gmail.com

Met leeftijdsgenoten in een onge-dwongen sfeer praten over de betekenis van het geloof. Waar gaat het ten diepste over in het Christelijke geloof? En hoe kan dat vorm krijgen in mijn eigen leven? Over zulke vragen gaat het en uiteraard over alle vragen die jij daar over hebt. We komen eens in de maand op zondag-avond (19.00-20.30 uur) bijeen in de predikantenkamer van de Koning-kerk.

BELIJDENIS doen?

Contactpersoon: ds. Jan van der Wolf,
070-2128279
jtvanderwolf@gmail.com

'Belijdenis doen' is dat je in een kerkdienst 'Ja' zegt tegen het geloof in God. In een kort-maar-krachtig-traject werken we



LEERHUISavonden over Dietrich Bonhoeffer

Contactpersoon: ds. Jan
van der Wolf, 070-2128279
jtvanderwolf@gmail.com

Het is bijna 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op bevel van Hitler werd gefusilleerd. Maar hij inspireert vandaag de dag nog steeds gelovigen over de hele wereld. Tijdens drie avonden verdiepen we ons in het korte maar bewogen leven van deze Duitse theoloog en verzetsstrijder. We maken kennis met zijn nog altijd actuele theo-logische opvattingen. Ook laten we ons inspireren door zijn spiritualiteit die spreekt uit zijn gedichten en gebeden.

Leeskring: actueel theologisch boek

Contactpersoon:
ds. Jan van der Wolf,
070-2128279
jtvanderwolf@gmail.com

In een aantal bijeenkomsten bespreken we een actueel theologisch boek. Waarschijnlijk wordt gekozen voor het boek 'God ervaren' van Anselm Grün.

OchtendBIJBELKRING

contactpersoon:
ds. Els van der Wolf,
070-2128279
evanderwolfkox@gmail.com

Ongeveer eens per maand is er op woensdag een ochtendbijbelkring in de Koningkerk. Voor iedereen die het boeiend vindt om anderen te ontmoeten en je samen in de bijbel te verdiepen. Dit jaar lezen we de Bergrede, Matteüs 5-7. Om 10 uur staat er koffie en thee klaar, om 10.15 uur beginnen we echt, tot ongeveer half 12. Ook als je nooit eerder bent geweest: welkom! Je kunt ook een keer aanschuiven om te kijken of het iets voor je is. Data: 22 sept, 13 okt,

naar dat moment toe. Wellicht is dat iets voor jou om daaraan mee te doen?

10 nov, 8 dec, 5 jan, 2 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni.



Taizé avondgebed in de Koningkerk;

contactpersoon: Carolien Sleven, 06-10757342 taizevoorburg@gmail.com,

Elke 2e zondag van de maand is er een avondgebed met liederen uit Taizé in de Koningkerk. We beginnen om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). Stilte om te mediteren speelt een grote rol in het avondgebed. Stilte om tot rust te komen, na te denken over de teksten of gewoon om stil te zijn. Zo is er bijvoorbeeld op de plek waar je een preek zou verwachten is een lange stilte van rond de tien minuten.

Zingen neemt ook een belangrijke plaats in. Wanneer we samen zingen, komen er twee dingen samen: er ontstaat niet alleen een persoonlijke relatie met God maar ook gemeenschap tussen degenen die samen zijn gekomen. Samen bidden kan datgene wakker maken wat de oosterse christenen noemen: 'De vreugde van de hemel op de aarde'.

Data voor 2021/2022: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 feb, 13 maart, 10 apr, 8 mei, 12 juni, (10 juli).

Kijk voor meer informatie op www.taize.fr/nl.

KRUISMEDITATIE in de veertigdagentijd

contactpersoon:

ds. Els van der Wolf,

070-2128279

evanderwolfkox@gmail.com

In de veertigdagentijd is er iedere week een meditatiebijeenkomst in de Koningkerk. Vanaf 9.15 uur is de kerkzaal open. Er klinkt zachte muziek. In stilte zoek je je plek bij het kruis. Van 9.30-10.00 uur mediteren we over één van de kruiswoorden van Jezus. Daarna verlaten we de kerkzaal in stilte. Data: 3 mrt, 10 mrt, 17 mrt, 24 mrt, 31 mrt, 7 apr, 14 apr.

Adressen van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Voorburg:

Koningkerk,

het kerkgebouw van wijkgemeente 'De Open Hof': Bruijnings Ingenhoeslaan 4,

Voorburg zie ook www.deopenhofvoorburg.nl





Oude of Martinikerk, de kerk van de wijkgemeente 'Martinigemeente':

Herenstraat 77, Voorburg. Naast de kerk is het bijgebouw 'De Voorhof'; zie www.oudekerkvoorburg.nl

Overige activiteiten Martinigemeente (Oude Kerk) en enkele van De Open Hof gemeente (Koningkerk) Voorburg 2021-2022



Kerkapp;
contactpersoon:
Marianne de Nooij,
m_de_nooij@hotmail.com

De kerkapp is één van de communicatiemiddelen voor alle gemeenteleden van de Martinigemeente.

We zijn in het najaar van 2020 gestart met de app, die inmiddels door ruim 200 mensen is gedownload. Deelnemers delen in de app kerknieuws, geloofsinspiratie, informatie over kerkdiensten en andere bijeenkomsten en plaatsen oproepen voor een helpende hand. De app heeft een kalender met geplande activiteiten, kent een collectiefunctie en fungeert als gemeentegids.

Wilt u de app ook gaan gebruiken, zoek dan naar Martinigemeente Voorburg in Google play of Apple store. U kunt ook de QR code gebruiken:



Commissie van eredienst;
contactpersoon:
Joke Verstraate-Krul, 070-38 68 038
jokekrul@gmail.com,

Tijdens elke kerkdienst in de Oude Kerk zijn enkele leden van deze commissie als gastvrouw/gastheer aanwezig. Zij verstrekken informatie, delen



Beamerteam;
contactpersoon:
Els Beimers,
elsbeimers@hotmail.com

Ter ondersteuning van de kerkdienst in de Oude kerk projecteren we de orde van dienst tijdens de kerkdienst. Ook nemen we de kerkdienst op. Men kan deze live of achteraf bekijken via www.kerkkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl. De leden van de cameraploeg en beamerteam hebben ongeveer eens per maand in de ochtend dienst en zorgen voor beamerprojectie en camera-opname. Daarnaast is er een ploeg die de beamerpresentatie maakt op basis van de aangeleverde orde van dienst. Dit is een kleine ploeg van vier, die snel de presentatie maakt. Om de week heeft deze ploeg dienst òf om de presentatie te maken òf om na te kijken. Versterking van de teams is welkom!



Cantorij;
contactpersoon:
Jetteke Sjouke,
jettekesjouke@ziggo.nl
en Adriëne van

Mourik,
adrienne@avanmourik.nl

Hou je van zingen? Zing dan mee! De Marianne-cantorij is een enthousiaste club mensen die op dinsdagavond van 19.45 tot 21.15 uur repeteert in de Voorhof naast de Oude Kerk. De Cantorij werkt mee in de zondagse erediensten en ook in bijzondere diensten van de Oude kerk te Voorburg. De

liedboeken en de orde van dienst uit en verzorgen samen met de diakenen de collectes. Versterking welkom!



**Gemeente contact
Voorburg - Halle:**

contactpersoon: Arjen van

Aalst, arienvanaalst@hotmail.com, en
Judy van Engeldorp,
06 – 40 29 89 57
judy.van.e.g@gmail.com,

Wij hopen dat we in het voorjaar van 2022 weer gasten uit de Marktkirche Gemeinde Halle (voormalig Oost- Duitsland) kunnen verwelkomen. Wie wil iemand een weekend te logeren hebben? Ook als je geen gast hebt kun je meedoen aan het programma. De Open Hof is de ontvangende wijkgemeente, maar mensen uit beide wijkgemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Wij ervaren deze contacten als zeer waardevol



**Lunchconcerten
Koningkerk:
een open hof voor
iedereen!**

contactpersoon:

Rita Bakker, r.bakker201@gmail.com

De commissie van de lunchconcerten heeft opnieuw een mooi concertprogramma voor u in petto.

We gaan uit van maximaal 100 bezoekers in de kerkzaal. Wie fysiek wil komen luisteren moet zich vooraf aanmelden

via www.muzeikindekoningkerk.nl. Deze aanmelding geldt alleen voor het eerstvolgende lunchconcert. De concerten worden

via www.muzeikindekoningkerk.nl live uitgezonden. U kunt het concert via deze website digitaal zowel live als achteraf nog beluisteren.

In het komende seizoen kunt u luisteren naar een aantal internationale musici, maar ook naar musici uit onze gemeente (Leidschendam-Voorburg danwel PGV): op 26 september verzorgt Andrew Wright een

cantorij telt momenteel 34 leden, maar nieuwe zangers / zangeressen zijn natuurlijk altijd welkom!



Crèche;

contactpersoon:
Suzanne van der Meer,

vandermeer.suzanne@gmail.com

Tijdens de kerkdienst in de Oude Kerk is er ook opvang voor de kleinste kinderen. Elke week is er 1 oppasser die met de kleintjes een boekje leest, een puzzel maakt of gezellig gaat kleuren. We hebben momenteel 6/7 personen die meedraaien; je hebt dus 1x per circa 8 weken 'dienst'. We zoeken altijd nog nieuwe mensen; met name jonge ouders. Dus meld je aan!

High tea;

contactpersoon: Houw The,
kerk.buurt@deopenhofvoorburg.nl

De werkgroep Kerk en Buurt stelt zich tot doel om kerk in de buurt te zijn. In dit kader organiseert zij 6 x per jaar een high tea op de zondagmiddag. Dit is een gezellige en kosteloze middag voor iedereen met een programma van muziek of een interessante presentatie met beelden en daarbij thee en versnaperingen. De middag begint om 14.00 uur en het programma om 15.00 uur. Publicatie wordt gedaan via de kerkelijke kanalen en via de huis aan huisbladen. Voorts organiseert zij samen met buurtorganisaties de Burendag van eind september. Zo ook de plantjesmarkt begin mei en in december Kerst met de buurt.

Liturgisch Bloemschikken:

Contactpersoon:

Gerda van der Hoeven, 070 – 38 72
066, gerdavidhoeven@hotmail.com
Adriëne van Mourik,
adrienne@avanmourik.nl

Meerdere keren per jaar verzorgt een groep dames een liturgisch bloemstuk. Voorafgaand aan Pasen en Kerst op de zondagen gedurende de 40 dagentijd en

concert op piano/orgel. Dit is zijn jubileumconcert: 10 jaar Andrew Wright! Op zondag 31 oktober kunt u met Duoduinberg (Gelske van der Duin zang, Yolande van den Berg, piano) luisteren naar mooie Zuid-Afrikaanse liederen begeleid door beelden van Zuid-Afrika op de beamer; op 30 januari staat ons "open podium" open voor wie z'n muzikale kunnen wil laten horen; op 27 maart verzorgt de Voorburgse Oratoriumvereniging een passieconcert en we sluiten het seizoen op 26 juni af met een concert van het Voorburgs Vocaal Ensemble.

Ons concept

In de sfeer van de missie van "De Open Hof" willen we met de lunchconcerten iedereen de kans bieden om naar muziek te kunnen luisteren. Op die manier willen we ook een functie voor en in de buurt om de Koningkerk vervullen.

Het concept van de lunchconcerten is als volgt: in de regel op elke laatste zondag van de maand heten we u om 12.00 uur van harte welkom bij onze concerten. De toegang is gratis. Als u wat eerder komt hebben we een boterhammetje klaar liggen. De concerten duren ongeveer een uur. Na het concert kunt u met een hapje en een drankje nog gezellig na praten. Na het concert wordt ter dekking van de onkosten een vrijwillige inzameling gehouden.

Zin om te komen luisteren?

Het jaarprogramma 2021-2022 vindt u op onze

website: www.muzeikindekoningkerk.nl.

We communiceren over de lunchconcerten in het PGV-magazine PROEF!, in 't Krantje, via raamaffiches in winkels/bibliotheken etc. en via onze gelijknamige facebookpagina "Muziekindekoningkerk". Als u deze facebookpagina gaat volgen krijgt u de concertinformatie als vanzelf elke maand toegestuurd!



Zoals gezegd: op onze

website www.muzeikindekoningkerk.nl vindt u alle informatie over onze concerten. Daar kunt u ook een aantal concerten terugluisteren. We hopen dat deze informatie en de muziek u extra inspireert om het komende seizoen (weer) naar onze

Advent. Deze stukken hebben een bepaald thema en soms ook naar aanleiding van een Bijbelgedeelte.

Met Pinksteren wordt er alleen op eerste Pinksterdag een liturgisch bloemstuk gemaakt.

Ook voor de zondag voleinding, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, komt er een bloemstuk.

Daarnaast maken we een stuk voor de Startzondag. Het thema hiervoor is wisselend.



Orgelconcerten Oude Kerk;

Contactpersoon: Hannie Keijzer,

hkeijzerdenrooijen@gmail.com

De Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg verzorgt orgelconcerten in het winterseizoen van oktober tot en met april op zaterdagavond om 20.00 uur. Toegang € 8,- inclusief een drankje na afloop. Er wordt gezocht naar bekende en onbekende organisten die het vak goed beheersen.

Onze vaste organisten, Hans Houtman en Jan Droogers, verzorgen ieder jaar een avondconcert per seizoen.

Het orgel is geheel gerestaureerd en is fantastisch mooi geworden.

We verheugen ons op een seizoen met frisse orgelklanken en we hopen dat er veel luisteraars van zullen gaan genieten.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk variatie te brengen in het programma. De orgelconcerten van deze winter zijn:

23 okt Aarnoud de Groen

27 nov Rien Donkersloot

15 jan 2022 Petra

Veenswijk

12 febr Jan Droogers

12 maart Ben van Oosten

23 april Hans Houtman en Niels Jan vd Hoek



U bent van harte welkom op deze avonden en aan het slot staat er een glaasje sap of wijn voor u klaar!

concerten te komen luisteren.
Van Harte Welkom!



Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

contactpersoon:
Adriëne van Mourik,
adrienne@avanmourik.nl

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is een samenwerkingsverband van kerken en geloofsgemeenschappen met als doel de onderlinge samenwerking te versterken zowel binnen de kerken als in de maatschappij. Zij doet dat door

- *oecumenische activiteiten te organiseren;*
- *een netwerk te bieden en informatie-uitwisseling te bevorderen;*
- *de belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen in de kerken te ondersteunen (maatsjesproject);*
- *als gesprekspartner te functioneren van het gemeentebestuur en andere organisaties;*
- *contact te hebben met andere kerken en religies;*
- *de relatie te onderhouden met de Raad van Kerken Nederland.*

Meer informatie:

www.raadvankerkenlv.nl. Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief!

Werkgroep ZWO Voorburg

contactpersoon: Hester Sanderman, samendelenkrant@gmail.com

De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) Voorburg is een actieve groep mensen die uw betrokkenheid wil stimuleren bij mensen op de wereld die minder bedeeld zijn én uw hulp hard kunnen gebruiken. Wij doen dit onder meer door tweemaal per jaar geld in te zamelen via de collecte (in februari en oktober). Middels deze / uw financiële steun dragen wij bij aan diverse projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en



Oude Kerk Open (OKO);

contactpersoon:
Cor
Hoek, chhoek@ziggo.nl

In het zomerseizoen is de Oude Kerk iedere zaterdag open voor bezoekers. Met zo'n 25 mensen zorgen we voor een hartelijk welkom. Zij zijn ingedeeld in een rooster om enkele zaterdagen 2 ½ uur beschikbaar te zijn. Ze geven uitleg over de kerk en er is gelegenheid voor zomaar een praatje met koffie of thee, of om te spreken over de kerk in Voorburg. Het is een leuke activiteit die u maar beperkte tijd vraagt. We plannen jaarlijks een gezamenlijke activiteit, mede om de onderlinge band te versterken.



Website;

Contactpersoon:
Els Beimers

contact@oudekerkvoorburg.nl

www.oudekerkvoorburg.nl is in 2020 geheel vernieuwd. Voor actuele informatie en achtergronden.

landbouw. Wij houden u tevens op de hoogte van de besteding van de gelden en de voortgang van de projecten in de 'Samen Delen Krant' die u tweemaal per jaar thuis ontvangt.



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

