



**Oude Kerk
Voorburg**

wijkgemeente Martini

**Orde van de dienst op zondag
3 oktober 2021**

**Oude of Martinikerk te
Voorburg**

- Israëlzondag -

In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer

Voorganger:	ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:	Thilly Walvoort- van Leeuwen
Lector:	Paula van Essen
Organist:	Hans Houtman
Fluit:	Pieter Nieuwenhuis

*Orgelspel: Sonate a-moll, Op. 1, nr 4- G.F. Händel
(1685-1759) Larghetto en Allegro*

**Welkom door de ouderling
Moment van stilte en inkeer**

Psalm 135: 1,6,7 (Halleluja loof de Heer)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na lied 859)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: Amen

Gebed van verootmoediging: Lied 859:1,2,3 (Schuldig
staan wij voor U Heer)

Genadeverkondiging

Vg: De almachtige en barmhartige God
ontferme zich over u,
Hij vergeve uw zonden
en geleide u tot het eeuwige leven.
Amen.

Allen: Lied 859:4

Kindermoment en Kinderlied HH 621 (van A tot Z)

A van Almachtig

B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar

E is van Eeuwig

*F van Formeerder, Hij schiep het heelal
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij*

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Hosea 2: 18-22

Lied 766:1,2 (Jeruzalem is als een bruid getreden)

Schriftlezing: Marcus 10: 1-11

Lied 766:3

Preek

Muziek: Sonate a-moll, Op. 1, nr 4- G.F. Händel-Adagio

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling

Inzameling van de gaven (kinderen komen terug)

*(We nemen op dit punt afscheid van de gemeenteleden
thuis)*

Viering van de maaltijd des Heren

Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal.

*Wij vieren het avondmaal staande in een grote (dubbele) kring. *Na het avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de kerk, neem daarom uw jas en uw orde van dienst vast mee in de kring. *We wachten met eten en drinken tot de predikant het aangeeft. Dan nuttigen wij gelijktijdig brood en vervolgens wijn. *Bent u slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat kan: U krijgt brood en wijn aangereikt. *Wilt u niet deelnemen: neem plaats in de kring, maar kruis uw armen over uw borst als de diaken langs komt. *Er is druivensap en glutenvrij brood voor wie dat wil. * Kinderen zijn welkom aan het avondmaal

Wij vormen een kring

Inzettingswoorden

Breken van het brood en schenken van de wijn

Delen van brood en wijn

Gebed van dank en nieuwe toewijding

Slotlied 425 (Vervuld van uw zegen) (staande)

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord

in Christus verbonden

tezamen gezonden

op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Zegen

*Orgelspel: Sonate a-moll, Op. 1, nr 4- G.F. Händel
(1685-1759) -Allegro*

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke
voorbede in het koor van de kerk. De predikant en
een lid van de gebedskring zijn daar aanwezig om
voor of met u te bidden.

MEDEDELINGEN

De diaconale collecte is deze week voor: Kerk & Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk
Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig
om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het
christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-
christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden.
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten
als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier
vorm aan door onder andere te investeren in
opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap,
bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor
vluchtelingen in Israël.

Geven door overmaken aan diaconie

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente, onder vermelding van "Gift collecten
tijdens CORONA".

Geven door overmaken aan de kerk

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg, onder vermelding van "Gift
collecten tijdens CORONA".

Geven voor diaconie en kerk kan ook via de Kerkapp

Geen kerkapp? Geven via QR-code:

OPEN UW CAMERA EN RICHT OP DEZE CODE



Kerkproeverij

Op 10 oktober is er weer kerkproeverij, hèt moment
om vrienden, bekenden en burens mee naar de kerk te
vragen of misschien samen naar de dienst te kijken.
Nodigt u ook iemand uit? In de kerk zijn kaarsjes met
een uitnodigingskaartje beschikbaar. Deze liggen er
ook tijdens het doordeweekse middaggebed.

'SAMEN ETEN' IN DE VOORHOF

In oktober starten we weer met 'Samen eten'!
Iedereen van binnen en buiten de kerkgemeenschap
wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Vanaf 12 oktober heten we u elke 2^e en 4^e dinsdag van
de maand welkom in de Voorhof (Herenstraat 77),
waar we voor maar € 8,00 een driegang
verrassingsmenu serveren. Inloop vanaf 17.15 uur.
Uiteraard krijgen de gasten een vaste plaats
toegewezen en wordt erop toegezien dat er voldoende
afstand wordt gehouden door zowel gasten als
medewerkers.

Aanmelden kan t/m de zaterdag voor de maaltijd bij
Janny van der Heide (tel. 070 3861534, e-mail
jannyvanderheide@versatel.nl)

IEDERE 1e MAANDAG van de MAAND: KOFFIE!

Iedere 1e maandag van 10.00 – 12.00 uur staat de
koffie klaar in de Voorhof. Welkom voor een
ongedwongen ontmoeting en praatje bij de
onovertroffen koffie!

Eerste avond Leeskring 'Domweg gelukkig'

We lezen: *Domweg Gelukkig – een theologische en
filosofische verkenning van het streven naar geluk*
Data: dinsdagavond 5 en 12 oktober 20:00-22:00 uur
in de Voorhof

Liefste lied

Het lijkt nog ver weg, maar zondagavond 19 december
is er een vespersdienst waarin de cantorij uw liefste
kerstliederen zal zingen. U kunt het kerstlied dat u die
avond graag zou willen horen doorgeven aan Hans
Houtman (hanshoutman76@icloud.com). Dat kan tot
uiterlijk 10 oktober a.s. zodat de cantorij voldoende
tijd heeft om te repeteren om er weer iets heel moois
van te maken.