



Orde van dienst 28 november 2021
Oude of Martinikerk te Voorburg

Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini

- 1^e zondag van de Advent-

Voorganger: Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Dirma Redelijkheid- Gerritse
Lector: Mariska Koning- Roozendaal
Organist: Hans Houtman

We lezen de zondagen van de Advent uit het eerste hoofdstuk van Lukas: de geboorteaankondigingen van Johannes en Jezus, en de reacties daar op van Zacharias, Elisabeth en Maria. Thema is: 'De hemel spreekt, de aarde lacht'. Basis van de liturgische schikking is een 'adventsboom'. Die verwijst naar vrolijkheid: de aarde die lacht. Vandaag zien we (donker)rode bloemen die de ontvangende aarde. Verbeelden. Fijne witte bloemen verbeelden de engel die woorden van God spreekt. De asters staan voor herfstvreugde, gelukkige ouderdom: Zacharias en Elisabeth.

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 130:1,3 (Uit diepte van ellenden)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: **en niet loslaat het werk van zijn**
handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Christus Jezus, onze
Heer

a.: **Amen**

allen gaan zitten

De eerste adventskaars wordt aangestoken

Inleiding

Drempelgebed

Kyrielied LB 463:1,2,6,7,8 (Licht in onze ogen)

Met en voor de kinderen

In de adventstijd leven we toe naar Kerst. Dat doen we door iedere week een nieuwe ster te zoeken. De sterren zijn mensen die, voor de komst van Jezus, al een glimp van zijn licht en van zijn komst hebben opgevangen. Deze mensen zagen zijn licht en volgden

dat. En, toen hij werd geboren, konden zij hem ook vinden. Dat deden ze door: de sterren te zoeken! Wij gaan ook sterren zoeken bij iedere ster hoor een verhaal van iemand die al een glimp van de komst van Jezus opving. Vandaag lezen we uit Jesaja 53 over Gods dienaar.

Kinderlied: Sterren in de nacht

Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal
Wat staat er in de sterren
Wat belooft dat allemaal
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt

Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in
Staat opeens een heel bijzondere
Waard om te bewonderen
Wijst die op een nieuw begin?

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen
Ze komen in beweging
Waar brengt dat licht hen heen
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt

Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen
voor
En de wijzen trekken in de nacht
Aangewakkerd, onverwacht
Ook voor ons een lichtend spoor

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Psalm 141: 1, 2

Lied HH 14 (Wait for the Lord)

Tweede Schriftlezing Lukas 1: 5-25

Lied LB 464: 1,2 (Een engel spreekt de priester aan)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Interview met dhr. Dirk Coster van Stichting Exodus, hulp aan ex-gedetineerden

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

Zingen (staande) LB 440: 1,4 (Ga, stillen in den lande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal 'Amen'

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Collecten

Vandaag is de diaconale collecte voor het landelijke diaconale werk, waar alle diaconieën financieel aan bijdragen. Vorige week was er al een collecte voor Stichting Exodus. Er zal in ieder geval een bedrag van € 600,- worden overgemaakt. Als u een dezer dagen bij uw overboeking naar de rekening van de diaconie erbij vermeldt dat het voor Exodus is bedoeld, dan zullen we deze bijdragen bovenop het eerder genoemde bedrag overboeken.

U kunt digitaal geven via de kerkapp, via onderstaande rekeningnummers of QR-code. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven in de mand

Geven door overmaken aan diaconie

NL27 INGB 0000 2619 19
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, onder vermelding van "Gift collecten tijdens CORONA".



Geven door overmaken aan de kerk

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg, onder vermelding van "Gift collecten tijdens CORONA".

Middaggebed: Advent met Bonhoeffer

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45-13.00 uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch moment. In de eerste drie Adventsweken lezen we iedere dag woorden die Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis van Berlijn schreef over het naderende Kerstfeest. Bonhoeffer was een Duitse predikant die om zou komen vanwege zijn betrokkenheid bij een aanslag op Hitler.

Oecumenische adventvieringen

"Vreest niet!" is het thema voor drie oecumenische vieringen in de adventtijd. Een krachtige, Bijbelse boodschap in onze onrustige tijd. Met woord en gebed, stilte en zang bezinnen we ons op: 'De Maagd wordt zwanger', 'Herders Hij is geboren' en 'Alpha en Omega, begin en einde'. De vieringen zijn op de woensdagen 1, 8 en 15 december om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk. De voorbereiding is in handen van leden van de Sint Maartenparochie en van onze eigen Martiniwijkgemeente.

Liefste Lied 12 december

Zondagavond 12 december om 19.00 uur zal de Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman geliefde kerstliederen zingen. Fluitist Kees Alers verleent medewerking.

Kerstengelen

Wilt u zelf een Kerstengel zijn voor een ander of kent u iemand die een Kerstengel verdient? Meld diegene dan voor 29 november aan door de gegevens te mailen naar kerstengelmartini@gmail.com. Voor meer info: zie nieuwsbrief of website

Op zaterdag 4 december organiseert Amnesty International de jaarlijkse actie "Write for Rights" **Van 10.30 tot 16.00 uur** kunt u hiervoor terecht in de **grote zaal van De Voorhof**. Er wordt goed afstand gehouden en een mondkapje is verplicht bij binnenkomst. Individuele schrijfpakketten waarin alle benodigde informatie en materiaal zit, zijn ook beschikbaar om thuis te schrijven. **Op zondag 5 en 12 december liggen er kaarten in de kerk**. U kunt zo meedoen om kerstgroeten te versturen aan gevangen mensenrechtenverdedigers. Hiermee steekt u hen een hart onder de riem.

Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in

Griekenland Bij de uitgang vindt u op de vier adventzondagen het mini-magazine "Geef Licht". Kerk in Actie vraagt in deze tijd uw aandacht voor de situatie van **vluchtelingenkinderen in Griekenland**. Onder slechte medische en hygiënische omstandigheden verblijven ook kinderen in uitzichtloosheid in Griekse vluchtelingenkampen. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Tijdens de kerstvieringen collecteert de diaconie voor "Kinderen in de knel", maar mogelijk geeft de informatie in de infokrant of de website www.kerkinactie.nl u reden tot extra aandacht voor dit doel. Neemt u een "Geef Licht" mee?

Ambtsdragersverkiezingen

Namen van mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling of diaken kunt u tot 28 november indienen bij onze scriba Melinda Hartevelt-Breugom.

Begroting Begroting 2022 van de Protestantse Gemeente Voorburg ter inzage ligt op het kerkelijk bureau tot en met maandag 5 december dan wel dat deze op te vragen is per email bij de penningmeester T.van.varik1@Kpnplanet.nl dan wel via kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl

Planning van PROEF!

De laatste editie van 2021, nr. 8, verschijnt op 17 december. Deadline voor de kopij is 29 november. Let op: dit nummer geldt voor de periode t/m 11 maart!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com

Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com