

Nieuwsbrief nr. 30 Martini

Wijkgemeente 21 december 2021

*Extra nieuwsbrief over onder andere de diensten rondom
Kerst en Oudjaar*



Maar wie de Here verwachten,
Putten nieuwe kracht;
Zij varen op met vleugelen als arenden;
Zij lopen, maar worden niet moe;
Zij wandelen, maar worden niet mat. (Jesaja 40: 31)

Opnieuw een lockdown. Dat nieuws kan ons mat en moedeloos maken. Hoe lang gaat dit nog duren? Zijn we hier nog tegen bestand? Die moedeloosheid overkomt met name de jonge mensen, zegt Jesaja. Daartegenover zet hij die mensen die de HEER verwachten: oud en jong. Zij putten hoop, niet uit prognoses, vaccins of uit een aangeboren optimisme, maar uit de onvermoeibaarheid van de God van Israel. Hij wordt niet moe, Hij is wel opgewassen tegen alles wat ons overkomt, Hij blijft met ons bezig. 'Hij komt zijn volk bezoeken, in het midden van de dood.' (Lied 473) Hem verwachten geeft nieuwe kracht. Prachtig beeld is dat, van de sterke en machtige arend: de omgang met deze God brengt je in hoge berglucht, waar je altijd de zon ziet schijnen, ook boven de meest donkere wolken. In die verwachting mogen we het Kerstfeest gaan vieren. Wij zijn zwak, maar in het Kind van Bethlehem vinden we een kracht en een hoop, die onoverwinnelijk is.

Zondagse Erediensten

Zoals verwacht is het advies van de landelijke kerk om in ieder geval tot 14 januari 2022 alle kerkelijke activiteiten te beperken en kerkdiensten digitaal uit te zenden.

De eredienst op Kerstmorgen is daarop een uitzondering, er mogen dan maximaal 50 gemeenteleden aanwezig zijn. Wij zullen daar in het bijzonder diegenen voor uitnodigen die de dienst niet digitaal kunnen volgen.

Uiteraard gelden voor deze dienst de gebruikelijke corona richtlijnen, zoals het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk, vaste zitplaatsen en het houden van 1,5 m afstand.



Kerstdienst vrijdag 24 december:

Eén dienst om 20.00 uur met medewerking van het Voorburgs Vocaal Ensemble.
Uitsluitend digitaal, te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

1e Kerstdag zaterdag 25 december:

Eén dienst om 10.00 uur met medewerking van de Marianne Cantorij.

Uitsluitend digitaal, te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

2e Kerstdag zondag 26 december:

Ds. Jaap van de Meent gaat voor. Dienst om 10.00 uur.

Uitsluitend digitaal, te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

Oudjaar vrijdag 31 december:

Ds. Els van der Wolf-Kox gaat voor. Dienst om 19.00 uur met medewerking van Kees Alers (dwarsfluit).

Uitsluitend digitaal, te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl

Alle zondagse erediensten (aanvang zoals gebruikelijk om 10.00 uur) zijn vooralsnog tot 14 januari uitsluitend digitaal mee te beleven via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl

Omdat we ons houden aan de richtlijnen van PKN en de overheidsregels die gelden voor het onderwijs en Buiten Schoolse Opvang, kunnen ook de tieners en de basisschoolkinderen, hoe spijtig ook, in ieder geval tot zondag 9 januari nog niet bij elkaar komen.

Onze tieners zullen naar verwachting wel een bijdrage leveren aan de dienst op kerstavond. En gelukkig hebben de kinderen van de kinderdienst afgelopen zondag een heel mooi kinderkerstfeest met elkaar kunnen vieren. Als gemeente konden we daar via internet getuige van zijn. Daardoor werd het een geweldig feest voor ons allemaal. Heeft u niet mee kunnen kijken zondagmiddag dan kan dat natuurlijk alsnog via kerkdienstgemist.nl



Vier Kerst, ontvang een gast

Gastvrijheid is een belangrijke christelijke waarde, die zich juist met Kerst sterk aan ons opdringt. Mooi dat het kabinet hieraan tegemoet kwam, door het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen met Kerst te verruimen van twee naar vier. Het zou goed kunnen,

dat u of jij al plannen heeft voor de Kerstdagen. Maar wie weet is er nog ruimte: bedenk dan eens of je iemand zou kunnen uitnodigen om samen een van de Kerstdiensten te kijken, of om aan te schuiven bij een maaltijd. Een gemeentelid, of misschien juist iemand die niet gewend is naar de kerk te gaan. Kerst vier je tenslotte samen!

Bericht vanuit de diaconie

Helaas konden we dit jaar geen activiteiten ondernemen, zoals ontmoetingsmiddag, busreis of kerstviering. Voor dat laatste waren we al aardig op streek, maar we hebben toch moeten besluiten de organisatie ervan af te breken.

Er is inmiddels "een goedmakertje" bezorgd bij 75-plussers. Hartelijk dank aan ieder die daaraan heeft meegewerkt in de voorbereiding en bij de bezorging. We voelen ons als diaconie duidelijk gesterkt door de hulp die verleend is, hetgeen ook aantoont dat we als kerkelijke gemeenschap best wel een bergje kunnen verzetten als het gaat om de aandacht voor elkaar. We zien uit naar betere tijden waarin we weer ontmoetingsactiviteiten kunnen voorbereiden en uitvoeren.





Verleng uw jaarontheffing op tijd!

Komt u regelmatig met uw auto naar de kerk en maakt u dan gebruik van ons eigen parkeerterrein? Wordt u regelmatig voor de kerk afgezet, omdat u minder mobiel bent?

Verlengen jaarontheffing parkeerterrein Oude Kerk	Aanvraag jaarontheffing speciaal voor bezoekers Oude Kerk
<p>Heeft u een jaarontheffing om gebruik te maken van het parkeerterrein van de Oude Kerk in het Huygenskwartier? Waarschijnlijk loopt deze ontheffing binnenkort af. Voorkom een boete en check wanneer uw jaarontheffing verloopt. Vraag tijdig een nieuwe (gratis) jaarontheffing aan via www.lv.nl/parkerenkerk</p>	<p>Heeft u nog geen jaarontheffing, maar komt u wel regelmatig met uw auto naar de kerk? Of wordt u regelmatig voor de kerk afgezet, omdat u minder mobiel bent? Dan kunt u of uw chauffeur een (gratis) jaarontheffing aanvragen om het voetgangersgebied Huygenskwartier in te rijden en gebruik te maken van het parkeerterrein van de Oude Kerk via www.lv.nl/parkerenkerk</p>

Heeft u vragen?
Neem contact op met de gemeente Leidschendam-Voorburg via telefoon 14 070 of via de website www.lv.nl/contact





Ontheffing parkeerterrein Oude Kerk Huygenskwartier

Voor wie met de auto naar de kerk komt:

Let u er op uw jaarontheffing voor het parkeerterrein bij de kerk weer opnieuw aan te vragen voor 2022!

Engelen

Met Kerst in zicht zijn, via het engelenproject, 30 engelen op pad gegaan. Zij bezochten/bezoeken in totaal 54 mensen. Die mensen hebt u aan ons doorgegeven. De redenen die u ons opnoemde, waren zeer divers. Een paar voorbeelden: waardering aan iemand laten blijken; werkzaam in de zorg; de zorg voor een gezinslid, maar ook voor iemand in de rouw, etc. Het betrof mensen van alle leeftijden. Fijn, dat u, als engel, wilde meedoen. Heel erg bedankt!
Namens de Engelenwerkgroep: Irene Feenstra



Nieuwsbrieven Open Hof gemeente

De laatste nieuwsbrieven van de Open Hof gemeente kun je [HIER](#) bekijken

Jaaroverzicht 2021

In het kader van 'Tel je zegeningen' was ik begonnen aan een jaaroverzicht 2021 van onze Martiniwijkgemeente. Het eerste kalenderjaar dat van begin tot einde in het teken stond van corona. Ik ben niet zo ver gekomen, want alleen al in de eerste twee maanden gebeurde er veel om verwonderd bij stil te staan. Alle filmpjes die Femke voor de kinderen van de MWG maakte, toen we niet naar de kerk konden. De week van gebed, waarin voorgangers van verschillende

kerken het middaggebed leidden in de Oude Kerk. Het afscheid van PIO Joas, na 1,5 jaar waarin hij in ons midden veel leerde en ook veel bijdroeg. De vele lapjes, met liefde gebreid voor de mensen in Vliethof, die er dekentjes van maakten. Ook in januari zag de Stuur een kaartje-groep het levenslicht. Hoeveel kaartjes zouden er in de loop van 2021 wel niet verstuurd zijn, als teken van verbondenheid? In februari werd Livia Colijn geboren, en later in het jaar nog Hugo Ruhl en Matteo Salverda. De Oude Kerk en de rest van Nederland werden sprookjesachtig gehuld in een laag sneeuw. We kregen drie nieuwe pastoraal ouderlingen en konden voortaan collectegeld geven via de kerkapp. In de Veertigdagentijd lieten we ons inspireren door de werken van barmhartigheid uit Matteus 25. Te midden van het verdriet om wie ons ontvielen, te midden van zorgen en beperkingen die er waren, toch ook zoveel tekens van Gods trouw. Ik laat het hier even bij. Wie in de kerkapp zit, kan zelf eens terugscrollen om weer opnieuw blij te worden van alles wat er gebeurde. Ds. Leneke Marchand



Een hartelijke groet namens de kerkenraad:

Ds. Giel Schormans
Ds. Leneke Marchand
Dirma Redelijkheid, Voorzitter



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.



Laposta