

Nieuwsbrief nr. 33 Martini

Wijkgemeente 16 februari 2022

In deze nieuwsbrief o.a. bericht over de versoepelingen in de kerkdiensten.

Kerkdiensten

De overheid heeft aangekondigd in twee stappen de coronagerelateerde maatregelen vrijwel volledig op te heffen. Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag en het daaropvolgende advies van het CIO en de PKN heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Aanstaande zondag 20 februari (doopdienst)

- werken we voor de laatste keer met het uitnodigingsysteem.
- Er is plaats voor 120 personen. U krijgt daarvoor een uitnodiging via www.kerktijd.nl.
- We houden deze zondag in de kerk en in de Voorhof nog 1,5 meter afstand.
- We vragen u niet naar de kerk te komen met mogelijke symptomen en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.
- De kinderen zullen de doop bijwonen en gaan daarna naar de Voorhof voor de laatste 'Godly play' kinderdienst.
- Na de dienst is er koffie.



Vanaf 27 februari:

- Staan de deuren van de kerk voor iedereen weer wijd open. Aanmelding is niet meer nodig.
- Vervalt de 1,5 meter-regel in de kerk en in de Voorhof. We keren dus terug naar de pre-corona opstelling.
- Hoeft u in de kerk en de Voorhof geen mondkapje meer te dragen (dit mag natuurlijk wel).
- Nemen we in de zijbeuk voor de Mariannebank wel 1,5 meter afstand in acht. Wie afstand wil houden kan hier plaats nemen.
- Is er na de dienst weer koffie en thee in de Voorhof en/of de kerk.
- Blijft het in acht nemen van de resterende basisregels belangrijk.

We zijn God dankbaar dat vrijwel alle coronamaatregelen kunnen worden opgeheven en we elkaar weer onbelemmerd kunnen ontmoeten. Tegelijk beseffen we dat dit voor mensen met een kwetsbare gezondheid ook een spannende tijd kan zijn. In de kerkenraad denken we na over een mogelijk alternatief voor die gemeentelieden die vanwege hun gezondheid (nog) niet naar een volle(re) kerk kunnen of durven komen. Daar hoort u in een volgende nieuwsbrief waarschijnlijk meer over.



Bij de dienst op zondag 20 februari

In de morgendienst om 10.00 uur wordt Matteo Salverda gedoopt. Zoon van Reinout en Marrit Salverda-Buteijn. We lezen Lukas 6:27-38. 'Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen', een gedeelte uit de zogenaamde veldrede. Na afloop van de dienst is er gelegenheid Reinout en Marrit vooraan in de kerk te feliciteren met de doop van Matteo.

Vanaf ongeveer 12.00 uur is er in de Voorhof een lunch voor ouders van kinderen (0-13).

Muzikale vesper zondagavond 20 februari

Aanstaande zondagavond is er weer een Muzikale Vesper m.m.v. Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman. Door omstandigheden is de mis van Monteverdi komen te vervallen. Daarvoor in de plaats worden er prachtige liederen gezongen van King, Oxley, Bach, Davies en Lassus. Natuurlijk is er ook ruimte voor samenhang. U wordt van harte uitgenodigd om deze vesper bij te wonen, aanvang 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.



Vertrek predikanten Open Hof

Ds Jan en Els van der Wolf-Kox hebben het beroep van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid aangenomen. Hoewel we hen zeer zullen missen, feliciteren we hen van harte met dit aangenomen beroep. We wensen hen Gods zegen toe in hun aanstaande gemeente en woonplaats. Zondagmorgen 8 mei nemen zij afscheid. 15 mei zullen zij intrede doen in Zoetermeer.



Sta eens stil...

In de Koningkerk is het idee opgevat om een eigentijdse Kruisweg te maken.

De Kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een traditioneel onderdeel ter voorbereiding op het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van Pontius Pilates) tot en met de begrafenis van Christus is de tuin van Jozef van Arimatea. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat de

gelovige zo in gebed de Via Dolorosa (uit het Latijn, betekent lijdensweg) kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. Het is een vorm van pelgrimage.

Hierbij wordt iedereen die dat wil uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit kan door het maken van een tekening, schilderij, beeld, gedicht... Als het maar is geïnspireerd op de Kruisweg. In de Goede Week, van 10 t/m 16 april a.s. wordt er een expositie gehouden van deze eigentijdse kruisweg. Nader bericht hierover volgt

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ilona Silvius; ilonasilvius44@gmail.com of 06-47553764

KERKBAND- wie musicceert of denkt mee?

Vanuit onze zuster gemeente de Open Hof ligt er een verzoek om iets samen te doen op muzikaal gebied. Zij hebben een paar zangers, een cajonspeler (soort trom) en een bandleider.



Het idee is om een paar keer per jaar met een gezamenlijke band muziek in te studeren die afwisselend in de erediensten van Oude Kerk en Koningkerk ten gehore wordt gebracht, of waarmee de gemeentezang ondersteund kan worden.

Het zou gaan om muziek die buiten het klassieke repertoire van gemeentezang ligt. Het nieuwe liedboek biedt allerlei mogelijkheden, maar muziek van Sela, Hemelhoog, Iona e.d., Schrijvers voor Gerechtigheid, Opwekking etc. kan ook verkend worden

Bespeel jij een instrument of kun je goed zingen? Of ben je een organisatie-talent? Laat het weten als je blij wordt van dit idee en een keer af wil spreken om te verkennen wat er mogelijk is.

Graag een berichtje via mail of telefoon: hmmarchand@hotmail.com /070-7520363



Doet u weer mee? Actie vanuit de Diaconie

De jaarlijkse Actie Paasgroeten voor gevangenen gaat weer van start. U wordt gevraagd een kaart te schrijven aan gedetineerden in de gevangenis. Er zijn kaarten voor Nederlanders in Nederlandse en buitenlandse gevangenis en kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederlandse gevangenis. De kaarten kunt u na afloop van de dienst in de kerk schrijven of mee naar huis nemen. Er zijn instructies en voorbeeldteksten op papier beschikbaar. U kunt uw kaart uiterlijk zondag 6 maart weer inleveren in de kerk. De Diaconie verzendt alle geschreven kaarten naar de PKN die ze verdeelt over de gevangenis.

Koningkerk krijgt een 'Huiskamer voor de buurt'

Op 20 januari jl. heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met de vestiging van een Diaconaal Centrum Bij Bosshardt in de Koningkerk. Het is een gezamenlijk initiatief van Diaconie PGV en Leger des Heils. Een Bij Bosshardt is een Huiskamer voor de buurt. Er zijn er inmiddels 120 in Nederland. Je kunt er inmiddels thees drinken, een spelletje met andere bezoekers,



mee doen aan een activiteit of 2^{de} handskleding kopen. Het is een bijdrage in de strijd tegen de eenzaamheid waar helaas nogal wat Voorburgers last van hebben. Het motto van een Bij Bosshardt is 'Voor en door de buurt'. De bezoekers bepalen het programma. De Bij Bosshardt wordt gevestigd in de vergadering 1 en 2 die daarvoor verbouwd worden. De hoofdingang is via de tuin. Het wordt dus ook mogelijk om rechtstreeks vanuit de kerk de tuin te bereiken! We werken nu, samen met kerkrentmeesters Theo Kimmel en Albert van Eerden, aan de voorbereiding van de uitvoering. Als alles mee zit gaan we voor de zomer open. Het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt wordt geleid door een parttime-coördinator aangevuld door vrijwilligers (gastheren en -vrouwen).

Namens de Diaconie Atte Roskam en Jan Hendriks



Nieuwsbrieven Open Hof gemeente

De laatste nieuwsbrieven van De Open Hof gemeente kunt u [HIER](#) bekijken

Tenslotte

We zijn heel blij met de versoepelingen. Dat er weer gefeest, gezongen, gedanst en gevierd kan worden, niet alleen in de beslotenheid van je huis, maar samen en in grote getale. Het voelt alsof het leven opnieuw kan beginnen! Tegelijk zijn er -ook in de gemeente- grote zorgen: bij de een om gezondheid van een geliefde, bij de ander om gezin en bij een derde om financiën. Ook willen we niet vergeten, dat nu de meeste er weer op uit kunnen, dat dit voor sommigen niet mogelijk is vanwege lichamelijke of psychische kwetsbaarheid. We eindigen met een avondgebed van Augustinus, dat zowel de beproefden als de blijden aan Gods goedheid opdraagt.

'Waak, lieve Heer,

bij wie werken, waken of wenen vannacht,

en laat uw engelen hen behoeden van het slapen.

Zorg voor de zieken, Heer Christus;

geef rust aan vermoeiden,

zegen de stervenden,

troost wie lijden,

heb medelijden met de beproefden,

bescherm wie blij zijn,

en dat alles omwille van uw liefde.

Amen.'

Tish Warren zegt hier over (In haar boek *Bidden in de nacht*): "Bescherm wie blij zijn. In dit gebed erkennen we de kwetsbaarheid van de vreugde. We vragen God om mensen die blij zijn te beschermen, om dat deel in ons te beschermen dat moedig genoeg is om te geloven dat er goede dingen gebeuren."

Met hartelijke groet,

Ds. Leneke Marchand

Ds. Giel Schormans

Dirma Redelijkheid- Gerritse (voorzitter kerkenraad)



Facebook Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

