



Oude Kerk
Voorburg
wijkgemeente Martini

Orde van dienst 7 juli 2024
Oude of Martinikerk te
Voorburg

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Leneke
Marchand
Ouderling van dienst: Gelske van der
Duin
Lector: Rosalie van Mourik
Organist: Jan Droogers

Orgelspel voor de dienst

Vandaag horen we Handelingen 8: 4-25. Simon uit Samaria is iemand die zijn eigen grootheid preekt en veel volgers heeft, totdat hij in aanraking komt met het goede nieuws over Jezus Christus. Hij laat zich dopen, maar in de schaduwen van zijn hart leeft de 'oude Simon', die nog steeds zichzelf dient.

Welkom

Intochtslied: Psalm 103: 1,4 (Zegen mijn ziel)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Moment van stilte en inkeer

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: Amen

allen gaan zitten

Gebod

Gebod

Lied LB 1005: 1,2,4 (Zoekend naar licht)

Met en voor de kinderen

Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebod

Schriftlezing Handelingen 8: 4-25

Lied LB 700: 1,3 (Als de wind)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied LB 912: 1a, 2m, 3v, 4a, 5a, 6a (Neem mijn leven)

Presentatie HIP helpt: hulp aan buurtgenoten die er alleen voor staan

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven en aansluitend zingen Lied 364:1

Viering Heilig Avondmaal

Uitnodiging

We vormen een kring, ambtsdragers en delers nemen hun plek in bij deelpunten

Vredeswens, na de vredegroet een moment van stilte

Tafel gereed maken

Instellingswoorden

Zingen: Heilig, heilig, heilig (melodie LB 405)

Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten, hemel en aarde vervult uw heerlijkheid! zegent, hosianna, Hem die wij verwachten, die in de naam des Heren ons bevrijdt.

Laten wij dan eten brood aan ons gegeven om te gedenken aan Gods barmhartigheid. laten wij dan drinken wijn die bruist van leven, totdat Hij komen zal in heerlijkheid.

Breken van het brood, schenken van de wijn
Delen van brood en wijn in twee rondes.

Ondertussen zingen we LB 377: 1,2,3,5,6, (Zoals ik ben)

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid
– o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

Gebed

Zingen LB 416: 1,3,4 (Ga met God) (ondertussen
kunnen de jongsten van de creche gehaald
worden om te delen in de zegen)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en Zegen *Gevolgd door drie maal
'Amen'*

Persoonlijke voorbede na de dienst

Wij geloven dat Jezus Christus door de tekenen van
brood en wijn heel makend in ons midden aanwezig
wil zijn. Voor wie op de een of andere manier lijdt aan
het leven (lichamelijke klachten, psychische klachten,
onrust en emotionele pijn, druk en vermoeidheid), voor
wie een last te dragen heeft, voor wie voor een
moeilijke keuze staat of voor wie om een andere reden
opnieuw met God verbonden wil worden, is er
gelegenheid tot persoonlijke voorbede in het koor van
de kerk. De voorbede wordt gedaan door ds. Leneke
Marchand en Hennie Touwen, lid van de gebedsgroep.

MEDEDELINGEN

Na de dienst Na de dienst bent u hartelijk welkom
om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De
ouderling of predikant spreken u graag na afloop
van de dienst.

Collecten

De diaconale collecte is bestemd
voor het GHZV (de letters staan
voor Gereformeerd Hervormd
Zomerkamp Voorburg), de
kampweek voor kinderen van 8
tot 17 jaar. De diaconie betaalt de
deelname voor kinderen van
ouders die dat niet kunnen betalen. Zie ook ghzv.nl
De tweede collecte is voor de kerk.
Manieren van geven:
- In de collectezak contant geld of collectebonnen;
- Via de QR-code;
- Door overmaken in 1 bedrag voor een langere
perioden o.v.v. 'Collecte'.



Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente o.v.v. 'Collecte'

Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg o.v.v. 'Collecte'

HIP helpt Meer info? Zie <https://hiphelpt.nl/wat-doen-wij>

Samen eten Aanstaande dinsdag (9 Juli) is de
laatste maaltijd voor de zomerstop. Opgeven bij
Janny van der Heide, tel. 070 3861534.

Middaggebed Elke doordeweekse dag het
middaggebed om 12.00 uur. Vanaf 11.45 uur is de
kerk open. Het middaggebed wordt uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Martina en MartiniHerenKring Op woensdag 17
juli aanstaande van 14.00 – 16.00 uur organiseren
we een gezamenlijke bijeenkomst voor beide
groepen.
Opgeven vóór 10 juli per email naar Louis Cosman
lcosman@outlook.com of Irene Feenstra
i.e.feenstra@hetnet.nl
Of door te bellen met Irene op 0610740485

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
ds. Leneke Marchand 06 28845567
hmmarchand@hotmail.com
pastor Adriënne van Mourik
adrienne@avanmourik.nl 06 47073420