

Nieuwsbrief wijkgemeente Martini zomer 2024



In deze nieuwsbrief

De meteorologische zomer is al begonnen. Voor sommigen betekent dit een vakantie in binnen- of buitenland, maar velen van ons blijven ook thuis. Als u thuisblijft hopen we u drie keer te verwelkomen in de Voorhof voor een heerlijk kopje koffie of thee. Meer informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief onder meer:

- informatie over de diensten in juli en augustus;
- een uitnodiging voor de startzondag (15 september a.s.);
- informatie i.v.m. de vakantie van onze predikant en pastor;
- een uitnodiging voor de bijbelklas in september en oktober;
- informatie van de diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Diensten in de zomer

Zondag 14 juli om 10.00 uur	Ds. R. Stigter
Zondag 21 juli om 10.00 uur	Ds. K. Blei (Haarlem)
Zondag 28 juli om 10.00 uur	Ds. B. Plaisier (Gouda)
Zondag 4 augustus om 10.00 uur	Ds. E. van der Wolf – Kox (Zoetermeer)
Zondag 11 augustus om 10.00 uur	Ds. H.M. Marchand
Zondag 18 augustus om 10.00 uur	Ds. J.A. van der Schoot (Haastrecht)
Zondag 25 augustus om 10.00 uur	Ds. H.C. Marchand (Nieuwland)

Bij de diensten

Doop en belijdenis 2024-2025

Onze gemeente groeit en bloeit en daar zijn we blij mee! Regelmatig komt er een verzoek tot doop en/of belijdenis. Omdat we nu meer gastvoorgangers hebben dan eerst en dopen bij voorkeur door de eigen predikant wordt gedaan, leek het handig om de data alvast in de jaargenda te zetten. In het komende seizoen zijn er de volgende mogelijkheden:

Doop van baby's en jonge kinderen: de zondagen 1 september, 10 november, 9 maart en 6 juli. **Doop oudere kinderen** (vanaf 8 jaar) en tieners: zondag 13 oktober.

Belijdenis doen en eventueel volwassendoop: 8 juni (Pinksteren). De cursus 'Geloof belijden' die toe leidt naar de belijdenis start in januari 2025.

Aanmelding voor doop of belijdenis traject bij ds. Leneke Marchand

(hmmarchand@hotmail.com)

Save the date: Startzondag op 15 september



Save the date: Startzondag op 15 september

Een feestelijke dienst als opening van het nieuwe kerkelijk seizoen, gevolgd door een gevarieerd programma en een lunch. Nadere informatie volgt.

Kerk open in de zomer

Het middaggebed gaat deze zomer door. De kerk is van maandag tot en met vrijdag open van 11.45 uur tot 13.00 uur, met om 12.00 uur een korte liturgie.

Op de zaterdagen tot en met Open Monumentendag op 14 september is de kerk, zoals ieder jaar, open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Tenslotte zullen we als Protestantse Gemeente Voorburg op zaterdag 31 augustus weer aanwezig zijn op het Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein. Hierover zult u nog meer informatie ontvangen!



Vakantie predikant en pastor



Vakantie predikant en pastor

Van 15 juli tot 4 augustus en van 12 tot 19 augustus heeft ds. Leneke Marchand vakantie.

Van 12 tot en met 25 juli en van 15 tot en met 25 augustus heeft pastor Adriëne van Mourik vakantie.

Contact voor crisispastoraat en begrafenissen:

Van 15 juli tot 22 juli is ds. Arlette Brabander (06-26526096) beschikbaar.

Van 22 juli tot 28 juli is ds. Robert Stigter (06-43006247) beschikbaar.

Van 29 juli tot 4 augustus is ds. Carel van der Meij (06-18057070) beschikbaar.

Van 5 tot 12 augustus is ds. Leneke Marchand (06-28845567) beschikbaar.

Van 12 tot 19 augustus is ds. Arlette Brabander (06-26526096) beschikbaar.

Van 19 tot 25 augustus is ds. Leneke Marchand (06-28845567) beschikbaar.

In geval van vragen denkt één van de pastorale ouderlingen graag met u mee.

Florianus Huson (06-28731650), Irene Feenstra (06-10740485), Thilly Walvoort (06-28806062), Reinout Salverda (06-19190137).

Pastoraat

Levensvragen, zorgen, ziekte, een ingewikkelde beslissing die je moet nemen? Zou u of jij daarover graag eens in gesprek gaan? Laat het weten!

Contactgegevens van pastor en predikant:

- ds. Leneke Marchand:
 - e-mailadres: hmmarchand@hotmail.com
 - telefoonnummer: 06-28845567;
- pastor Adriëne van Mourik:
 - e-mailadres: adrienne@avanmourik.nl
 - telefoonnummer: 06-47073420.



Bijbelklas in de Oude Kerk: september en oktober

Onze gemeente weet zich geroepen een gastvrije landingsplaats te zijn voor tijdgenoten die zoeken naar God, betekenis, hoop.... Daarom proberen we elk jaar een missionaire cursus aan te bieden. In het verleden waren dat de ABC cursus en de cursus Hoopvol geloven. Afgelopen jaar en komend seizoen is er een serie Bijbelklassen. Ken je iemand, die hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn? Deel de onderstaande tekst (ook beschikbaar in de kerkapp onder 'Ontmoeting en verdieping') en nodig hem of haar uit om samen te gaan!

'Je staat in een museum voor een schilderij, leest op het bordje dat het een bijbels tafereel is, maar je hebt geen idee. Je zou de bijbel best eens willen lezen, maar je zou niet weten hoe je moet beginnen. Je zit in een spirituele zoektocht, maar bent benieuwd of de bijbel ook nog relevant zou kunnen zijn. Of: je bent op zoek naar hoop in tijden van crisis. Herkenbaar? Dan is deze bijbelklas onder leiding van een theoloog iets voor jou.

Data: maandagen 9 september, 23 september, 7 oktober en 21 oktober 20.00 uur in de Oude Kerk. Informatie en opgave bij ds. Leneke Marchand, 06-28845567, hmmarchand@hotmail.com'

Van de kerkenraad

De kerkenraad heeft op donderdag 27 juni jongstleden een definitief besluit genomen over de invulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Schormans. Naast de predikant wordt voor circa 0,5 fte (dat betekent ongeveer 18 uur per week) een kerkelijk werker aangesteld. Dit besluit is genomen na een akkoord van de Algemene Kerkenraad en het horen van de gemeente tijdens de gemeentevergadering van 5 juni j.l. Ook wordt de aanstelling van ds. Marchand tijdelijk uitgebreid van 0,7 fte naar 0,8 fte.

Als kerkenraad zijn wij dankbaar voor de afgelopen periode. We hebben binnen de kerkenraad en met u als gemeente, mede in gebed, kunnen nadenken en zoeken naar wijsheid om op een passende manier invulling te geven aan de vacature. Deze zoektocht bracht het inzicht dat een kerkelijk werker met een specifieke opdracht voor het pastoraat nu het meest passend is voor onze wijkgemeente.

Bovenal gaat in deze onze dank uit naar God. We zijn dankbaar voor Zijn voortdurende goedheid en trouw voor de Protestantse Gemeente Voorburg.

Vervolg proces

Voor de wijziging van het werktijdpercentage van ds. Marchand moet toestemming worden gevraagd aan het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Dit college toetst of onze gemeente over voldoende financiële middelen op de korte en lange termijn beschikt om de predikant te blijven betalen. De verwachting is dat we deze toestemming zonder meer verkrijgen van het CCBB.

Wat betreft de aanstelling van een kerkelijk werker moeten ook nog een aantal stappen worden doorlopen. In de eerste plaats zal de huidige begroting worden aangepuld. Deze zal vervolgens worden voorgelegd aan het CCBB. Ook gaat de kerkenraad een procedure opstellen voor het werven en aanstellen van de kerkelijk werker. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Mocht u vragen of suggesties hebben: u kunt altijd contact opnemen met Arie-Jan van 't Zelfde als voorzitter van de wijkkerkenraad of een mail sturen naar de scriba: scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Van de diaconie (1): Samen eropvooruit



Samen uitzoeken of je recht op financiële ondersteuning hebt! De prijzen in de supermarkt en de huren stijgen maar door. De centrale overheid en de gemeente Leidschendam-Voorburg bedenken wel regelingen om je te helpen, maar ze worden maar voor een deel gebruikt!

Verschillende vrijwilligersorganisaties werken samen om dit probleem op te lossen (bv. schuldhulpmaatjes, het leger des Heils en Kerk-in-Actie). Er is programma ontwikkeld waarmee schuldhulpmaatjes ons helpen om te onderzoeken of je recht hebt op financiële ondersteuning. Het project Samen Erop Vooruit!

Vanaf deze week is er elke donderdagmorgen een spreekuur in de Koningkerk. Je moet er wel een afspraak voor maken (e-mail: sameneropvooruit.LV@gmail.com of 'app' even naar telefoonnummer 06-38926344)

Van de diaconie (2): Zomer koffieochtenden

De diaconie organiseert komende zomer drie koffieochtenden. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van koffie en thee bij te praten of een spelletje te spelen. De volgende data zorgen wij dat dat koffie/thee voor u klaar staat:

Woensdag 24 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Woensdag 7 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Woensdag 21 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U bent van harte welkom in de Voorhof!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Vink (06-55855432).



Van de diaconie (3): Manteldienst (ook voor omwonenden)

Op vrijdag 12 juli zal in De Mantel ds. Meindert Burema voorgaan. De dienst begint om 10.30 uur.

Het thema is: Blijf in Mij.

De lezing: Johannes 15: 1-8

De begeleiding zal worden verzorgd door Netty Blansjaar op het orgel.

U bent hartelijk uitgenodigd om deze dienst mee te maken.

De volgende dienst is op vrijdag 9 augustus, dan zal Carel van der Meij voorgaan met Wim Keijzer als cantor.

Van het College van Kerkrentmeesters



Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans- PGV 2024

Tussenstand € 370.000,-

Met dankbaarheid kunnen de kerkrentmeesters u deze tussenstand melden.

Deze is gebaseerd op de al ontvangen betalingen en gedane toezeggingen voor de rest van dit jaar.

Ook fijn om te melden dat we daarmee iets voorlopen op vorig jaar.

Maat deze tussenstand komt ook het doel van € 400.000,- over heel 2024 in zicht.

Daartoe zullen we, zoals binnen veel PKN kerken gebruikelijk, in de 2^e helft van september nog wel met een 2^e Geefmoment komen.

Immers na het uitbrengen van de januari actie zijn er nog steeds zaken, soms nieuwe, die onze aandacht vragen.

Daarover in september meer.

Tenslotte

Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft, we wensen u en jullie een hele mooie zomer toe!

Ter overdenking citeren we graag een gedicht genaamd 'Er is een land waar 't altijd zomer is' van Justus A. van Tricht:

*Er is een land waar 't altijd zomer is
een land met altijdurend groen.
Dit is het land waar 't heerlijk toeven is
in 't heerlijk zonnige seizoen*

*De bodem staan er altijd rijk in blad
en bloemen tonen vol hun pracht.
Daar midden in vindt men de gouden stad
zo mooi door niemand ooit verwacht.*

*De waterbronnen die er rijkelijk zijn
maken water dat het groen bevloeit
Maken het aanzicht tot een groot festijn
en zorgen dat het weelderig groeit*

*Dit droomland mogen wij eens binnen gaan
met ruimte en met heerlijkheid.
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid*

Auteur: Justus A. van Tricht

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Arie-Jan van 't Zelfde, voorzitter kerkenraad
Ds. Leneke Marchand

