

Nieuwsbrief nr. 34 Martini Wijkgemeente 8 april 2022

Pasen 2022! In deze nieuwsbrief informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten in de Stille Week en met Pasen.

Bij de diensten in de Stille Week

Aanstaande zondag is het Palmzondag.

Vanouds hebben de kinderen een belangrijke rol. Zij zullen met hun versierde Palmpasenstokken de kerk binnen komen. **Zondagavond** klinken in de muzikale vesper de koralen uit de Matthäus Passion.

Witte Donderdagavond bent u welkom aan de tafel van de Heer om brood en wijn te ontvangen.

Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie.

Stille zaterdag is er een Paaswake. We beginnen in het donker waarna het paaslicht wordt binnengedragen. We staan stil bij onze doop en de redding door het water heen en delen het vuur van Pasen.

Paasmorgen mogen we jubelen van vreugde omdat onze Heer verrees. De Mariannecantorij gaat ons daar in voor. Wat fijn dat dat na twee jaar weer kan!



Rooster Kerkdiensten

Palmzondag	10 april	10.00 uur 19:00 uur	ds. Leneke Marchand ds. Giel Schormans: Muzikale vesper
Witte Donderdag	14 april	19:30 uur	ds. Giel Schormans <i>viering Heilig Avondmaal</i>
Goede Vrijdag	15 april	19:30 uur	ds. Giel Schormans
Stille Zaterdag	16 april	21.30 uur	ds. Giel Schormans
Paaswake			<i>m.m.v. Pieter Nieuwenhuis (fluit)</i>
Paaszondag	17 april	10:00 uur	ds. Leneke Marchand <i>m.m.v. de Mariannecantorij</i>
Zondag	24 april	10.00 uur	ds. Giel Schormans
Zondag	1 mei	10.00 uur	ds. Giel Schormans

In deze dienst wordt Femke Vink gedoopt, dochter van Robbert Vink en Laura Roek

Missionair: Kruis bij de Oude Kerk

Wie de week voor Pasen door Voorburgs historische centrum loopt, zal het wellicht opvallen; er staat een houten kruis – het symbool van Pasen. Het kruis staat voor alles wat er mis is in de wereld, maar vooral voor hoop.

Misschien brengt dat kruis een vraag naar boven, een dankbare herinnering of een zorg. Voorbijgangers zijn uitgenodigd deze op een steen te schrijven, die in de kerk voorhanden zijn, en bij het kruis te plaatsen. Rond het middaguur zijn er gemeenteleden aanwezig om een praatje te maken. Maar gewoon een blik op het kruis werpen, kan ook al bemoedigend zijn.

Bid u mee dat hier iets goeds van uit mag gaan? Informatie bij Arjan van Mourik.



Stille Zaterdag in de kerk: kruiswegstaties, middaggebed en bloemen in het kruis steken

Op Stille Zaterdag is de kerk van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor de tentoonstelling van kruiswegstaties.

Om 12.00 wordt het middaggebed gebeden.

Die dag staat ook het houten kruis in de kerk. Ieder die dat wil kan een bloem in het kruis steken, zodat er op Paasmorgen een levend, een bloeiend kruis in de kerk staat. Dit kruis zal na de dienst buiten neergezet worden. Wie dat wil kan een eigen bloem meenemen. In de kerk zullen ook bloemen aanwezig zijn.

Kruiswegstaties in beide kerken

In de Oude Kerk is er op zaterdag 16 april van 11.00 tot 16.00 uur een expositie van afbeeldingen van kruiswegstaties: van zeer devoot tot uitermate abstract, zowel traditioneel als ook heel modern vormgegeven. Informatie: Cor Hoek chhoek@ziggo.nl of 070-4151115. (9 april vervalt).



In de Koningkerk zijn deze week kruiswegstaties te zien die door gemeenteleden zijn gemaakt. Hiernaast een schilderij van Veronica, die het aangezicht van Jezus heeft afgedroogd, door Loes Wiersma-Deijl. De Koningkerk is deze week open 's avonds van half 7 tot half 8.



Huwelijken in de Oude Kerk

Op vrijdag 29 april zullen **Sytse Jousma en Nikki Kwee** een zegen vragen over hun huwelijk. De kerkdienst waarin hun huwelijk zal worden bevestigd en ingezegend begint om 14.00 uur in de Oude Kerk. Voorganger is ds. Adrie Sterrenburg.

Op zaterdag 7 mei geven **Eva Brussaard en Martijn Hulst** elkaar het ja-woord geven en vragen zij God een zegen over het verbond dat zij gesloten hebben. De kerkdienst begint om 13.00 uur in de Oude Kerk. Voorganger is ds. Giel Schormans.



Wij wensen Sytse & Nikki en Martijn & Eva en hun families een feestelijke trouwdag en een lang en gezegend huwelijk toe onder de hoede van onze goede God.



Unieke Vrouwenreis naar Bulgarije rond het zendingswerk van Foka van de Beek

Wij steunen als Protestantse Gemeente Voorburg het zendingswerk van Foka van de Beek in Bulgarije. Foka was dit najaar bij ons om daarover te vertellen, maar nu kunnen we ook naar haar toe! De GZB (de organisatie die Foka uitzendt) organiseert een vrouwenreis naar Bulgarije, van 23 sept - 1 okt. Je ontmoet de vrouwen met wie Foka werkt, doet samen Bijbelstudie en ervaart iets van hun leven. Maar er is ook ruimte voor toeristische activiteiten in Bulgarije. Een bijzondere

ervaring voor hen en voor jezelf. Meer hierover lees je via deze [link](#).

Vacatures

Scriba van de kerkenraad

Voor de kerkenraad zijn wij op zoek naar een nieuwe scriba. De scriba (secretaris) is de administratieve spin in het web in de kerkenraad en houdt de correspondentie bij, maar verzorgt ook (met hulp van anderen) de roosters, de notulen en de stukken van de kerkenraad. Meer informatie is te krijgen bij onze koster Melinda Hartevelt of Dirma Redelijkheid

Gastvrouwen/heren gevraagd voor het middagebed

Elke dag (ma-vr) is onze kerk tussen de middag ruim een uur open voor rust, stilte, gebed. We zoeken versterking van de groep die dit mogelijk maakt. Iets voor jou? ds. Leneke Marchand en Adriënne van Mourik willen je graag vertellen wat het inhoudt.

Team kinderkerk versterken?

De kinderkerk groeit en bloeit. Elke zondag zet de leiding zich met veel bezieling en plezier in voor het verzorgen van een programma voor de jonge groep en de oudere groep kinderen. Ons team is een beetje klein aan het worden en daarom zoeken wij uitbreiding met enkele enthousiaste nieuwe (assistent) leiders. Misschien iets voor u of voor jou? Wij hebben een inclusief team met leiders van alle leeftijden. Als je wil kun je ook gerust eens een zondagje meelopen om te kijken of het iets voor jou is. Je kunt desgewenst meer te weten komen door even contact op te nemen met Irma Nieuwenhuis (06 28 52 52 18) of Hans Koning (06 53 64 97 75). **Alle extra hulp is van harte welkom.**



Audiotour

Elke gemeente heeft bijzondere plekken, gebouwen of kunstwerken. We lopen er dagelijks langs, maar wat weten we er nu eigenlijk precies van? Met een audiotour kan men door simpel een 'QR-code te scannen' van alles te weten komen over een locatie, een gebouw e.d. Ook Leidschendam-Voorburg kent veel historische gebouwen en heeft veel plekken met een verhaal. Onze Oude Kerk is er daar een van en heeft als het oudste gebouw van Voorburg dan ook een prominente plaats in de audiotour van de gemeente gekregen.

Naast de deur van de kerk hangt sinds kort een bordje met daarop een QR code die u kunt scannen om zo het verhaal, de geschiedenis van onze kerk te beluisteren.

De hele audiotour vindt u terug op: <https://www.audiotour-lv.nl>

Dankwoord

Langs deze weg wil ik iedereen uit de gemeente bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die mijn gezin en ik hebben ontvangen na het overlijden van mijn vrouw Cobie van den Oever - Voogt.

Rhijn van den Oever

Tussenstand van Actie Kerkbalans: 335.000 euro



Nieuwsbrieven van De Open Hof

Deze vindt u [hier](#)



Tenslotte

Het is oorlog in Europa. Wie had dat gedacht? Krachten worden ontketend waar wij amper weet van hebben en waar we de gevolgen nog niet van overzien.

Poetin citeerde in een stadion het Johannesevangelie: 'Geen grotere liefde is er dan je leven te geven voor je vrienden'.

Daarmee doelde hij op de strijd in Oekraïne. Blasfemisch

omdat het haaks staat op het evangelie dat we juist de komende week zullen horen. Jezus offerde niet zijn volk op voor zijn eigen ambities en macht, maar offerde zichzelf op als Paaslam om zijn volk het leven te geven en het te verzoenen met God en met elkaar.

De oorlog zet verhoudingen in Europa op scherp. Het is verbazingwekkend hoe opeens de atmosfeer verandert. Van 'de meeste deugen', naar 'alle Russen zijn monsters'. Het lijdensevangelie biedt juist in deze tijd licht en richting. Het laat zien dat we het kwaad niet exclusief in de ander kunnen plaatsen, maar dat we - als God ons er niet voor behoed - daar allemaal vatbaar voor zijn. Pilatus, het volk, de leerlingen van Jezus, ze gaan allemaal onderuit. Slechts één blijft overeind. En dat is de gekruisigde. In Hem ligt onze hoop. In deze week richten we onze ogen en onze hart op Hem, die door lijden en dood heen verrees uit het graf en Gods nieuwe toekomst doet dagen.

*Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
(Lied 630:3)*

Gezegende Paasdagen!

Namens de kerkenraad,

Dirma Redelijkheid-Gerritse Voorzitter Kerkenraad,
ds. Leneke Marchand
ds. Giel Schormans
