



Oude Kerk
Voorburg
wijkgemeente Martini

Orde van dienst op zondag 2
oktober 2022

Oude of Martinikerk te
Voorburg

- Israëlzondag -

Voorganger: Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Arjan van Mourik
Lector: André Sjoerdsma
Organist: Gerrit van Eeden

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Intochtslied: Psalm 76:1,5,6 (*God wordt geëerd in Israël*)

(*staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet*)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: Amen

allen gaan zitten

Gebed om ontferming afgewisseld met:

'Heer onze Heer, ontferm U over ons' (Lied 367b)

Loflied HH 516:1,2,4 (Halleluja zing voor Jezus)

Met en voor de kinderen

Deze zondag is de eerste zondag van de serie Marcus III. Marcus 10:13-16 staat centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

Kinderlied: HH 101 (*Als je bidt zal Hij je geven*)

(*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst*)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25 :1-5

Lied 175:1 (*Wij hebben een sterke stad*)

Tweede Schriftlezing: Jesaja 25: 6-12

Lied 175:2,3

Derde Schriftlezing: Lucas 14: 12-24

Lied 175:4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: ELB 194

Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.

Refrein: Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.

Refrein

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal.

Refrein

Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.

Refrein

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (aansluitend Lied 364:1)

Slotlied (staande) **Psalm 68:11** (Ook zelfs het land der duisternis)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal 'Amen'

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Collecte

De eerste collecte is voor Kerk en Israël, voor het ondersteunen van het gesprek in de plaatselijke gemeenten over de relatie Kerk en Israël.

De tweede collecte is voor de kerk

Manieren van geven:



- In de collectezak.
- Via de QR-code
- Via de Kerkapp
- Via overschrijving:

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. 'Collecte'.

Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. 'Collecte'.

Middaggebed

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13.00 uur. Om 12.00 uur houden we het middaggebed, een kwartier bezinning en bidden in de stilte van de kerk.

Koffieochtend

Morgen (3 oktober) bent u van 10 tot 12 uur weer welkom in de Voorhof voor een bakkie troost en gesprek.

ABC

Bij voldoende belangstelling start binnenkort de ABC cursus, een introductiecursus over het christelijk geloof, in deze kerk. Wil je meer weten van het christelijk geloof? Vroeger wel met de bijbel opgegroeid maar daarin vastgelopen, en op zoek naar een nieuwe manier van bijbel lezen? Welkom! Vraag info of meld je aan bij ds. Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com) (Vanaf jan. 2023 gaat deze groep door met wie zich willen voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis, dus ook deze mensen w orden uitgenodigd deel te nemen)

Tafelen met Tieners

Ook komend seizoen organiseren we weer activiteiten voor onze tieners, een leuke en in aantal groeiende groep! We willen daar graag de

hele gemeente bij betrekken. Voor de catechese gaan we dit jaar de Youth Alpha volgen. We beginnen elke bijeenkomst met een maaltijd. We zouden het heel leuk vinden als gemeenteleden die avond de maaltijd verzorgen. Dat kan bij u thuis, maar ook in de Voorhof. Het gaat om ongeveer 10 tieners en 2 catecheten. Aan tafel kunt u hen vervolgens wat beter leren kennen. Aanmelden via hscheper@gmail.com / 06-44544573. Er zijn slechts 10-12 avonden te vergeven dus wees er snel bij.

Extra Actie Kerkbalans

Met de Actie Kerkbalans, die begin dit jaar is gehouden heeft u allemaal samen het prachtige bedrag van € 357.000 toegezegd voor 2022. Daar zijn wij u heel dankbaar voor. Daarmee kunnen ook dit jaar weer veel kerkelijke activiteiten worden voortgezet.

De PGV staat er in financieel opzicht echter (nog) niet zo goed voor, hoewel minder slecht dan in 2020, toen hierover de noodklok werd geluid. Dit is mede het resultaat van de Actie Kerkbalans 2021, die € 400.000,- opbracht. Naast deze vrijwillige bijdragen heeft ook de kostenbesparing op het gebied van administratie, schoonmaak, tuinonderhoud etc. geleid tot een beter resultaat.

Hoewel met schroom, want voor iedereen zijn de kosten voor het levensonderhoud enorm gestegen, vragen we u toch ook dit jaar weer om een extra financiële bijdrage. Om enige richting te geven denken wij aan een extra bijdrage van € 2,- per week per lid (dat komt neer op € 100,- over 2022). Meer mag, minder natuurlijk ook.

U kunt uw bijdrage over maken op NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg inzake kerkbalans o.v.v. Extra Actie Kerkbalans.'

Muzikale vesper

Noteer alvast: zondag 16 oktober is er weer een muzikale vesper om 19.00 uur. Cappella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman zingt de Missa a quattro voce di capella van Monteverdi. Ds. Leneke Marchand is de voorganger.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com