



Oude Kerk Voorburg

wijkgemeente Martini

**Orde van de dienst op
zondag 15 januari 2023**

**Oude of Martinikerk te
Voorburg**

- *In deze dienst vieren wij
de maaltijd van de Heer –*

Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Reinout Salverda
Lector: André Sjoerdsma
Organist: Hans Houtman

Orgelspel

Welkom door de ouderling

Psalm 107:1,2 (*Gods goedheid houdt ons
staande*)
(*staande; men blijve zo mogelijk staan tot na lied
859*)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,

Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet loslaat het werk van zijn handen**

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: **Amen**

Gebed om ontferming, aansluitend Loflied 299^e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 503 (God kent jou vanaf het
begin)

(*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst*)

Gebed bij de opening van het woord

Hosea 11:1-5, 10-12

Lied 314: 1

Schriftlezing Matteüs 2: 13-23

Lied 722 (*Uw stem, Heer, hebben wij gehoord*)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Hemelhoog 216 (*kroon hem met gouden kroon*)

**Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader**

Aankondiging collecten en mededelingen

**Inzameling van de gaven; aansluitend Lied
364:1** (*Hoor Gij ons aan!*)

Viering Heilig Avondmaal

*Wij vieren het avondmaal staande in een grote
kring. De ouderling geeft aan wanneer u uw
plaats in de kring kunt innemen. Na het
avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de
kerk, neem daarom uw jas en uw orde van dienst
vast mee in de kring. Wacht s.v.p. met het eten en
drinken tot iedereen brood en wijn heeft: als de
predikant het aangeeft eten en drinken wij
gelijktijdig brood en vervolgens wijn. Bent u slecht
ter been en wilt u blijven zitten, dat kan: U krijgt
brood en wijn aangereikt.*

- **Wij vormen een kring**
- **Inzettingswoorden**
- **Breken van het brood en schenken van
de wijn**
- **Delen van brood en wijn**
- **Gebed van dank en nieuwe toewijding**

Slotlied 840

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees
en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Zegen

Orgelspel

*Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke
voorbede in het koor van de kerk. De predikant
en een lid van de gebedskring zijn daar aanwezig
om voor of met u te bidden. Er kunnen momenten
in ons leven zijn, waarin samen bidden met een
broer of zus in het geloof, of het ontvangen van
een persoonlijke zegen heilzaam kan zijn. Bij*

zorgen, ziekte of juist dankbaarheid. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

MEDEDELINGEN

Koffie na de dienst

U bent hartelijk welkom in De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee.

Collectes

De eerste collecte is voor de Stichting

Leergeld LV, voor kinderen om toch mee te kunnen doen met sport, muziek of culturele activiteiten. De tweede collecte is voor de kerk.

Manieren van geven

- In de collectezak (cash of bonnen)
- Via de QR-code
- Via de kerkapp
- Via overschrijving:

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19

t.n.v. Diaconie

Protestantse Gemeente o.v.v. 'Collecte'.

Voor de kerk: NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v.

Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. 'Collecte'.



Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen 15-22 januari

De Raad van Kerken LV organiseert elke dag om 12.00 uur een kort middaggebed door verschillende voorgangers in verschillende kerken in. Het thema is 'Doe goed, zoek recht', uit Jes. 1:17.

Ma 16 Petrus en Pauluskerk Ld diaken Tolsma

Di 17 Dorpskerk Ld ds. de Vries Bouwstra

Wo 18 Oude Kerk drs. Meihuizen

Do 19 Franse Kerk ds. Noort

Vr 20 Oude Kerk ds. Marchand

Maandag, dinsdag en donderdag is er gewoon middaggebed in de Oude Kerk, hierbij wordt ook de liturgie voor de gebedsweek gevolgd.

Maandelijks gebed PGM toekomstbestendig

We pakken het bidden voor de toekomst van onze gemeente weer op, ombeurten in een van de twee kerken. Eerstkomende keer: woensdagavond 18 januari van 19.00-19.30 uur in de Oude Kerk.

Bijbelkring

Maandagmorgen 16 januari om 10.00 uur en woensdagavond 18 januari om 20.00 uur.

Zondag 22 januari om 19.00 uur, in de Oude Kerk. Muzikale vesper 'liefste lied'

liederen zingen en luisteren naar klassieke muziek uitgevoerd door Kees Alers op fluit en Hans Houtman, piano/orgel.

'Vermoeid en onder lasten gebukt'

Lezing door ds. L. den Breejen donderdag 26 januari, in de Voorhof, aanvang 20.00 uur, over depressiviteit en de neiging tot zelfdoding in Bijbels perspectief.

Informatie bij Joke Verstraate.

Running Dinner zaterdag 4 februari

In het kader van 'Aan tafel'. Iedereen kan meedoen. Je eet voor-, hoofd- en nagerecht op verschillende plekken met verschillende mensen. Bij één van de gangen ben je met jouw groepje de kok en ontvang je 2 andere groepjes. Aanmelden kan tot 27 januari.

Informatie in de kerkapp of bij Trijntje 06 4247 4852.

Actie Kerkbalans 2023 medio januari van start

Medio deze maand is het weer zover. Per email of post vragen we de gemeenteleden weer om hun vrijwillige financiële bijdrage.

Kerken krijgen van de overheid geen instandhoudingssubsidie, maar moeten het hebben van schenkingen en vrijwillige bijdragen. Daarmee kunnen we onderhoud aan de gebouwen, de kosten van gas en elektra, maar ook de koffie die geschonken wordt en bovenal natuurlijk onze predikanten, kerkmusici en kosters betalen.

Werkgroep Actie Kerkbalans:

Dirma Redelijkheid (Martinigemeente)

Theo Kimmel (De Open Hof)

Fredi Willemsen (Kerkelijk Bureau)

Werknaam "Martinus"

Op woensdagmiddag 25 januari start de ontmoetings- en informatiegroep voor mannen uit onze wijkgemeente. We komen tussen 14.00 en 16.30 uur bij elkaar in De Voorhof. Er zijn voldoende aanmeldingen om van een "basisgroep" te kunnen spreken. Er kunnen zeker meer heren bijkomen. We willen deze eerste keer niet alleen de kennismaking centraal stellen en daarom zijn Mijndert Marijs en Cees Nijgh uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over de Oude Kerk. We nemen aan dat dit onderwerp wel zodanig aantrekkelijk is dat we de nodige stoelen extra erbij zullen klaarzetten. Hartelijk welkom vanaf 13.45 uur in De Voorhof op woensdag 25 januari a.s. Voor info: Cor Hoek, chhoek@ziggo.nl of 06-20505284