

## Nieuws uit de Protestantse wijkgemeente Martini Juli 2023



### Intro

In de zomerperiode zijn er wat minder activiteiten, maar toch is het belangrijk ons geloof van dag tot dag te blijven voeden. Thuis, onderweg, alleen en samen, door te vieren, bidden, leren, getuigen en te dienen. Doe inspiratie daarvoor op in deze nieuwsbrief.

### Kerkdiensten in de zomer

|                   |   |
|-------------------|---|
| 16 juli 10.00 uur | Ds. H. de Leede, Amersfoort             |
| 23 juli 10.00 uur | Ds. B Paisier, Gouda                    |
| 30 juli 10.00 uur | Ds. H.J. Franzen, Pijnacker             |
| 6 aug 10.00 uur   | Ds. H.J. van Laren, Den Haag            |
| 13 aug 10.00 uur  | Ds. K. Blei, Haarlem                    |
| 20 aug 10.00 uur  | Ds. W.F. Schormans                      |
| 27 aug 10.00 uur  | Ds. H.M. Marchand                       |
| 3 sept 10.00 uur  | Ds. W.F. Schormans,<br>Heilig avondmaal |
| 10 sept 10.00 uur | Ds. H.M. Marchand                       |
| 10 sept 19.00 uur | Ds. B. Plaisier<br>Muzikale vesper      |
| 17 sept 10.00 uur | Ds. H.M. Marchand<br>Startzondag        |

### Oude Kerk in de zomer

#### Bij de diensten

In de zomer gaan gastpredikanten ons voor in de zondagse erediensten, waaronder een aantal vertrouwde gezichten en stemmen. Fijn dat zij in ons midden willen voorgaan en we hopen op gezegende diensten.

Er is crèche voor de jongsten, maar wil je hiervan gebruik maken, laat het dan van tevoren even weten aan Suzanne van der Meer ([Vandermeer.suzanne@gmail.com](mailto:Vandermeer.suzanne@gmail.com)).

De kinderen van 4-12 hebben tijdens de diensten in de vakantieperiode een speciaal zomerprogramma met de titel 'Kom je spelen en kijken?' Een zondag is er Godly play, twee zondagen een bijbels spel en twee zondagen een film. Ze beginnen in de dienst, maar komen niet terug in de kerk, kunnen na de dienst worden opgehaald in de Voorhof.

De tieners kunnen tijdens de vakantie gewoon aanschuiven bij de diensten, zij komen na de vakantie weer samen in hun eigen ruimte.

Ga je op vakantie, dan kan het mooi zijn zondag een plaatselijke geloofsgemeenschap te bezoeken. Dat geeft op een bijzondere manier, soms over taalgrenzen heen, verbinding met de plaats waar je vakantie viert.

### Oude Kerk open doordeweeks

De kerk blijft maandag t/m vrijdag open rond het middaguur. Om 12 uur is het middaggebed, met Bijbellesing, gebed, en de zegen. Daarna is er koffie.

Op de zaterdagen is de kerk van 11 tot 16 uur open voor bezichtiging en gesprek. Ook zal er dan (een deel van dag) orgelspel te beluisteren zijn.



### Oude Kerk en Koningkerk op Cultureel Zomerfestival

Op **zaterdag 26 augustus** doet de Protestantse Gemeente Voorburg mee aan het zomerfestival in Winkelcentrum Julianabaan. Evenals vorige jaren staan we met de enorme opblaaskerk op het plein schuin tegenover McDonald's. In en rond de opblaaskerk zijn er allerlei activiteiten: onze eigen engelen, optredens van het Leidschendamse Kerkkoor, ruime gelegenheid voor een goed gesprek en natuurlijk het kruis waar men gebeden op kan prikken.

Een mooie kans om ons als kerk in de samenleving te laten zien en mensen voor kerk, geloof en God te interesseren.

Kom langs en als je mee wilt helpen, neem dan contact op met Ruurd

Schaap [ruurd1980@hotmail.com](mailto:ruurd1980@hotmail.com) of Kees

Koenen [keeskoenen2@gmail.com](mailto:keeskoenen2@gmail.com).

### Afwezigheid predikanten

Onze wijkpredikanten zijn afwezig i.v.m. vakantie van 15 juli t/m 11 augustus. De pastorie is in de tussentijd wel bewoond. Heeft u in deze periode een predikant nodig, bijv. in geval van overlijden of bij andere crises, dan kunt u contact opnemen met:

14 juli t/m 3 aug: Reinout Salverda (06 1919 0137)

4 t/m 11 augustus: Irene Feenstra (06 1074 0485)

Zij helpen u verder.

### Van de diaconie

#### Actie vakantietas

Leden van de Protestantse Gemeente Voorburg hebben meer dan 100 vakantietassen gevuld met presentjes. De werkgroep heeft de tasje aangevuld met kaartjes en bonnen voor het zwembad, de bioscoop en een pannenkoekrestaurant. Via de adressen van de Voedselbank bezorgen we daarmee meer dan 100 kinderen vakantieplezier. Een mooi project met een mooi resultaat. Allen die meegedaan hebben, hartelijk dank!



### Nieuws uit de kerkenraad

Ds. Schormans heeft recent bekend gemaakt dat hij per maart 2024 volledig overgaat naar de landelijke kerk om daar zijn werk voort te zetten als predikant voor het beroepingswerk. In de onlangs gehouden vergadering van de kleine kerkenraad is hier uitvoerig bij stilgestaan. Het eerste wat we nu gaan doen is ons bezinnen en doordenken wat nodig is om op een goede manier invulling te gaan geven aan de vacature.

Na de zomervakantie wordt dit verder opgepakt. Ook wordt u dan verder geïnformeerd over het proces en de te maken keuzes. In het proces zal zeker ruimte worden ingebouwd om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Als u nu al vragen of suggesties hebt dan kunt u zich altijd wenden tot de scriba of voorzitter van de kerkenraad.

### Agenda



### Theologische zomerschool Den Haag 2023

Van **maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus** (woensdag vrij)

De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema's uit de theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en samenleving, gegeven door predikanten uit Den Haag en omgeving. 'Een weekje theologie' dus, waarin je kennis in inspiratie opdoet. Je gaat op ontdekkingsstocht langs boeiende zienswijzen en je ontmoet daarbij andere geïnteresseerden in een sfeervolle omgeving. Voorkennis is niet vereist, maar affiniteit en nieuwsgierigheid zijn dat wel.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag.

Meer info op de website [www.denhaag-zuidwest.nl](http://www.denhaag-zuidwest.nl)

Contact: Ria Keijzer – Meeuwse tel 06 – 50 22 82 50

### Zondag 10 september muzikale vesper

**Zondag 10 september** is er een muzikale vesper met een belangrijk aandeel heeft.

**Zondag 10 september** is ds. Bas Plaisier de voorganger en verzorgt het Martini Ensemble onder leiding van Jeroen Bosman de muzikale inbreng.

### Preview winterseizoen

#### Geloof belijden: als je je geloof wil verdiepen

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van commitment? Wil je ontdekken hoe het 'werkt' om te leven in relatie met God? Lijkt het je wat om dat samen met ouderen en jongeren (17 plus) van de Martiniwijkgemeente te doen?

Geloof belijden is een tweewekelijkse cursus, waarin je samen op ontdekkingsstocht gaat naar de inhoud en de praktijk van geloven. De grote lijnen van het christelijk geloof komen aan bod en we zoeken naar wat het betekent om vandaag in het leven van alledag de weg van Jezus te volgen.

Na deze cursus kun je met Pinksteren de stap van geloofsbelijdenis zetten en, als je nog niet gedoopt bent, ook gedoopt worden.

Wil je meer informatie of je opgeven voor deze cursus? Neem contact op met **opkamer 20 zondag 27 aug.** Naar een korte infobijeenkomst na afloop van de kerkdienst in de opkamer (boven de ingang van de Oude Kerk). Of neem contact op met dominee Giel Schormans

[wfschormans@hotmail.com](mailto:wfschormans@hotmail.com), 06 1505 6604.

### Bijbelklas in de oude kerk (3 avonden)

*Dit jaar geen ABC cursus, maar een bijbelklas voor 'dummies'. Ken je mensen in je omgeving voor wie dit iets zou kunnen zijn: maak ze attent op deze korte cursus.*

Je staat in een museum voor een schilderij, leest op het bordje dat het een bijbels tafereel is, maar je hebt geen idee. Je zou de bijbel best eens willen lezen, maar je zou niet weten hoe je moet beginnen.

Je zit in een spirituele zoektocht, beoefent yoga en maakt kennis met oosterse en westerse filosofieën, maar bent benieuwd of de bijbel ook nog relevant zou kunnen zijn. Herkenbaar? Dan is deze bijbelklas voor jou.

Informatie en opgave bij Leneke Marchand, 06 2884 5567, [hmmarchand@hotmail.com](mailto:hmmarchand@hotmail.com)

### Gesprekskring "Verlies en geloof" (4 avonden)

Er zijn veel soorten van verlies. Verlies van mensen: aan de dood of aan het leven (een kind dat niet meer toekomt perspectief: kinderloosheid, single bezitting, van je geboorteland.

In een verlieservaring kun je je vervreemd voelen, van de mensen om je heen, van God en geloof misschien ook. Hoe kun je weer verbinding ervaren? In deze kring willen we daar naar op zoek gaan.

Elke avond met een inhoudelijk gedeelte, waarin het thema 'verlies' vanuit een psychologisch en geloofsperspectief wordt belicht. Vervolgens gaan we met elkaar gericht in gesprek.

Informatie en opgave: Betty Telleman (gemeentelid, ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker in het Franciscus Gasthuis) [bettyoosterveer@hotmail.com](mailto:bettyoosterveer@hotmail.com), ds. Leneke Marchand.

### Ten Slotte

Een van onze zeer oude gemeenteleden, die onlangs overleed, zei wanneer er iemand bij hem op bezoek kwam in het woonzorgcentrum: nu heeft deze dag een gouden randje. Even een moment van oprechte aandacht in een voor sommigen extra stille en eenzame periode is heel waardevol. We wensen u en jullie een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

ds. Giel Schormans

ds. Leneke Marchand

Arie-Jan van 't Zelfde (voorzitter kerkenraad)



Nieuwsbrief koningkerk



Kerkdienst gemist



Website Oude Kerk

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com](mailto:scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com) toe aan uw adresboek.

 Laposta