



## Oude Kerk Voorburg

wijkgemeente Martini

Orde van de dienst op  
zondag 3 september 2023

Oude of Martinikerk te  
Voorburg

- In deze dienst vieren wij de  
maaltijd van de Heer –

**Voorganger:** ds. Giel Schormans  
**Ouderling van dienst:** Ronald Schippers  
**Lector:** Paula van Essen  
**Organist:** Hans Houtman

\*\*\*

### Orgelspel

### Welkom door de ouderling

**Psalm 31:1,2** (*Op U vertrouw ik*) (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na votum en groet)

### Moment van stilte en inkeer

#### Bemoediging:

**Voorganger:** Onze hulp is in de naam van de Heer,

**Allen:** die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet loslaat het werk van zijn handen**

#### (Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: **Amen**

### Gebet om ontferming

**Loflied 150a** (*geprezen zij God*)

### Met en voor de kinderen

**Kinderlied: HH 360** (*boven, onder*)

(*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst*)

### Gebet bij de opening van het woord

### Schriftlezing Jona 1

**HH 253:1,2** (*O Eeuwge Vader sterk in macht*)

**Matteus 12: 38-41**

**HH 253:3**

### Schriftuitleg en verkondiging

*Orgelspel*

**Lied 838:1,3** (*O grote God die liefde zijt*)

**Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader**

**Aankondiging collecten en mededelingen**

**Inzameling van de gaven; aansluitend Lied 364:1** (*Hoor Gij ons aan!*)

\*\*\*

### Viering Heilig Avondmaal

*Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring. De ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de kring kunt innemen. Na het avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de kerk, neem daarom uw jas en uw orde van dienst vast mee in de kring. Wacht s.v.p tot iedereen brood en wijn heeft: als de predikant het aangeeft nemen wij gelijktijdig brood en vervolgens wijn. Bent u slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat kan: U krijgt brood en wijn aangereikt.*

- Wij vormen een kring (*neem dit blad mee*)
- Inzettingswoorden
- Breken van het brood en schenken van de wijn
- Delen van brood en wijn: **Wij zingen: lied 568 en 103e**

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est.

Bless the Lord, my soul,  
and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul,  
who leads me into life.

- Gebed van dank en nieuwe toewijding

### Lied 416:1,4

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

### Zegen

*Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede in het koor van de kerk. De predikant en een lid van de gebedskring zijn daar aanwezig om voor of met u te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, of het ontvangen van een persoonlijke zegen heilzaam kan zijn. Bij zorgen, ziekte of juist dankbaarheid. Het is niet de*

*bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.*

## MEDEDELINGEN

### Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom buiten of in De Voorhof. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De dominee of ouderling spreekt u graag na afloop van de dienst.

### Collecten

De eerste collecte is voor de Pauluskerk. De Pauluskerk is een diaconaal missionair centrum in hartje Rotterdam, dat zorgt voor dak- en thuislozen en vluchtelingen.

De tweede collecte is voor de kerk.

### Manieren van geven:



- In de collectezak contant geld of collectebonnen;
- Via de kerkapp (QR-code);
- Door overmaken in 1 bedrag voor een langere periode naar de volgende rekeningnummers:

### Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ovv 'Collecte'.

### Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg ovv 'Collecte'

### Oude Kerk Open doordeweeks

Van maandag t/m vrijdag van 11.45-13.00 uur, met het middaggebed (12.00-12.15 uur).

NB 8 september geen middaggebed.

Zaterdag t/m 9 september van 11.00-16.00 uur.

**Koffie-ochtend:** Morgen beginnen we weer met de koffieochtend op de eerste maandag van de maand, van 10-12 uur in de Voorhof.

### Intrede predikanten De Open Hof

Vanmiddag om 15.00 uur is de intrededienst van ds. Arlette Brabander-Schuytvlot en ds. Robert Stigter in de Koningkerk U bent van harte welkom.

### Muzikale Vesper 10 september

Volgende week zondagavond om 19.00 uur is er een vesper met liederen uit de Engelse koortraditie, gezongen door het Martini Ensemble

o.l.v. Jeroen Bosman. Voorganger ds. Bas Plaisier.

### Martini Heren Kring

Op woensdag 13 september a.s, komt de Martini Herenkring weer bij elkaar. Deze keer zijn we uitgenodigd in de Koptische kerk in Leidschendam. We gaan er met een aantal auto's naar toe, kan ook met de fiets.

We worden er om 14 uur verwacht en horen over de geschiedenis. Daarna een rondleiding en koffie/thee met allerlei versnaperingen.

Geef u op bij Cor Hoek 0620505284  
chhoek@gmail.com of Hannie Keijzer  
0624696170 hkeijzerdenrooijen@gmail.com.

### Startzondag 17 september 2023

Elkaar ontmoeten, bijpraten, gezellig samenzijn, versterking van de onderlinge contacten in de gemeente. Het thema voor het seizoen 2023/2024 is 'Ga mee'.

Informatie bij: Betty Telleman (06-43041623) of Jelle Visser (06-11324008)

### Gesprekskring "Verlies en geloof"

"Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet, niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn". Wanneer: woensdagavonden 11 en 25 oktober, 15 november en 24 januari in de Voorhof. Informatie en opgeven bij Betty Telleman en ds. Leneke Marchand.

### Bijbelklas voor beginners

Geen verborgen agenda, geen bekeringsdrang, geen dogma's, maar een open gesprek. Om mee te doen hoeft je niet kerkelijk of gelovig te zijn. Informatie en opgeven bij ds. Leneke Marchand.

### Geloof belijden: als je je geloof wil verdiepen

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van commitment? Wil je ontdekken hoe het 'werkt' om te leven in relatie met God? Lijkt het je wat om dat samen met ouderen en jongeren (17 plus) van de Martiniwijkgemeente te doen? Geloof belijden is een tweewekelijkse cursus, waarin je samen op ontdekkingstocht gaat naar de inhoud en de praktijk van geloven. De grote lijnen van het christelijk geloof komen aan bod en we zoeken naar wat het betekent om vandaag in het leven van alledag de weg van Jezus te volgen. Informatie of je opgeven voor deze cursus? Neem contact op met ds. Giel Schormans.

Meer informatie: [www.oudekerkvoorburg.nl](http://www.oudekerkvoorburg.nl)