

Nieuws uit de Protestantse wijkgemeente Martini

September 2023



Kerkdiensten in september en oktober

17 sept 10.00 u	Ds. Leneke Marchand	Startzondag
24 sept 10.00 u	Ds. Giel Schormans	Doopdienst
1 okt 10.00 u	Ds. Giel Schormans	
8 okt 10.00 u	Ds. Giel Schormans	
8 okt 19.00 u	Ds. Giel Schormans	Muzikale vesper m.m.v. het Marianne Vocaal Ensemble en Barok Consort Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman
15 okt 10.00 u	Ds. Koerselman uit Woerden	
22 okt 10.00u	Ds. Joas van der Schoot	
29 okt 10.00 u	Ds. Giel Schormans	

Startzondagdienst

Een feestelijke dienst waarin de Mariannecantorij meezingt. We sluiten aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: **'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'**
Scriba René de Reuver: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven."

Het heeft een zekere humor dat we juist in deze dienst zijn aangeland bij Jona 3, waar Jona heel Nineve doortrekt om de bewoners te waarschuwen voor Gods oordeel over hun levenswijze. Ga mee?! Jona wil niet mee, in wat God van hem vraagt, en zijn solidariteit met de Ninevieten blijkt een hoofdstuk later ver te zoeken. Wat heeft deze tekst ons te zeggen over kerk-zijn en getuigen van Christus over kerkmuren en grenzen heen?

Ds. Leneke Marchand

Doopdienst 24 september

Op zondag 24 september worden 2 kinderen gedoopt:

- Mare Ella, dochter van Ellemijn van der Hoeven en Joey Colijn,
- Boaz Kornelis, zoon van José van der Beek en Thomas Kuijper.

We lezen verder uit het boek Jona, hoofdstuk 4.

Activiteiten in het komende seizoen



Gesprekskring verlies en geloof

Er zijn veel soorten van verlies. Verlies van mensen: aan de dood of aan het leven (een kind dat niet meer thuis komt, een echtscheiding). Verlies van gezondheid, van werk. Verlies van een gehoopt toekomstperspectief: kinderloosheid, single blijven. Verlies van je geboorteland.

'Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet
Maar een, het afstand doen en scheiden
En niet het snijden doet zo'n pijn
Maar het afgesneden zijn.'

(M. Vasilis, Sotto Voce)

In een verlieservaring kun je je vervreemd voelen, van de mensen om je heen, van God en geloof misschien ook. In de kerk vind je de ene keer troost, maar een volgende keer voel je je onbegrepen. Bij de koffie deel je ook niet zo makkelijk iets van wat jou ten diepste bezig houdt.

Hoe kun je weer verbinding ervaren? In deze kring willen we daar naar op zoek gaan. Elke avond start met een inhoudelijk gedeelte, waarin het thema 'verlies' vanuit een psychologisch en geloofsperspectief wordt belicht. Vervolgens gaan we met elkaar gericht in gesprek.

Wanneer: De woensdagen **11 oktober, 25 oktober, 15 november, 24 januari**, steeds om 20.00

Waar: in de Voorhof

Door wie: Betty Telleman (gemeentelid, ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker in het Franciscus Gasthuis), ds. Leneke Marchand

Voor wie: maximaal 8 gemeenteleden van de Oude Kerk die elkaar willen ontmoeten rond het thema.



Bijbelklas voor beginners

Je staat in een museum voor een schilderij, leest op het bordje dat het een ideeëes tafereel is, maar je hebt geen idee. Je zou de bijbel best eens willen lezen, maar je zou niet weten hoe je moet beginnen. Je zit in een spirituele zoektocht, beoefent yoga en maakt kennis met oosterse en westerse filosofieën, maar bent benieuwd of de bijbel ook nog relevant zou kunnen zijn. Herkenbaar?

Dan is deze bijbelklas onder leiding van een theoloog iets voor jou. Geen verborgen agenda, geen bekeringsdrang, geen dogma's, maar een open gesprek. Om mee te doen hoef je niet kerkelijk of gelovig te zijn.

De eerste van zes avonden is op **maandag 9 oktober, 20.00**.

Informatie en opgave: Leneke Marchand, 06-28845567, hnmarchand@hotmail.com

Geloof belijden: als je je geloof wil verdiepen

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van *commitment*? Wil je ontdekken hoe het 'werkt' om te leven in relatie met God? Lijkt het je wat om dat samen met anderen en jongeren van de Martiniwijkgemeente te doen?

Geloof belijden is een cursus, waarin je samen op ontdekkingstocht gaat naar de inhoud en de praktijk van geloven. De grote lijnen van het christelijk geloof komen aan bod en we zoeken naar wat het betekent om vandaag in het leven van alledag de weg van Jezus te volgen. Na deze cursus kun je met Pinksteren de stap van geloofsbelijden zetten en, als je nog niet gedoopt bent, ook gedoopt worden. Wil je meer informatie of je opgeven voor deze cursus? Neem dan contact op met dominee Giel Schormans, wfschormans@hotmail.com, 06-15056604.

Wanneer: een keer per twee weken op donderdagavond van **20.00-21.30 uur**

Data: **28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april**



Tieners op zoek naar God

Fun, faith, food and friendship. Een plek waar je terecht kunt met je twijfels en vragen.

Voor tieners van 12 t/m 17 jaar.

Elke twee weken op zondagavond van **18.00 - 20.30** in de Voorhof bij de Oude Kerk.

De eerste avond was op 2 september, maar je kunt nog aanhaken.

Informatie en opgave Henk Scheper, hscheper@gmail.com. Leiding Henk Scheper, Laura Roek, ds. Leneke Marchand

Bijbelkring in de ochtend

Ook dit jaar ia er een Bijbelkring onder leiding van ds. Giel Schormans. Een keer in de twee weken op maandagmorgen komen we samen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. De predikant geeft achtergronden en uitleg bij het gelezene, na de pauze is er gelegenheid voor verdieping en gesprek. In 2023 lezen we gedeeltes uit het boek Rechters. In 2024, lezen we de brief van Paulus aan de Filippijzen.

Wanneer: **maandagmorgen van 10.00-11.30** in de Grote Zaal van de Voorhof.

Data: **28 september, 9 oktober, 23 oktober, 20 november, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 26 februari**

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans

Nieuws uit de kerkenraad

Het werk van de kerkenraad heeft tijdens de zomervakantie een aantal veranderingen ondergaan. Inmiddels zijn zowel de kleine als voltallige kerkenraad weer een keer bij elkaar geweest. Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad is stilgestaan bij de start van het nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief vinden u meer informatie over het programma.

Dit najaar zal de kerkenraad een besluit nemen over de frequentie waarmee binnen onze gemeente het Avondmaal wordt gevierd. In 2023 vieren we tijdens de adventsperiode nog één keer Avondmaal. Afhankelijk van het besluit worden voor 2024 de Avondmaalsvieringen ingepland. Ook overhangen we een Avondmaalsviering te organiseren voor mindervaliden tijdens een doordeweekse korte viering.

De eerste vergadering van de voltallige kerkenraad is gegaan over het vertrek van dominee Giel Schormans per maart 2024. Met elkaar hebben we besproken wat de situatie van de gemeente is en wat goed is voor de gemeente. Alle ideeën en scenario's worden nu geïnventariseerd zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

De komende maanden wordt de gemeente betrokken bij dit gesprek. Als u nu al ideeën of suggesties heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba of voorzitter.

Vergaderdata kerkenraad 2023:

kleine kerkenraad: 27 september, 26 oktober, 29 november, 11 december.

kerkenraad: 8 november

Agenda

Taizé Voorburg
Zangrepètitie - Maaltijd - Avondgebed in Taizé-stijl
24 SEPTEMBER - 26 NOVEMBER - 10 MAART - 23 JUNI
17.15: Zangrepètitie o.l.v. Jeroen Bosman
18.15: Maaltijd
19.30: Avondgebed in Taizé-stijl
Wat: In 2023/2024 organiseert Taizé Voorburg vier keer een avondgebed met lederen uit Taizé. Voorafgaand aan de dienst kan je de liederen meezingen ten tijden van de zangrepètitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen van het programma bijwonen kan ook.
Taizé: Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in de Franse heuvels. Hier stichtte frère Roger in 1964 een 'occidentische' kloostergemeenschap. In de meditatieve gebieden van de gemeenschap staan stilte, gebed en raag centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen. Voor meer informatie over Taizé zie taize.fr/nl.
Waar: Koningkerk in Voorburg, Bruijnings Ingheloeslaan 4, 2273 KR. (Nabij station Den Haag - Laan van Nieuwtram 2, 3, 4, metro: E en bus 23, gratis parkeren.)
Geef je op: Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we kunnen verwachten is aanmelden zeer gewenst. Stuur een e-mail naar Carolien Slevin via slevoorburg@gmail.com en geef aan welke onderdelen je aanwezig wilt zijn (zangrepètitie, eten, avondgebed). Er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
www.facebook.com/TaizeVoorburg

Taizé Avondgebed in de Koningkerk

De Voorburgse Taizé Avondgebeden in grote vorm gaan door. Voor komend seizoen zijn er weer vier diensten gepland: **24 september, 26 november, 10 maart en 23 juni**.

Het programma blijft hetzelfde:

17:15 Zangrepètitie o.l.v. Jeroen Bosman

18:15 Vegetarische maaltijd

19:30 Taizé Avondgebed

Geef je op: Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we kunnen verwachten is aanmelden zeer gewenst. Stuur een e-mail naar Carolien Slevin via taizevoorburg@gmail.com en geef aan bij welke onderdelen je aanwezig wilt zijn. Er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Martina

Woensdag 27 september is er in de Voorhof weer een bijzondere bijeenkomst van Martina van **14.00 - 16.00 uur**. Dames met harte welkom de gezellige middag.

Aanmelden kan bij Irene Feenstra, tel: 06-10740485 of bij Marjan Adams-Geluk, tel: 06-24612797.

Cantatedienst
Der Herr denkt an uns
BWV 196 - J.S. Bach
m.m.v.
Marianne Vocaal Ensemble
en
Barok Consort Musica Aeterna o.l.v.
Hans Houtman
voorganger:
ds. Giel Schormans
Zondag 8 oktober 2023, 19:00 uur
Oude Kerk Voorburg, Herenstraat 77
Toegang vrij, collecte na afloop
Tijdens de dienst wordt er gebed en zang.
Voor meer informatie zie www.taize.nl

Muzikale verspers: elke 2e zondag van de maand

Ze zijn inmiddels een begrip: de prachtige muzikale verspers in onze Oude Kerk, waarin zeggings- en gespeelde (kerk)muziek de zeggingskracht van Woord en gebed versterkt.

Ook in het nieuwe seizoen staan er mooie en inspirerende verspers op de agenda. Elke tweede zondag van de maand is er een muzikaal avondgebed, waaraan, naast professionele musici, vaak ook gemeenteleden een bijdrage leveren.

Na het Martini Ensemble (**10 september**) verwelkomen we in het Marianne Vocaal Ensemble (**8 oktober**: cantate Der Herr denkt an uns, BWV 196, J.S.Bach),

Vocaal Ensemble Muze (**12 november**, Requiem, G. Fauré) en de Marianne Cantorij (**10 december**, Service of Nine Lessons and Carols).

Noteert u deze data in uw agenda?

kliederkerk

Kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Proeven, ontdekken, doen en terwijl je bezig bent: nadenken over wat God ons wil vertellen. De eerstvolgende Kliederkerk is **zondag 8 oktober van 16.00-18.30 uur**.

Opgeven bij: Kliederkerkvoorburg@gmail.com of via Whatsapp 0642474852

Meer info? Bel ds. Leneke Marchand 0707520363.



Website oude kerk



Nieuwsbrief Koningkerk



Kerkdienst gemist

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@ gmail.com toe aan uw adresboek.

