



Oude Kerk
Voorburg
wijkgemeente Martini

Orde van dienst
10 maart 2024
Oude of Martinikerk te
Voorburg

Vierde zondag van de
veertigdagen-tijd

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling: Thilly Walvoort
Lector: Rosalie van Mourik
Organist: Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Intochtslied: 216 (Dit is een morgen)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
votum en groet)

Moment van stilte en inkeer

Votum en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: **en niet loslaat het werk van zijn handen**

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: **Amen**

allen gaan zitten

Lezing: Marcus 1:12-13 (door dominee)

Kyriegebed

Glorialied Gezang 400 (Almachtige, verheven
Heer, Liedboek voor de kerken 1973): 1 allen, 2
allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen, 6 vrouwen, 7
mannen, 8 allen, 9 vrouwen, 10 mannen, 12 allen

Met en voor de kinderen: de leiding van de
kinderdienst voert een gesprek met de kinderen,
na het zingen van het kinderlied en het aansteken
van de kaars gaan de kinderen naar de
kinderdienst en zij blijven tot het einde van de
dienst in de Voorhof.

Kinderlied: HH 177 (Heer ik prijs uw grote naam)

Gebied bij de opening van het woord

Schriftlezing: Genesis 1-2:3 (NBV21)

Lied: 513:1,2 (God heeft het eerste woord)

Preek 1

Lied: Psalm 24:1

Preek 2 beameraar: *afbeelding Menorah bij preek*
2

Lied: De zevende dag (Schrijvers voor
gerechtigheid)

Preek 3

Lied: Psalm 8: 1,3,4 (Heer onze Heer)

Preek 4

Lied: Psalm 33: 2,3,4,6 (De Nieuwe
Psalmberijming)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader

Aankondiging collecten en mededelingen
door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven, besloten met Lied
364:1 (*Voorganger neemt van de diakenen de*
gaven in ontvangst en heft tijdens lied 364:1 de
mand omhoog. Na afloop plaatst de voorganger
de mand op het zuiltje naast tafel)

Slotlied (*staande*): 536 (Alles wat over ons
geschreven is)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal 'Amen' (Lied 431c)

Orgelspel

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons
ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten
van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te
praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De
ouderling of predikant spreken u graag na afloop
van de dienst in de kerk of in de Voorhof.

Collectes

- * De eerste collecte is voor Vrienden van AMCHA Nederland. AMCHA geeft psychosociale hulp aan inwoners van Israël met traumatische oorlogservaringen in 2de WO.
- * De tweede collecte is voor de kerk.
- * De uitgangscollecte is voor het 40-dagen-project van stichting Adamsey, voor kinderen in Sierra Leone.

Manieren van geven:

- In de collectezak contant geld of collectebonnen;
- Via de kerkapp (QR-code);
- Door overmaken in 1 bedrag voor een langere periode naar de volgende rekeningnummers:



Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ovv 'Collecte'

Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg ovv 'Collecte'.

40-dagencollecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ovv '40-dagencollecte'.

Choral Evensong

Vanavond om 19.00 uur. Deze Evensong valt precies halverwege de veertig dagen voor Pasen. De twee lezingen zullen dan ook extra diepte geven aan de muziek van o.a. Gibbons, Howells, Rutter. Van Fauré wordt, in het Latijn, het Tantum Ergo gezongen: een tedere vooruitwijzing naar Goede Vrijdag. Voor iedereen die van muziek houdt én voor iedereen die zich wil bezinnen op de spirituele (geestelijke) betekenis van de weg naar Pasen: u bent van harte welkom. Zang Marianne Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Houtman. Liturg Adriëne van Mourik.

Taizé Avondgebed

Vanavond om 19.30 uur in de Koningkerk.

Samen eten in de Voorhof

Dinsdag 12 maart bent u weer welkom vanaf 17.00 uur, aanvang maaltijd 17.30. Opgeven kan vandaag nog bij Janny van der Heide, tel. 070 3861534.

Oecumenische meditatieve vieringen

Het centrale thema is 'Aan tafel met Jezus'. In Woord en gebed, stilte en zang staan we stil bij dit thema. Na de viering zal er gelegenheid zijn nader op het onderwerp van de avond in te gaan. Data: woensdagen 13 en 20 maart om 19.30 uur in de dagkapel van de Sint Martinus aan het Oosteinde.

Orgelconcert

Op zaterdag 16 maart om 20 uur is er weer een orgelconcert. Jan Droogers speelt o.a. werk van Widor, Herman van Vliet en mooie psalmbewerkingen. Na afloop kunt u onder het genot van een glaasje fris of wijn napraten met Jan en anderen. De toegang is vrij, aan de uitgang een vrijwillige bijdrage. Komt allen!!

Paasviering voor ouderen

Op dinsdag 19 maart is er voor ouderen een paasviering in de Koningkerk van 14-16.00 uur, met een liturgie waarbij Ds. Arlette Brabander de overdenking doet. Ouderen uit de Oude Kerk zijn ook van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Ulrick 't Zand.

Martina

Woensdag 20 maart 14-16.00 uur komt dhr. Paul Gerretsen vertellen over de Mattheus Passion van J.S. Bach in de aanloop naar Pasen. Hoe zit het in elkaar en wat voor symboliek heeft Bach erin verweven? De koralen zijn het meest bekend maar hoe klinkt het verder? Bent u nog nooit bij Martina geweest,...weet u ook welkom. U kunt zich aanmelden bij Marjan Adams-Geluk marjan.adams@planet.nl of Hannie Keijzer 06 24696170.

Lezing ds. Arenda Haasnoot over De vrijzinnigheid

Vrijdag 22 maart om 13.30 uur in de Voorhof. Zij typeert zichzelf als "tamelijk gereformeerd-orthodox en evangelisch". De PKN geeft ruimte aan vrijzinnigheid, is dat erg? Veel mensen vinden dat het wel meevalt. Maar doen wij niet steeds meer "water bij de wijn". Hoe serieus nemen wij de Bijbel als Gods woord? Als het gaat over lastige onderwerpen die in de samenleving spelen dan horen we snel: wees maar tolerant. Of: je moet toch liefdevol zijn. Wat blijft er nog over van Gods Woord? Hoe dik of hoe dun is uw Bijbel inmiddels? Allen welkom! Informatie bij Joke Verstraate.

Middaggebed

Van maandag t/m vrijdag van 11.45-13.00 uur bent u welkom in de kerk. Van 12.00-12.15 uur is er een liturgisch moment met gebed, lezing uit de bijbel, stilte en de zegen.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Pastor Adriëne van Mourik
adrienne@avanmourik.nl

