

Nieuwsbrief wijkgemeente Martini Pasen 2024



Stille Week

We gaan de Stille Week in en volgen Jezus op zijn diepe weg van het offer. Op Paaszondag breekt de bevrijdende Paasjubel door: Hij is opgestaan, Hij leeft! In deze nieuwsbrief vindt u:

- informatie over de diensten rond Pasen;
- een uitnodiging voor een gedachtewisseling op maandagavond 8 april (thema: Vreugdevol leven na de groei / podcast van Paul Schenderling luisteren en gesprek);
- een terugblik door dominee Giel Schormans op zijn afscheid als predikant van onze wijkgemeente;
- informatie van de diaconie, de werkgroep ZWO en het college van kerkrentmeesters.

Diensten rond Pasen

Donderdag 28 maart om 19.30 uur (Witte Donderdag)	ds. Leneke Marchand, Heilig Avondmaal
Vrijdag 29 maart om 19.30 uur (Goede Vrijdag)	ds. Adrie Sterrenburg, lezingendienst met gebed en lied
Zaterdag 30 maart om 21.30 uur	ds. Adrie Sterrenburg, Paaswake met doopgedachtenis
Zondag 31 maart om 10.00 uur	ds. Leneke Marchand, Paasviering m.m.v. de Mariannecantorij en doop en belijdenis Anoesjka van Oostrum

Expositie Kruiswegstaties: op zaterdag is de kerk open van 11.00 tot 16.00 uur. Er is dan weer een aantal afbeeldingen van kruiswegstaties te bekijken uit de collectie die aan de kerk is geschonken.

Bloemenkruis: op Paaszondag hangt het lege kruis voor in de kerk om versierd te worden. Er zullen bloemen in de kerk zijn, een eigen bloem meebrengen mag ook.

Bij de diensten

Op zondag 31 maart, Eerste Paasdag, hoopt Anoesjka van Oostrum in onze gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en gedoopt te worden. Anoesjka leeft met haar partner Xander al een tijd mee in de Oude Kerk. Om persoonlijke redenen kon Anoesjka niet aansluiten bij de belijdenisgroep van dit jaar (die met Pinksteren belijdenis zal doen), dit traject zal ze gevolgd jaar volgen. Het leek de kerkenraad goed de doop niet zolang uit te stellen.

Op zondag 21 april a.s. zullen worden gedoopt: Manu Redelijkheid, zoon van Pieter en Sandra, en Quirine Salverda, dochter van Reinout en Marrit.

Veel redenen tot verwondering en dankbaarheid! En laten we de genoemde mensen gedenken in onze gebeden.

Vreugdevol leven na de groei



Gedachtewisseling op maandagavond 8 april (Opkamer in de Oude Kerk)

Paul Schenderling is econoom en schrijver, en heeft zich verdiept in twee grote crises van nu: de economische en ecologische crisis. Beide crises zijn volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden maar de oorzaak en oplossing van de problemen gaat dieper. Dan kom je op het gebied van religie en geloof. In de [Ongehoofde Podcast \(18 juni 2023\)](#) vertelt hij daarover.

Ben je benieuwd naar wat Paul Schenderling te vertellen heeft over economie en ecologie, God en de Mammon, en over 'leven als een graankorrel'? Wil je met anderen hierover van gedachten wisselen? Schuif aan op maandagavond 8 april. We luisteren ter plekke stukjes van de podcast, laten ons informeren en inspireren, en gaan in gesprek. Aan het eind van de avond formuleren we een levensregel voor onszelf en een vraag voor Paul. Die kun je hem stellen op maandag 22 april, als hij komt spreken in de Koningkerk.

Data

Maandag 8 april om 20.00 uur - Gedachtewisseling over Vreugdevol leven na de groei (Opkamer), podcast luisteren en gesprek o.l.v. ds. Leneke Marchand (gaat door bij minimaal 6 deelnemers). Opgave hmmarchand@hotmail.com

Maandag 22 april 20.00 uur - Lezing Leven na de groei door Paul Schenderling (Koningkerk) Beide avonden zijn los van elkaar te bezoeken.

Terugblik afscheid door ds. Giel Schormans

Lieve gemeenteleden,

Zondag 3 maart nam ik afscheid als wijkpredikant van de Martini-gemeente en werd ik in dezelfde dienst bevestigd als predikant in algemene dienst voor het beroepingswerk. Mooi om in uw midden de overstap te mogen maken naar een andere taak en dat u als gemeente en gasten en vrienden daar getuige van kon en wilde zijn.



Dank voor uw en jullie aanwezigheid tijdens de receptie zaterdag of zondag in de dienst en voor de goede woorden, kaartjes, e-mails, appjes en attenties die ik van u en jullie mocht ontvangen. Ik heb genoten van de receptie en ook van de dienst. Dank aan iedereen die dit weekend in touw is geweest om dit allemaal mogelijk te maken. Dank bijzonder. We zijn verbluft door uw cadeau, de royale cheque voor een 'weekendje' weg. Ontzettend gul. Heel hartelijk dank!

In aanloop naar dit weekend gingen de gedachten natuurlijk terug naar zeven jaar geleden toen ik hier samen met Leneke verbonden werd aan de Martini-wijkgemeente en wij in Voorburg kwamen wonen. Josephine net een jaar, Frederiek en Pieter nog op de basisschool en Anna in de tweede klas van de middelbare school. De pastorie die in korte tijd helemaal gerenoveerd werd, de hartelijke ontvangst en de eerste verkenning in onze nieuwe woonplaats. Wat zijn die zeven jaar snel gegaan. Wat is Voorburg snel een vertrouwde woonplaats geworden en wat zijn we ons snel thuis gaan voelen in uw midden. De tijd is omgevlogen. Ik heb het ervaren als een gezegende tijd.

Ik vind het fijn me nu volledig op een taakveld te kunnen richten. Twee, soms drie dagen in de week werk ik in Utrecht, de rest werk ik thuis of elders op locatie. Het werk in Utrecht bevult goed en ik heb er plezier in. Het was heel fijn om samen met mijn lieve vrouw en collega Leneke bijna veertien jaar samen te hebben kunnen werken, het is ook goed om nu ieder ons eigen werkveld te hebben. De afgelopen tijd groeide dat verlangen en we zijn dankbaar dat dat op deze wijze invulling heeft kunnen krijgen.

Tot Pinksteren begeleid ik de belijdeniscatechisatiegroep, mooi om dat zo af te kunnen ronden. Voor de rest ga ik zondag regelmatig her en der voor als gastpredikant en zult u mij daarom niet zo regelmatig als kerkganger zien.

Een hartelijke groet aan u allen!
ds. Giel Schormans



Twee berichten van de diaconie

Vakantie hotel Nieuw Hydepark in Doorn

De diaconie heeft van zaterdag 3 augustus tot zaterdag 10 augustus 2024 weer kamers gereserveerd in het vakantiehôtel Nieuw Hydepark in Doorn. Deze vakantieperiode is toegankelijk voor senioren met een lichte zorgbehoefte, mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. De diaconie zorgt voor vervoer naar Doorn en weer terug.

Een geheel verzorgde vakantie

U kunt deze week genieten van een onbezorgde week waarin u door vrijwilligers en verpleegkundigen geholpen en begeleid wordt. Het hotel is volledig toegankelijk voor mindervaliden. Alle kamers hebben een prachtig uitzicht en zijn voorzien van badkamer met douche, toilet, TV, en zorgoproepsysteem. Er wordt elke dag een activiteitenprogramma aangeboden onder begeleiding van vrijwilligers. De overdag biedt ook vele mogelijkheden voor leuke uitstapjes. Er zijn zelfs duofietsen beschikbaar. Overdag en 's-avonds wordt u bezigt gehouden door de vrijwilligers. Maar niets is verplicht.

Kosten

De kosten voor een 1-persoonskamer zijn € 1.150,- en voor een 2-persoonskamer € 910,- per persoon (alles inbegrepen). Voor uitstapjes met de bus of rolstoelbus wordt een kleine bijdrage gevraagd. Als de prijs te hoog is, kunt u een beroep doen op het vakantiefonds en een korting krijgen van € 270,-. Is dit nog te weinig, dan kunt u een verzoek indienen bij de directie van het Vakantiebureau voor verdere verlaging van de prijs. In bijzondere gevallen is de diaconie bereid de kosten geheel of gedeeltelijk op zich te nemen. Vervoerskosten zijn voor rekening van de diaconie.

Opgave

Vriendelijk verzoeken we u:

1. het opgaveformulier in te vullen en per post te sturen naar het Vakantiebureau of het formulier op de website in te vullen. Het opgaveformulier kunt u verkrijgen bij Jacques Merx (j.merx@hotmail.com) of tel. 0649620570). Hulp daarbij is geen probleem.
2. na het indienen van het opgaveformulier Jacques Merx te informeren over uw deelname. Dan weet de diaconie hoeveel kamers er gereserveerd zijn.

Als u vragen heeft kunt u Jacques Merx altijd om hulp vragen. U kunt zich tot 1 juli 2024 aanmelden.

Collecte Kerk in Actie voor Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever

In december en februari is er voor de nood in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever een extra collecte gehouden in de Koningkerk en de Oude Kerk en is een bedrag overgemaakt op de rekening van Kerk in Actie.

Wat doet Kerk in Actie? In Gaza wordt een mobiele kliniek ondersteund in haar werk. Voor kinderen worden ontspannende activiteiten georganiseerd. Hulp wordt verleend om te voorzien in basisbehoeften voor spanningen te krijgen. In Israël wordt Kerk in Actie mensen met organisaties die de dialoog bevorderen; medemenselijkheid is nu zo hard nodig. Op de Westelijke Jordaanoever is de economie zwaar ontwricht en helpt Kerk in Actie mensen met geld om levensbehoeften te kopen. Waar mogelijk wordt psychosociale hulp geboden. Dit is allemaal noodhulp. Hopelijk kan de hulp worden uitgebreid en stappen naar vrede worden gezet.

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De Samen-Delen-Krant van maart 2024 kunt u lezen via deze [link](#)

Van het college van kerkrentmeesters

Tussenstand tot nu toe:

€ 340.000,-



50 jaar Actie  **Kerkbalans** 2024

Dank voor uw toezegging

Verder zijn we als college van kerkrentmeesters dankbaar dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Dit betreft Bruun Feijen, verbonden aan de Koningkerk.

Tenslotte

De komende tijd zullen we meer gastvoorgangers verwelkomen in de diensten. Vertrouwde én nieuwe gezichten en stemmen. Dat is misschien best even wennen, want met twee dominees was er eigenlijk tot voor kort in bijna elke dienst een 'eigen' voorganger. Als kerkenraad willen we u er eigenlijk aanmoedigen om ook nu trouw en positief te zijn in het deelnemen aan de diensten. We komen tenslotte naar de kerk niet om iets te 'halen', maar om de Eeuwige te eren, zijn Woord te ontvangen, en elkaar als broeders en zusters te ontmoeten. Wie dat biddend doet, bemoedigt met zijn of haar aanwezigheid de ander en zal niet met lege handen naar huis gaan. Ondertussen weten we ons ook verbonden met hen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom. We wensen u een vreugdevol Paasfeest!

Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspeelt
dat heel en dood zijn neergeveld.

Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.

Heb dank, dat Gij aanvaardt wilt
wat hier een mens van de aarde tilt:
een oogst, een dienst van offerand.
Wij geven 't U uit uwe hand!

Geloofd zij God die eeuwig leeft.
Geloofd zij die zijn leven geeft:
Geloofd zij die ons leven doet:
één lichaam uit één vlees en bloed.

(Lied 972:1, 5, 6 en 10)

Arie-Jan van 't Zelfde, voorzitter kerkenraad
Ds. Leneke Marchand



Oudekerk Voorburg



kerkdienstgemist



nieuwsbrief Koningkerk

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbriefoudekerkvoorburg@hotmail.com toe aan uw adresboek.

