



Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini

**Orde van dienst
20 oktober 2024
Oude of Martinikerk te
Voorburg**

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Adrie Sterrenburg
Ouderling: Arie Jan van 't Zelfde
Lector: Thilly Walvoort
Organist: Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst: Psalm 42 (vers 3) - F. Asma (1912-1984)

Welkom

Intochtslied: 975: 1, 2 en 4 (Jezus roept hier mensen samen)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Moment van stilte en inkeer

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer

a.: Amen

allen gaan zitten

Gebed

Kyrie en gloria: LB 299^e

Met en voor de kinderen.

Kinderlied: HH 61:1 (2x) (De Here zegent jou)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed

Eerste Schriftlezing Jesaja 29: 18-24

Zingen: Psalm 124: 1, 2 en 3 (Laat Israël nu zeggen blij van geest)

Tweede Schriftlezing Marcus 10: 32-45

Lied HH 386: 1, 2, 3 en 5 (Wil je opstaan)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Adagio cantabile uit Sonata "Pathétique", Op. 13, No. 8 - L. van Beethoven (1770-1827) gespeeld door Sebastiaan van Boven

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 344 (Wij geloven één voor één)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

**Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven en aansluitend
zingen Lied 364:1**

Viering Heilig Avondmaal

Uitnodiging

*We vormen een kring, ambtsdraggers en delers
nemen hun plek in bij deelpunten*

Vredeswens:

V: Heer Jezus Christus, U hebt Uw apostelen gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u". Wij bidden U, let niet op ons tekort, maar op het geloof van uw kerk, vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, U die leeft in eeuwigheid.

A: Amen.

V: De vrede van de Heer zij altijd met u

A: En met uw geest

V: Geef elkaar een teken van die vrede

Na de vredegroet een moment van stilte

Tafel wordt gereed gemaakt

Instellingswoorden

Zingen: Heilig, heilig, heilig (melodie LB 405)
Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten, hemel en aarde vervult uw heerlijkheid!
zegt, hosianna, Hem die wij verwachten, die in de naam des Heren ons bevrijdt.

Laten wij dan eten brood aan ons gegeven om te gedenken aan Gods barmhartigheid. laten wij dan drinken wijn die bruist van leven, totdat Hij komen zal in heerlijkheid.

Breken van het brood, schenken van de wijn
*Delen van brood en wijn in twee rondes.
Ondertussen zingen:*

LB 681 Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende Veni sancta spiritus (2x)

LB 117d Laudate omnes gentes, laudate
Dominum (2x)

Gebed

Zingen (*staande*) Psalm 116: 1, 3 en 6

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Wegzending en Zegen *Gevolgd door drie maal
'Amen'*

Orgelspel: Psalm 42 (vers 5) F. Asma

Persoonlijke voorbede na de dienst

Wij geloven dat Jezus Christus door de
tekenen van brood en wijn heel makend in
ons midden aanwezig wil zijn. Voor wie op
de een of andere manier lijdt aan het leven
(lichamelijke klachten, psychische klachten,
onrust en emotionele pijn, druk en
vermoeidheid), voor wie een last te dragen
heeft, voor wie voor een moeilijke keuze
staat of voor wie om een andere reden
opnieuw met God verbonden wil worden, is
er gelegenheid tot persoonlijke voorbede in
het koor van de kerk. De voorbede wordt
gedaan door ds. Sterrenburg en een lid van
de gebedsgroep.

MEDEDELINGEN

Na de dienst

bent u hartelijk welkom in ons
ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten
van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te
praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De
ouderling spreekt u graag na afloop van de dienst
In de kerk of in de Voorhof.

Avondmaalscollecte

Friends of Marimanti is een Keniaans-
Nederlandse stichting dat bestaat uit zowel een
Keniaans als een Nederlands bestuur. De

organisatie is gebaseerd op respectvolle en
gelijkwaardige samenwerking. Marimanti heeft
een tropisch savanneklimaat en is daardoor in de
meeste seizoenen warm tot heet. Dit klimaat
maakt zonne-energie mogelijk als hernieuwbare
energiebron. Zonnepanelen besparen het
ziekenhuis ongeveer € 2000,- per maand. Dit geld
kan opnieuw worden toegewezen aan andere
doeleinden, zoals toegang tot gezondheidszorg
voor de armsten en het verbeteren van de
gezondheidszorg voor moeders. Helpt u mee?

Collectes

De diaconale collecte is voor het
Werelddiaconaat, projecten in Bangladesh, Zuid-
Afrika en India. Onderwijs is een belangrijke pijler
in deze drie projecten.

De tweede collecte is voor de kerk.

Manieren van geven:

- In de collectezak;
- Via de QR-code;
- Door overmaken:



Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619
19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente
ovv 'Collecte'

Voor de kerkn:

NL87 ABNA 0516 6115
85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Vbg ovv

'Collecte'

Actie Schoenendoos

Neem de actiefolder mee waarin u meer leest
over de actie: hoe het werkt, en wat er in de doos
mag. Inleveren uiterlijk 17 november.

Middaggebed

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van
11.45–13.00 u. Na de klokslagen van 12 uur
begint het Middaggebed van een kwartier.

Bijbelklas

Maandag 21 oktober van 20.00 uur in de kerk.

Groene gesprekskring

Woensdag 23 oktober 20.00 uur in de kerk,
informatie bij Marco Telleman of Bep van Sloten.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorborg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com 06 28845567
Pastor Adriënne van Mourik
adrienne@avanmourik.nl 06 47073420