



Orde van dienst zondag 15
december 2024

3^e Advent

Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini

Voorganger: Ds. Leneke Marchand
Ouderling: Floriaan Huson
Lector: Laura Roek- Vink
Organist: Jan Droogers

Muziek voor de dienst

We lezen op deze 3^e zondag van de Advent uit het tweede deel van de profeet Jesaja. Tijdens de geestelijke crisis van de ballingschap ontstaat er voor Israël nieuwe hoop en vreugde wanneer de profeet Gods komst aankondigt.

Bij de liturgische schikking: de schikking sluit aan bij het thema van de kinderdienst: bestemming Bethlehem. We zien een landschap waar steeds een huisje wordt bijgeplaatst. Deze week gaat het om de profetie van Micha, dat er uit het kleine Bethlehem een belangrijke leider zal voortkomen.

Voor de dienst: Hoe zal ik U ontvangen (J. Zwart)

Welkom

Intochtslied: Psalm 130: 1,3,4 (Uit diepten)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Stilte, bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: **en niet loslaat het werk van zijn handen**

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God,
onze Vader en van Christus Jezus,
onze Heer
a.: **Amen**

allen gaan zitten

De derde Adventskaars wordt ontstoken

LB 458A Zuivere vlam

Inleiding

Gebed om ontferming, afgesloten met 299^e

Met en voor de kinderen

Bestemming Bethlehem: zo heet het Adventsproject van de kinderdienst. Op deze zondag staat Micha 5:1-4a centraal: de profeet Micha verkondigt dat uit Bethlehem, ook al is het maar een kleine stad, een belangrijke leider zal komen die vrede zal brengen.

Kinderlied

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Jesaja 40: 12-17; 25-26; 27-31

LB 152: 1,2 (Loflied van Hanna)

Schriftlezing: Lucas 1: 30-37

Lied 152: 9,10

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek: Liedbewerking De lofzang van Simeon (J. Zwart)¹

Lied LB 441: 1, 7,9,10 (Hoe zal ik U ontvangen)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

**Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven, besloten met Lied
364:1**

Lied: LB 440: 1,4 (Ga, stillen in den lande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal 'Amen

Na de dienst is er gelegenheid om gebed te ontvangen in de Opkamer (boven de ingang van de kerk)

¹ Al meer dan een jaar geleden beloofde onze organist Jan Droogers aan Henk Nauta om dit stuk een keer te spelen in

de Adventstijd. Heeft u suggesties voor meditatieve orgelmuziek in 2025? Laat het Jan weten!

Muziek

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De ouderling of predikant spreken u graag na afloop van de dienst in de kerk of in de Voorhof.

Collectes

De eerste collecte is voor Kerstgiften, een extraatje voor mensen met weinig geld in de dure kerstperiode. De tweede collecte is voor de kerk.

Manieren van geven:

- In de collectezak;
- Via de QR-code;
- Door overmaken:

Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente ovv 'Collecte'

Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg ovv 'Collecte'



Amnesty

Vandaag worden de enveloppen voor de jaarlijkse Groetenactie van Amnesty uitgedeeld met adressen van mensen die onterecht gevangen zitten. U kunt een kaartje schrijven hen zo een hart onder de riem steken. Ook staat er een stand in de Voorhof.

Kerstviering van de Diaconie

Morgen, maandag 16 december in de kerk.

Gebedsvieringen in de Adventstijd

We bereiden ons voor op Kerstmis in drie oecumenische gebedsvieringen. De vieringen hebben als hoofdthema "Uitzien naar." De laatste viering is woensdag 18 december in de dagkapel van de St. Martinuskerk, aanvang 19.30 uur.

Hierin staat Johannes de Doper en het volgen van de Messias centraal..

De vieringen zijn voorbereid door leden van de Martinigemeente en de St. Martinuskerk. Na afloop van de viering napraten onder genot van kopje koffie/thee.

Middagebed

Van ma t/m vr is de kerk open van 11.45–13.00 u. Het liturgisch moment is van 12.00 tot 12.15 uur. Het middagebed wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkoproep.nl.

Kinderkerstfeest zondag 22 december

Samen met 'de wijzen' gaan we op reis door een prachtig kerstverhaal, verteld en gespeeld door kinderen.

Na de korte viering is er warme chocolademelk en iets lekkers, en voor wie zin heeft, spelen we daarna een levensgroot ganzenbordspel: wie bereikt als eerste Bethlehem?

Iedereen is welkom!

Kerk open om 15.30 uur en de viering begint om 16.00 uur.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand

hmmarchand@hotmail.com 06 28845567

Pastor Adriënne van Mourik

adrienne@avanmourik.nl 06 47073420