

Van de voorzitter

Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage aan de Samen-Delen-Krant is landelijk de vredesweek net afgelopen. 'Samen voor vrede. Nu!' is het motto van deze week. Niemand is daar tegen en toch gaan conflicten en oorlogen maar door, alsof het een vast onderdeel is van de toestand in onze wereld. Dan denk ik aan de kinderen van onze projecten die ook al bedreigd worden door orkanen, overstromingen en droogte.

Gezonde levensstijl

Het doel van de projecten van ZWO is om in deze wereld kansarme kinderen veiligheid, huisvesting en onderwijs te geven om later een betere kans te hebben in het leven.

Als je de kinderen toch in huis hebt, dan is het bevorderen van een gezonde levensstijl

'Het is een totaal opvoedprogramma'



ook een kans om daarmee aan de slag te gaan, zoals bij het project van het Learner Support Center in Zuid-Afrika wordt gedaan. Het is een totaal opvoedprogramma, zeker als ze van huis uit weinig hebben meegekregen.

Als ZWO-werkgroep van wijkgemeente Martini en De Open Hof zijn wij dankbaar dat u al zo lang trouw onze projecten ondersteunt met uw donaties. Het is heel bijzonder dat wij in al die jaren steeds genoeg geld ontvangen om onze langjarige verplichtingen te kunnen nakomen.

Nogmaals hartelijk dank namens de kinderen en leraren van onze projecten in Zuid-Afrika, Bangladesh en India. Ook dank namens Foka van de Beek voor uw steun voor haar werk in Bulgarije.

Ons geloof is niet compleet als het niet zichtbaar wordt in daden, toch?

Houw Thè

Namens de werkgroep ZWO

Foka van de Beek, Bulgarije:

'We mochten ervaren dat God Zijn kerk uit alle volken samenbrengt.'

Foka berichtte ons deze zomer over twee bijzondere doopbijeenkomsten in Bulgarije, waar zij bij aanwezig was. Hieronder haar verslag.

"Gebruikelijk is hier de kinderdoop tijdens de zondagse eredienst. Maar als mensen niet als kind gedoopt zijn, kunnen ze ook buiten, door onderdompeling gedoopt worden.

Deze zomer is Andrej, een tiener uit buurgemeente Dobrich gedoopt. Zijn ouders waren op latere leeftijd christen geworden en daarom was hij als kind niet gedoopt.

Steeds meer geraakt

Kort daarna is Nick, een Duitser die hier woont, gedoopt. Zijn vrouw en kinderen waren al langer betrokken bij onze gemeente. Door de gesprekken thuis raakte hij geïnteresseerd en zo kwam hij af en toe mee naar

de Duitse Bijbelkring (die ik hier leid), omdat hij veel vragen had. Hij werd steeds meer geraakt en komt nu samen met zijn gezin trouw naar de kerk. Nick wilde ook graag gedoopt worden.

Tijdens deze bijeenkomst mochten we ervaren dat God Zijn kerk uit alle volken samenbrengt, met aanwezigen uit Bulgarije, Duits-

land, Rusland, Oekraïne en ik als Nederlandse. Na de doopvragen en de geloofsbelijdenis werd Nick gedoopt. De zondag erop is hij in de kerkdienst als lid van de gemeente hier bevestigd. Wilt u danken voor deze doopen en bidden voor Andrej en Nick en hun families?"

Foka van de Beek



Doop van Andrej (links) en Nick (rechts) in de rivierdelta.



Sandhya Siccama, Stichting Manasu, India:
'Dankzij uw hulp hebben zij een kans op een mooie toekomst.'



V.l.n.r.: Mahila (van de politie), Bhavani, Lakshmi en Parvathi

"In het dorp YK Parthi woonden de zussen Bhavani (9 jaar) en Lakshmi (10 jaar). Ze zaten respectievelijk in de 4e en 6e klas van de dorpschool en moesten dagelijks drie tot vier kilometer lopen om er te komen. Het leven was al moeilijk voor de meisjes, maar de situatie werd nog schrijnender toen hun moeder overleed na een beet van een zwerfhond, doordat er geen medische zorg beschikbaar was. Vader Narshima raakte na het verlies van zijn vrouw verslaafd en verwaarloosde de kinderen. Twee jaar later stierf ook hij.

'Een lokale vrouwelijke agent verwees de meisjes naar Manasu Girl Care Center.'

Sindsdien woonden Lakshmi en Bhavani bij hun tante en oom, die ondanks hun eigen financiële moeilijkheden voor hen probeerden te zorgen. Helaas konden ze het na verloop van tijd niet meer opbrengen, waardoor de meisjes moesten stoppen met school. Ze gingen werken om bij te dragen aan het huishouden. Ze verzamelden bijvoorbeeld bosproducten en plukten seizoensfruit.

Een lokale vrouwelijke agent verwees de meisjes naar Manasu Girl Care Center

(MGCC). Aanvankelijk aarzelden de familie, maar uiteindelijk stemden ze ermee in om Lakshmi en Bhavani naar het MGCC te sturen, zodat ze hun opleiding konden hervatten. Hun eigen dochter, Parvathi, die net de 10e klas had afgerond, had zelf de wens om verder te studeren, maar de faciliteiten voor vervolgonderwijs ontbraken in het dorp.

Extra ondersteuning

Manasu besloot om alle drie de meisjes op te nemen. **Sinds 11 juni 2024 wonen Lakshmi, Bhavani en Parvathi in het MGCC**, waar ze naar school gaan en zich snel hebben aangepast aan hun nieuwe omgeving. Omdat Bhavani en Lakshmi een leerachterstand hebben, heeft de school toegezegd hun extra ondersteuning te bieden om de achterstanden in te halen.

Vanaf 26 september ben ik in het Manasu Girl Care Center. Ik verheug me erop om de nieuwe meisjes te ontmoeten. Het bestuur van Manasu en de meisjes zelf zijn ongelooflijk dankbaar voor uw financiële steun en vertrouwen. Dankzij uw hulp hebben zij weer een kans op een mooie toekomst. Ik wil iedereen die dit mogelijk maakt, van harte bedanken."

Hartelijke groet,

Sandhya Siccama

Foka van de Beek, Bulgarije:
De 'Ilja's' van Bulgarije

Begin september ontvingen we het volgende bericht van Foka:

"Elke zondag komen er in onze gemeente enkele mensen met sociale problemen. Vaak hebben ze wel een dak boven hun hoofd, maar zijn ze door allerlei beperkingen aan de rand van de maatschappij terechtgekomen. Sommigen van hen komen naar de kerkdienst, anderen arriveren pas net daarna, voor een gratis kop koffie en soms een kleine financiële bijdrage.

Een van hen is **Ilija** (Bulgaars voor Elia). Hij leeft ergens in een kamertje in een souterain en met wat los werk en af en toe een bijdrage van de kerk kon hij het hoofd net boven water houden. Een paar weken geleden werd hij echter ziek en na onderzoeken bleek het strottenhoofdkeuter te zijn. **In deze nood klopte hij bij de kerk aan, want hij heeft verder helemaal niemand, zelfs geen ver familielid.**

Toen bleek pas hoe groot de nood is: hij was onverzekerd, had geen inkomen meer, nauwelijks kleding en ging heel snel achteruit.

Onze gemeente is klein, dus alle zorg komt op de predikant en de twee dames van het kerkelijk bureau neer: papieren regelen, mee naar het ziekenhuis, kleding en voedsel kopen en nog veel meer. De kerk draagt ook alle financiële kosten, terwijl er nauwelijks marge is. Er bestaat in Bulgarije wel zoiets als thuiszorg, maar de hulp is zeer beperkt. Verzorgingshuizen en hospices zijn er nauwelijks en de kosten zijn erg hoog.

Ook al kost het de kerk eigenlijk te veel geld en tijd, toch zetten ze zich volledig voor hem in. Want als één lid lijdt..."



Foka van de Beek

'Studenten hebben niet veel nadeel ondervonden van de ongeregeldheden.'



De kinderen genieten van een lunch met kip ter ere van de verjaardag van Joke

"Wellicht heeft u erover gehoord of gelezen in het nieuws; sinds juli is er een politieke aardverschuiving gaande in Bangladesh. Studenten hielden grootschalige, vreedzame demonstraties tegen de steeds grotere aantallen baantjes die de overheid aan speciale doelgroepen toeweest, bijvoorbeeld aan nazaten van de vrijheidsstrijders uit 1971.

Er is in Bangladesh grote werkloosheid onder jongeren, vooral onder hoger opgeleiden. Goede vakmensen zijn in Bangladesh schaars. **Wij stimuleren onze jongeren daarom al jaren om een vakopleiding te volgen.** Een goede vakman of -vrouw redt zich wel!



De vreedzame demonstraties en protestmarsen werden na een aantal dagen wreed neergeslagen. De sfeer werd steeds grimmiger en er was veel geweld (vooral door de politie), brandstichting en vernielingen door agressieve jongeren en aanhangers van kleine politieke partijen die hun kans schoon zagen om de orde te verstoren. Er zijn honderden doden en duizenden gewonden te betreuren. Maar de studenten gaven niet op en kwamen vrijwel dagelijks bij elkaar om te protesteren tegen het steeds groter wordende onrecht.

Hazenpad

De premier deed van alles om de demonstraties te stoppen: internet en telefoonproviders werden uitgeschakeld, er was een lockdown en zelfs het leger werd ingeschakeld. Tot ieders verrassing maakte het leger geen gebruik van haar macht en wapens. Ook kregen de demonstranten bijval vanuit de bevolking. Bangladesh is officieel een democratie, maar Hasina's wil is wet, de corruptie is immens en de groep die daar iets aan wil veranderen, wordt steeds groter.

Op 5 augustus koos Hasina het hazenpad richting India en daarna werd het langzamer-

Joke helpt tijdens haar verblijf in Bangladesh met corvee en deelt rijst uit aan de jongeren; in 20 minuten ca. 120 borden!

hand rustiger. De studenten hebben in de hoofdstad Dhaka wekenlang het verkeer geregeld, want de politie deed in eerste instantie niks meer. In een stad met 18 miljoen mensen is dat hard nodig. Een belangrijk examen werd geannuleerd, maar de studenten willen dit alsnog plaats laten vinden. Zij vechten door voor een betere toekomst.

Overstromingen

Opeens had een deel van het land ook nog te maken met overstromingen, mede doordat India een grote sluis openzette om de eigen wateroverlast te reguleren. Gelukkig kwam er snel en spontaan van alle kanten hulp op gang. De studenten van de universiteit in Dhaka zamelden kleding in. Het leger en allerlei organisaties gingen er met boten naartoe en groepen van diverse religieuze achtergronden kwamen elkaar te hulp (en dat is zeker niet vanzelfsprekend).



Laten we hopen dat Yunus, een creatieve bankier en oud-Nobelprijswinnaar, lang genoeg de energie heeft om de vorming van een nieuwe regering te begeleiden.

Behalve dat er tijdens de lockdown geen eten was en de scholen langer gesloten waren, hebben onze studenten gelukkig niet veel nadeel ondervonden van de ongeregeldheden.

We hopen en bidden dat er een fijne samenleving zal ontstaan, met eerlijke kansen voor iedereen."

Joke Wittekoek

Een interview met onderwijsassistenten Pinky en Anna

Wat is jullie rol in de stichting?

"Wij assisteren kinderen in grade 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) met het lezen en schrijven in het Engels op basisschool Refentse in Phalaborwa. Tot groep 5 krijgen kinderen les in hun moedertaal, het Noord-Sotho. Vanaf groep 6 wordt er in het Engels onderwijs gegeven. Voor de meeste leerlingen is dit hun eerste kennismaking met een andere taal, waardoor het voor veel van hen onmogelijk is de lessen te volgen."

Wat is jullie achtergrond?

Pinky: "Ik heb psychologie gestudeerd en wilde altijd al graag mensen helpen met psychologische problemen. Door Docenten voor Afrika kan ik dat daadwerkelijk doen, en heb ik nu bijna mijn diploma om voor de

kleuterklas te gaan staan."

Anna: "Ik heb opleidingen gevolgd in ICT en als ambulance-assistent. Sinds ik voor Docenten voor Afrika werk, heb ik mijn roeping gevonden. Ik hou ervan om de nieuwe generaties te inspireren en heb gemerkt dat kinderen liefde nodig hebben om een toekomst op te bouwen. Die liefde wil ik hen geven."

Hoe helpen jullie de leerlingen?

"Wij beoordelen elk schooljaar ieder kind op hun Engels. Kinderen kunnen bij ons gratis bijles krijgen. Dat is ontzettend belangrijk, omdat bijna niemand geld heeft voor bijles. In de lagere groepen helpen we met zinnen maken, oudere leerlingen helpen we met hardop lezen en hun woordenschat verbreden."



V.l.n.r.: Pinky, Thandi (coördinator) en Anna

Zien jullie verbetering?

"Absoluut, zoveel zelfs dat wij worden bedankt door de ouders én de Engelse docenten op school. Vaak rennen kinderen zelfs weg van hun eigenlijke lessen om bij ons te komen lezen en schrijven!"

Hoe zouden jullie je werk nog beter kunnen doen?

"Sinds de pandemie is de onderwijskwaliteit in het hele land minder geworden. Veel boeken waarmee wij werkten zijn er niet meer, en wat we nog hebben is niet gevorderd genoeg voor de oudere leerlingen. Met nieuwe lees- en schoolboeken kunnen wij kinderen beter voorbereiden op hun toekomst."

Van onze penningmeester

Ontvangsten en uitgaven tot en met augustus 2024

Ontvangsten

Na de actie voor het werelddiaconaat die in februari 2024 is gehouden, is tot en met augustus 2024 een bedrag van **6.489,55 euro** aan giften ontvangen. Dit is inclusief het standaardbedrag van **650 euro** dat de Centrale Diaconie in februari uit de collecte-opbrengst heeft bijgedragen.

Ten behoeve van de zending is tot en met augustus **878,60 euro** aan giften ontvangen. Dit is inclusief het standaardbedrag van **650 euro** dat de Centrale Diaconie in maart uit de opbrengst van de voorjaarszendingscollecte heeft bijgedragen.

Uitgaven

In de maand mei hebben wij aan onze drie vaste projecten elk **2.000 euro** overgemaakt. Onze verbintenis met deze projecten is langjarig, zodat de projecten in hun jaarplannen de zekerheid hebben van een vaste bijdrage.

Noodhulp wereldwijd

De werkgroep ZWO heeft in totaal **1.500 euro** aan Kerk in Actie overgemaakt ten behoeve van noodhulp aan de slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israël (**1.000 euro**) en de voedsel-schaarste in Soedan (**500 euro**). Daarnaast heeft de werkgroep eenmalig **1.000 euro** geschenken aan de Voorburgse Stichting Adamsey. Deze stichting ondersteunt basis- en voortgezet onderwijs in Sierra Leone.

Uw bijdrage leveren

Wilt u financieel bijdragen aan het zendingswerk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan kan dit via **NL82 RABO 03 73 74 65 63** t.n.v. Diaconie PG Voorburg ZWO Zending.

Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika, Bangladesh of India, dan kan dat via **NL 97 RABO 03 73 74 30 92**, t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.

Wij danken alle gevers van harte voor hun bijdrage.

COLOFON

De Samen-Delen-Krant is een uitgave van de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse Gemeente te Voorburg.

De Samen-Delen-Krant verschijnt doorgaans twee keer per jaar, in februari en oktober, en is eveneens te lezen op de website van wijk-gemeente Martini en wijk-gemeente De Open Hof.

Wilt u reageren op artikelen uit deze krant, dan kunt u uw reactie sturen naar:

samendelenkrant@gmail.com

Contactpersoon: Roelie Dröge

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Voorburg, Bruijnings Ingen-hoeslaan 2, 2273 KR Voorburg

Drukkerij: Vadéli, Den Haag, www.vadeli.nl