

Nieuwsbrief verdiepen en ontmoeten



In deze nieuwsbrief leest u meer over lopende en komende activiteiten in het kader van verdiepen en ontmoeten in de Oude Kerk. Over de Bijbelklas, kring Groen geloven, Tienerdienst en -catechese, Bijbels Leerhuis, de Kringen en nog meer. Ook wordt gevraagd om kookvrijwilligers voor de catechese en een kringcoördinator.

In september kon er een peiling ingevuld worden, waarmee u als gemeentelid uw interesse in de verschillende activiteiten kon laten blijken. Daar is goed op gereageerd. Een kleine indruk: 20 mensen gaven hun interesse in een kring aan, 10 mensen voelden wel wat voor de kring Groen Geloven, 10 hadden belangstelling voor de Prayer Course, 15 voor het Bijbels Leerhuis.

Bijbelklas

Ondertussen zijn een aantal verdiepingsactiviteiten al van start gegaan. Een keer in de twee weken geef ik op maandagavond de Bijbelklas in de sfeervolle Opkamer van de Oude kerk. Na een introductie op de bijbel behandelden we de thema's schepping en verbond (Genesis) en uittocht (Exodus). Na de herfstvakantie zijn er nog 3 avonden gepland, die zullen gaan over de 2^e helft van Exodus (Torah & tabernakel), over de evangeliën en over Jezus. De Bijbelklas is een mooie landingsplaats voor mensen die onbekend zijn met bijbel en geloof, en biedt tegelijk ook nog genoeg voor wat meer doorgewinterde gelovigen. Acht deelnemers met heel verschillende achtergronden qua geloof en bijbelkennis doen nu mee en dat levert boeiende gesprekken op! Aanhaken kan, de eerstvolgende avond is op **11 november, 20.00 u.**



Groen geloven

Een andere kring, die zelfstandig van start is gegaan, is de kring Groen Geloven. Deze kwam op woensdag 23 oktober voor het eerst bij elkaar onder leiding van Bep van Sloten en Marco Telleman. Volgende bijeenkomst is op **woensdag 6 november**. Voorbereiding: Toegewijd leven, Sam Janse, hoofdstuk 2 Wat eten we vandaag?

Bijbels leerhuis

In de eerste week van november start het Bijbels Leerhuis. We zijn blij dat oud-wijkpredikant en gemeentelid ds. Adrie Sterrenburg dit wil leiden. Hij geeft een inleiding en achtergronden bij de bijbelteksten die gelezen worden. Ook is er gelegenheid voor vragen en gesprek. Het Bijbels Leerhuis vindt plaats op woensdagen van **10.00 - 11.30 u** in de Voorhof. Aansluitend is er om 12.00 de mogelijkheid het middaggebed bij te wonen.

Wat: Bijbels Leerhuis

Waar: De Voorhof

Wanneer: **woensdag 6, 20 november, 4, 18 december**

Tieners

Ook de tieners doen volop aan verdieping en ontmoeting. Er is dit jaar een groep van 25 middelbare scholieren betrokken bij tienerdienst en catechese. Daar zijn we heel dankbaar voor en tegelijk is dat een grote verantwoordelijkheid. We vragen hiervoor als tienerteam uw gebed.

Ook is praktische hulp door **kookvrijwilligers** nog dringend gewenst! Want we merken dat door de catechese-avond te starten met een gezamenlijke maaltijd, de tieners elkaar beter leren kennen en ook beter kunnen leren over God. Wilt u of jij dit seizoen een keer koken voor de tieners? Dat mag heel eenvoudig en hoeft niet in je eentje. Misschien is het wel een mooie praktische manier om invulling te geven aan het jawoord dat u de kinderen van de gemeente geeft wanneer er gedoopt wordt...
Info bij Laura Roek- Vink, 06-41143411



Christelijk geloof voor eeuwige beginners (Belijdenisgroep):

Als je geloof wilt verdiepen en toe wilt werken naar belijdenis doen- een stap van commitment aan God en zijn kerk. Maar ook: voor wie het allemaal weer eens op wil frissen, of voor wie recent lid is geworden in onze gemeente. En voor wie wel eens samen een goed boek wil lezen en bespreken.

Vanaf januari tot Pinksteren elke twee weken op donderdag (?) avond. We lezen het boek van Guus Labooij: Christelijk geloof voor eeuwige beginners.

Geïnteresseerd? Laat het weten aan ds. Leneke Marchand

Een kerkelijke uitvaart, wat moet ik me daar bij voorstellen?

Infomiddag voor wie zich wil oriënteren en voorbereiden. Dinsdagmiddag **26 november 15.00 u** in de Voorhof met ds. Leneke Marchand.

Opgave vooraf is fijn: hmmarchand@hotmail.com

Over troosten en verdriet, een avond over verlies en kunst.

Wat doet verlies met je? Waar en hoe vind je troost? Op woensdagavond **20 november 20.00 u** in de Voorhof, met ds. Leneke Marchand en Betty Telleman.

Kringen; startmoment 12 januari

Een van de nieuwe activiteiten is de kring. Een kring is een mooie manier om geloof te voeden en tegelijk oog en oor voor elkaar te hebben. Bovendien kan het een fijne landingsplaats zijn voor nieuwe leden of anderen die nog niet zo'n netwerk hebben in de gemeente. Een kring komt een paar keer per seizoen bij elkaar. Op **12 januari na de dienst (11.30)** willen we een keer bij elkaar komen met iedereen die belangstelling heeft voor een kring, om samen verdere plannen te maken.

Op dit moment zijn we op zoek naar een **kringcoördinator**. De kringcoördinator houdt contact met de kringen, denkt samen met de predikant na over inhoudelijke vulling en toerusting, en bereidt (eventueel ook ism predikant) per jaar een start- en evaluatiemoment van de kringen voor.

Is dit iets voor u of jou? Laat het weten aan ds. Leneke Marchand



Oude kerk Voorburg



PGV

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.