



Oude Kerk
Voorburg

wijkgemeente Martini

**Orde van de dienst op
zondag 29 december 2024**

**Oude of Martinikerk te
Voorburg**

Zondag na Kerst

Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling: Arjan van Mourik
Lector: Laura Roek-Vink
Organist: Hans Houtman

*Muziek voor de dienst: Vom Himmel hoch, da
komm ich her - H. Scheidemann (1595-1663)*

Welkom

Intochtslied: Psalm 147:1,5

*(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
de Bemoediging en Groet)*

Stilte

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Heer,
**Allen: die hemel en aarde gemaakt
heeft,**
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: **en niet loslaat het werk van
zijn handen**

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God,
onze Vader en van Christus
Jezus onze Heer
a.: **Amen**

allen gaan zitten

Lezing van het gebod

Hemelhoog 632 1,2,3,4

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

Licht van de overkant,
fakkelt die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht,
valt al de glans der eeuwigheid.

Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Met en voor de kinderen

Op deze zondag staat Psalm 150 centraal:
een uitbundig loflied voor God.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten
we ons op alle verschillende manieren
waarop je God kunt loven.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op de oproep aan alles wat leeft om God
te loven.
In de dienst: als Jezus veertig dagen oud is,
gaan Maria en Jozef met Hem naar de
tempel. Simeon en Hanna herkennen daar in
Jezus de beloofde messias. Ze danken God
voor het nieuwe begin dat Hij maakt met de
komst van Jezus, en ze vertellen over wat
Jezus zal gaan doen.

Kinderlied: HH126

Gebied bij de opening van het woord

Schriftlezing: Jesaja 61:10-62:5

**Lied 489:1 (Komt ons in diepe nacht ter
ore)**

Schriftlezing: Lucas 2:25-38

Lied 489:2,3

Schriftuitleg en verkondiging

*Muziek: Gelobet seist du, Jesu Christ,
BuxWV 189 - D. Buxtehude (1637-1707)*

Lied 505 (In de nacht gekomen)

**Dankgebed en voorbeden - stil gebed -
Onze Vader**

**Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven, besloten met
Lied 364:1**

Slotlied: Psalm 150

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal 'Amen

*Muziek: Gelobet seist du, Jesu Christ - A.
Grundmann (1857-1930)*

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De ouderling of predikant spreken u graag na afloop van de dienst In de kerk of in de Voorhof.

Collectes

De eerste collecte is voor Stichting IJM (International Justice Mission). IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. De tweede collecte is voor de kerk.

Manieren van geven:

- In de collectezak;
- Via de QR-code;
- Door overmaken:



Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619
19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente
ovv 'Collecte'

Voor plaatselijke
kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115

85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
ovv 'Collecte'

Oudjaarsavonddienst

Dinsdag 31 december om **19.30 uur** met ds.
B.A. Venemans.

Nieuwjaarsontmoeting

Vanaf 10.30 inloop met koffie/thee, 11 uur
een korte liturgische viering en daarna een
nieuwjaarsbrunch.
Informatie bij Joke Verstraate

Begin de dag met stilte

Donderdag 2 januari 9.30 tot (max) 10.30 uur
in de kerkzaal van de Koningkerk.

Een klein uur waarin we stil worden bij een
bijbelgedeelte of een gebed. We beginnen
met een korte introductie, dan de meditatie
rond het kruis achter in de kerk. Na afloop
een kort moment om te delen.

Wie wil is daarna van harte welkom in de
buurtkamer "Bij Bosshardt" voor een kopje
koffie of thee.

Iedereen van harte welkom, je hoeft je niet
van tevoren aan te melden.

De meditatie wordt deze keer geleid door
Adriënne van Mourik.

Martini Herenkring

Op woensdagmiddag 8 januari komen we
weer bij elkaar vanaf 14.00 in De Voorhof.
Carel de Villeneuve vertelt over "Een
Nederlandse Indonesiër". Daarin beschrijft hij
de levensloop van zijn (gelijknamige)
grootvader.
Ook introducees hartelijk welkom.

Middaggebed

Van maandag t/m vrijdag van 11.45-13.00
uur bent u het jaar door welkom in de kerk.
Van 12.00-12.15 uur is er een liturgisch
moment met gebed, lezing uit de bijbel, stilte
en de zegen. Dit wordt ook uitgezonden op
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com 06 28845567
Pastor Adriënne van Mourik
adrienne@avanmourik.nl 06 47073420