



**Orde van dienst 15 februari
2026 Oude of Martinikerk te
Voorburg**

**Oude Kerk
Voorburg**
wijkgemeente Martini

Voorganger: Ds. Leneke Marchand
Ouderling: Thilly Walvoort- van Leeuwen
Lector: Dirma Redelijkheid- Gerritse
Organist: Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst

Deze dienst is de laatste zondag van de Epifanie (de verschijning van Jezus Christus aan de volkeren). Woensdag begint de Veertigdagentijd en vanaf dan richten we ons naar kruis en opstanding. Deze zondag lezen we verder in de Bergrede.

Welkom

Intochtslied: Psalm 103: 1,7 (Zegen mijn ziel)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

v.: Genade zij u en vrede van God, onze vader en van Jezus Christus, onze Heer

a.: Amen

Inleiding

Gebod

Gebod

Lied LB 632 (Dit is de dag)

Kindermoment

Kinderlied HH 299 ('k Heb Jezus nodig)

Op deze zondag staat Hooglied 8:6-7 centraal: sterke beelden over de liefde.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebod om de opening van het Woord

Schriftlezing Deuteronomium 30: 15-20

Lied: LB 316: 1,4 (Het woord dat u ten leven riep)

Schriftlezing Matteüs 5: 17-26

Lied: Psalm 119: 62, 65

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied HH 420: 1,2,4 (Heer, wijs mij uw weg)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven, besloten met Lied 364:1

Zingen LB 704 (Dank, dank nu allen God)

Wegzending en Zegen *Gevolgd door drie maal 'Amen'*

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Na de dienst is koffie en thee en ruimte voor ontmoeting in De Voorhof, naast de kerk.

Welkom!

Collectes

De eerste collecte: is voor het landelijk diaconaal werk, voor communicatie, fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

De tweede collecte is voor de kerk.

Manieren van geven:

- In de collectezak;
- Via de onderstaande QR-code;
- Door overmaken:



Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente ovv 'Collecte'

Voor plaatselijke kerk:

NL87 ABNA 0516 6115 85
t.n.v. Prot. Gem. Voorburg

Martina middag

woensdag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de Voorhof. Een lezing door boswachter Jan Mansens uit Hoogeveen, met als titel "De natuur van dichtbij, één en al verwondering".

Wij zien er naar uit iedereen weer te zien en neem gerust iemand mee.

Aanmelden bij Marjan Geluk 0624612797 of Irene Feenstra op 0610740485.

Stilteviering

Woensdag 18 februari 19.30-20.00 uur in de kerk, moment van rust en bezieling, met laagdrempelige meditatie rondom een tekst uit de Bijbel, muziek en gebed.

Meditatie in de Veertigdagentijd

In de 40 dagen naar het Paasfeest mediteren wij elke donderdagochtend, te beginnen op donderdag 26 februari en eindigend op 2 april, in de Koningkerk, onder het kruis in de Kerkzaal.

Anders dan gewoonlijk komen we in stilte de kerkzaal binnen en zoeken een plek in de kring rond het kruis. Na de meditatie verlaten we de zaal weer in stilte.

De deur staat vanaf 9.15 uur open; de meditatie begint om 9.30 uur en duurt tot 10.15 uur.

We mediteren rond de 7 kruiswoorden van Jezus. Zeven zinnen die Jezus uitspreekt op het kruis; aangrijpende en geladen uitroepen. We lezen ze in verschillende evangeliën. We lezen er elke week één.

Ze worden ook wel beschouwd als de meest heilige woorden die Jezus gesproken heeft. Woorden om aandachtig naar te luisteren, om erbij stil te staan.

Uiteindelijk zijn de kruiswoorden ook woorden om van te leven. Woorden die ons aansporen om in de voetstappen van Jezus te gaan.

Graag ontmoeten wij u op deze meditatieve weg naar Pasen. Adriënne van Mourik, Piet Mostert, Hilly Merx

Vakantie predikant en pastor

Ds. Leneke Marchand en pastor Adriënne van Mourik zijn niet bereikbaar van zaterdag 12 (AvM) / maandag 14 februari (LM) t/m zondag 22 februari. Vanuit de pastorale ouderlingen is Floriaan Huson deze week aanspreekpunt (06-28731650). Heeft u dringend een pastor nodig, dan kan Floriaan u in contact brengen met ons gemeentelid, emeritus-predikant ds. Marjan Zebregs.

Inlooppuur voor pastorale vragen

Zou je weleens in alle rust willen praten over iets wat je bezig houdt? Heb je een pastorale vraag? Zijn er zorgen die je belasten? Elke donderdag is er in de kerk van 12.30 tot 13.30 uur een inlooppuur voor pastorale vragen van gemeenteleden, maar ook voor mensen van daarbuiten. Iedereen is welkom! Namens het pastorale team: ds. Leneke Marchand, Jenneke Bleijenburg (kerkelijkwerker i.o.), Adriënne van Mourik (pastor)

de Oude Kerk. Voor meer info over lid of vriend van de gemeente worden: stuur een berichtje naar:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl of spreek bij de uitgang de predikant en/of ouderling van dienst aan.
Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl/
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com 06 28845567
Pastor Adriënne van Mourik
adrienne@avanmourik.nl 06 47073420

Nieuw in de kerk? Zoek je een geestelijk thuis? Je bent van harte welkom in de Martiniwijkgemeente, de gemeenschap rondom